



Wandelen als kinderen van het licht.

Efeze 5:1-21 & Efeze 6:10-18

1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, 2 en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

De apostel Paulus roept hier op tot onderlinge broeder, en zuster, liefde maar wanneer wij naar een parallelle tekst van de Heer Jezus Zélf lezen zien wij dat dit door Hem veel scherper is gesteld:

Johannes 13:34;

*“34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; **gelijk Ik u liefgehad heb**, dat gij ook elkander liefhebt.*

De Heer Jezus **zegt hier niet** dat wij elkander lief mógen hebben, maar **het is Zijn gebod**, Zijn opdracht! En de reden van dit gebod geeft Hij er in vers 35 gelijk bij;

Johannes 13:35;

35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

De apostel Johannes bevestigt dit gebod in **1 Johannes 3:23-24;**

23 En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft. 24 En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.

Wanneer een gemeente, gelovigen, onderlinge liefde betonen, elkander kunnen verdragen en geen kwaad aan doen of belasteren, ziet de wereld dat gelovigen de Heer Jezus volgen. Anderzijds ziet de wereld óók als het fout in de gemeente, met de onderlinge liefde van de gelovigen gaat. Vandáár deze opdracht van de Heer Jezus. Paulus gaat in Efeze 5 verder met zijn waarschuwingen en lering:

Efeze 5:3;

3 Maar van hoererie en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt, 4 en evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal, die geen pas geven, doch veeleer van dankzegging.

Het valt op dat Paulus de hebzucht op het zelfde niveau van hoererie of onreinheid plaatst! En óók dat hij in deze rij zelfs onwelvoegelijke taal, zotte taal of losse taal plaatst. Dit geeft te denken! Dat hoererie of onreinheid de mens van Christus afdrijft kunnen wij nog begrijpen, maar dat dit, voor zotte of losse taal, en óók voor hebzucht geldig is? Tóch moeten wij dit alles serieus opvatten en worden deze zonden op gelijke voet met hoererie gesteld.

Terug naar **Efeze 5**, en wij lezen in vers 5:

*5 Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, **dat is** een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God.*

Tijdens de voorbereiding van deze studie is het mij opgevallen dat juist Paulus steeds opnieuw hamert op reinheid en het nalaten van deze ernstige zonden. En steeds opnieuw stelt hij zonden, welke wij misschien minder erg zouden vinden, op gelijke voet stelt met b.v. hoererie.

In **Kolossenzen 3:5-10** lezen wij het volgende:

5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererie, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 6 om welke dingen de toorn Gods komt. 7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. 8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. 9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, 10 en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.

Kennelijk steekt reinheid en zuiverheid zo nauw bij de Heer Jezus dat wanneer iemand in deze zonden leeft geen deel zal hebben aan het hemels koninkrijk! Maar wij moeten ons heel goed beseffen dat hebzucht, geldgierigheid, laster en vuile taal óók onder de noemer afgoderij valt! Hiervan lazen wij toch in **Efeze 5:5?** :

*“5 Want hiervan moet gij doordrongen zijn, **dat in geen geval** een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God”.*

Wat moeten wij hier mee? Paulus zegt hier dat mensen die deze zware zonden begaan het Koninkrijk niet zullen beërven. Want dat dit zware zonden zijn maakt de Schrift ons dus wel duidelijk. Kunnen bekeerde mensen dan toch nog verloren gaan? Ik denk dat wij dit anders moeten zien want écht bekeerde mensen begaan deze zonden niet. Wie echt bekeerd is heeft geen behoefte aan de genoemde zonden maar laat ze in navolging van de Heer Jezus Christus na. Mogelijk zijn zij die deze zonden bedrijven **religieuze mensen** welke geen echt inzicht van hun zonden en verlorenheid hebben. Deze mensen wandelen niet als “*kinderen van het licht*” maar “wandelen” **tússen** de “*kinderen van het licht*”, hebben zich als het ware binnen een gemeente gedrongen. Mogelijk uit gewoonte of zijn ze mogelijk vanaf de geboorte “*kerkelijk opgevoed*” en nooit tot het besef gekomen dat wedergeboorte noodzakelijk is. Het is dus heel goed mogelijk dat dergelijke religieuze mensen deel uit maken van een plaatselijke gemeente en dit is dan meestal niet tot zegen en rust in moeilijke tijden.

Maar óók is het mogelijk dat gelovigen evenals Demas tot de wereld terug zijn gekeerd, want dát kan ook! Want wij lezen in 2 Timotheus 4:10 dat Demas die éérst een medewerker van Paulus was, later tóch terug naar de wereld is gegaan:

2 Timotheus 4:10;

10 Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië.

Wanneer het hart van de gelovige naar de wereld terug keert komen er problemen, zowel in het persoonlijke geloofsleven, als ook in een gemeente. De stabiliteit van de Gemeente, de onderlinge liefde komt dan in gevaar wanneer er problemen of zorgen in een plaatselijke gemeente ontstaan. Maar óók zien wij dat deze onbekeerde maar wel religieuze mensen een gemakkelijke prooi voor dwalingen zijn en heel snel meelopers worden en met elke wind van leer mee waaien.

Efeze 5:6 zegt ons:

6 Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.

In onze, zogenaamde, moderne tijd denken mensen, soms óók gelovigen, het allemaal beter te weten dan wat er staat geschreven. Door alle eeuwen heen doet de Here God Zijn waarschuwingen uitgaan en in onze dagen is het kaf bijna niet meer van het koren te scheiden. Valse, maar vrome leringen, komen steeds meer op de Gemeente van de Heer Jezus af. Voorgangers en leraren verkondigen uit winstbejag en aanzien dwalingen waardoor zwakke en onbestendige gelovigen meegesleept worden.

Jeremia 29:8-9 laat ons zien dat er niets nieuws onder de zon is, ook toen waren er al valse profeten die op eigen voordeel uit waren:

Jeremia 29:8-9;

8 Want zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Laten uw profeten die in uw midden zijn, en uw waarzeggers u niet misleiden, en luistert niet naar uw dromers, die gij laat dromen; 9 want zij profeteren u vals in mijn naam; Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des HEREN.

En **2 Thessalonicenzen 2:3** zegt ons:

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

Nu kunnen wij wel denken dat er geen misleiding op ons als Gemeente, of als gelovige afkomt, maar ook hierin bedriegt de schijn ons. Duizenden gelovigen laten zich paaien met oppervlakkige prediking welke door Amerikaanse dwaalleraren is gebracht. In veel gemeenten wordt ter wille van de populariteit een verzwakt evangelie verkondigd, de scherpe kantjes worden van Gods' Woord af gehaald ter wille van het bezoekersaantal en de inkomsten. In principe wordt de verlossing door het bloed van de Heer Jezus meestal naar de achtergrond geschoven en worden mensen niet op hun zonde, het oude vlees geweest. Een schijnvrome religie neemt dan de plaats van de boodschap van de Heer Jezus in.

Religie wil eigenlijk niets anders zeggen dat het oude leven met een verfje wordt bedekt en dat de oude zonden welig blijven tieren.

Paulus zegt in **Efeze 5:7** dan ook:

7 Doet dan niet met hen mede. 8 Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, 9 – want de vrucht des lichts

bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, 10 en toetst wat de Here welbehagelijk is. 11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, 12 want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; 13 maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. 14 Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen,

Om als wijzen te kunnen wandelen zullen wij als gelovigen kennis van het Woord van de Here moeten hebben. Alleen dán doorzien wij als christenen de dwalingen, alleen dán zien wij dat deze dwalingen er niet aan bijdragen om de gemeente en gelovigen persoonlijk te wapenen tegen valse leringen en afval.

Maar niet alleen te wapenen tegen afval, maar ook tot opbouw van de gemeente en de onderlinge liefde omdat wij dan religieuze mensen leren onderscheiden van waarlijk wedergeboren kinderen van het licht.

Efeze 5: 16 zegt dan ook;

16 u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

Zoals ik eerder aangaf moeten wij verstaan wat de wil van de Here is en daarom zullen wij ons in Zijn Woord moeten verdiepen.

Emoties en ervaringen voelen heerlijk aan. Maar het zijn juist deze emoties en ervaringen welke ons bedriegen en ons van de waarheid af houden. In **Efeze 5: 18**, en verder volgend, worden gelovigen gewezen op een aantal praktische zaken.

Als eerste spreekt Paulus hier over een gevoelig onderwerp en toch moet gezegd worden dat alcohol de geest benevelt. En dat wie meer dan een paar glazen drinkt geestelijk niet meer in staat is om geestelijke zaken duidelijk te kunnen onderscheiden. Daarom zegt Paulus dan ook:

18 En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest.

Wanneer wij vers 18 serieus nemen moeten wij erkennen dat daar waar alcohol in het spel is de Geest van de Here niet meer actief kan zijn.

In vers 18b zegt de apostel:

“maar wordt vervuld met de Geest”

Het woord “*maar*” is hier aanwijzend, eigenlijk **gebiedend**. Paulus zegt met dit “*maar*” dat een mens vervuld moet zijn met de Heilige Geest. Dat de “*geest uit de fles*” achterwege gelaten moet worden opdat de Heilige Geest zonder enige belemmering Zijn werk in ons kan doen. Ik wil hier mee niet zeggen dat gelovigen geen glas wijn of andere alcohol mogen drinken, maar ik wil er wel mee zeggen dat een gelovige het beter bij één of twee glazen kan laten.

Spreuken 23:29-33 zegt niet voor niets:

29 Bij wie is ach?

Bij wie is wee?

Bij wie is twist?

Bij wie geklaag?

Bij wie zijn wonden zonder reden?

Bij wie troebele ogen?

30 Bij hen die laat opzitten bij de wijn, die komen om de gemengde drank te proeven.

31 Zie niet naar de wijn, wanneer hij roodachtig fonkelt,
wanneer hij in de beker parelt; vlot glijdt hij naar binnen,

32 ten slotte bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder.

33 Dan zien uw ogen vreemde dingen en **uw hart spreekt wartaal**;

Spreuken 23 laat ons zien dat daar waar koning alcohol aanwezig is de Heilige Geest het af moet laten weten, dan zal Hij zich terug moeten trekken. Dan is de geest van de mens niet bereikbaar meer. Dan kunnen wij misschien wel meezingen met prachtige liederen maar dan wordt de emotie, alleen de ziel ontroert, en is de verhouding met de Heilige Geest verstoord.

Efeze 5:19 zegt ons dat wij tot eer van de Here, Hem lof moeten toezingen en dit kan alleen in nuchtere toestand. Paulus had dit goed begrepen en daarom noemt hij de bandeloosheid van de wijn ook in één adem met de lofzangen tot de Here God.

Efeze 5:19;

19 en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, 20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles,

Hiermee wil Paulus zeggen dat gelovigen zich niet moeten vermoeien met verkeerde dingen of leugens en kletspraat. Hij roept de Gemeente van de Here op om in geestelijke zin met elkaar om te gaan, in liederen, dank en lofprijs. En wij mogen daar aan toevoegen dat onderlinge vrede en liefde óók in dit pakket passen.

En dan lezen wij in vers 21 iets wat de moderne mens tegen staat, daar lezen wij van **onderdanigheid**.

21 en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.

Het woord “*onderdanig*” doet ons steigeren, dit spoort ook niet met de Bijbelse gedachte dat gelovigen allen broeders zijn, gelijkwaardig zijn. In twee andere vertalingen las ik een ander woord. In de “*Herziene Staten Vertaling*” las ik het volgende:

Efeze 5:21-22; (Herziene Staten vertaling)

21 Schik u onder elkaar in de vreze God.

De “*Willibrord Vertaling*” geeft hetzelfde aan:

Efeze 5:21-22 (Willibrord Vertaling)

21 Schik u naar elkaar, uit ontzag voor Christus

Wanneer wij van deze twee vertalingen uitgaan zien wij een mildere, een andere vorm van het woord “*onderwerpen*”. Paulus zegt hier dus eigenlijk dat gelovigen zich uit ontzag voor de Heer Jezus **aan elkaar moeten schikken**, aanpassen zodat de onderlinge liefde blijft bestaan. Deze gedachte past ook veel beter in het betoog van Efeze 5. Paulus roept hierin toch op tot onderlinge liefde en zuiverheid in ons geloofsleven?

Om staande te kunnen blijven, om het Woord van de Here zuiver te kunnen blijven verkondigen en de onderlinge liefde te handhaven zullen gelovigen zich moeten wapenen.

Daarom gaan wij nu over naar Efeze 6: 10-18.

Efeze 6:10-18;

10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;

In de Staten Vertaling staat vers 10 iets uitgebreider, daar lezen wij:

*11 Doet aan de **gehele** wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.*

Wij moeten dus niet alleen de wapenuitrusting aantrekken, maar **de gehele** wapenuitrusting is nodig om weestand te kunnen bieden. Bij een wapenrusting denken wij allereerst aan een harnas, een zwaard en welk oorlogstuig dan ook.

Maar in **1 Thessalonicenzen 5:8** zien wij ook een uitrusting:

1 Thessalonicenzen 5:8;

*8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van **geloof en liefde** en met de helm van de **hoop der zaligheid**;*

Wanneer wij gepantserd zijn met geloof, liefde en onze hoop op de zaligheid kan de tegenstander nooit een wig in de plaatselijke gemeente drijven! Dán is de onderlinge liefde zo sterk dat het voor satan onmogelijk is de broeders en de zusters uiteen te drijven. Het komt er niet op aan of wij christenen geweldige strijders zijn, maar of wij ons kunnen conformeren aan de liefde van Christus Jezus die onze beschermer is.

Dat de tegenstand het werk van satan is maakt Efeze 6: 12 ons duidelijk.

Efeze 6:12;

12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Paulus laat ons hier duidelijk zien dat alles wat gelovigen van de Here af kan houden het werk van satan is. Hij spreekt over overheden, machten en wereldbeheersers van

de duisternis. Efeze 2:2 zegt ons dat elke gelovige vóór de bekering in dat duistere koninkrijk geleefd heeft en daarom is het heel begrijpelijk dat Paulus uitdrukkelijk waarschuwt voor deze duisternis:

Efeze 2:1-2;

*1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 **waarin gij vroeger gewandeld hebt** overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,*

Op het moment dat een gelovige de wapenuitrusting af legt en daardoor de liefde van Christus verlaat ziet satan een oude bekende staan. Een christen welke zich onder het beschermende bloed van de Heer Jezus verwijderd is onbedekt en IS voor satan een oude bekende. Een vleselijk mens, de oude mens zónder Christus Jezus. En réken er dan maar op dat hij zijn vurige pijlen van verderf af zal schieten. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij o.a. Efeze 6 goed in ons opnemen.

Efeze 6:13-18;

13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

2 Korinthe 10:3-5 zegt het ons als volgt.

2 Korinthe 10:3-5;

*3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde **naar het vlees**, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, **elk bedenksel** als krijgsgewangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.*

2 Korinthe 10:3 zegt ons duidelijk dat gelovigen niet “naar het vlees” ten strijde moeten trekken maar dat dit op geestelijke wijze plaats moet vinden. Wie naar het vlees, onze oude zondige natuur, gaat strijden, heeft alles al bij voorbaat verloren en wordt een slachtoffer van satan.

De Heer verwacht van ons dat wij ons omgorden met hem, met Zijn wapenen.

Efeze 6:7-16;

14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;

Wanneer wij recht voor de Heer staan, in Zijn gerechtigheid willen leven en bereidvaardig tot Zijn dienst willen zijn zal Hij ons beschermen. Dán zal ons geloof in Hem ons ondoordringbaar schild zijn en kunnen de pijlen van satan ons geen schade aandoen.

Efeze 6:17-18;

17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

In vers 17 lazen wij dat het zwaard des Geestes het Woord van de Here God is, alleen het Woord kan een mens beschermen tegen wind van leer, tegen dwalingen.

Daarom heeft satan groot belang bij dwalingen en dwaalleren want gelovigen zonder gedegen kennis van het Woord van de Here zijn gemakkelijke slachtoffers. Sinds tientallen jaren is de schriftuitleg verwaterd en heeft de gemiddelde christen te weinig kennis van Gods Woord en met deze wetenschap begrijpen wij ook beter wat Hosea 4:6 bedoelt te zeggen:

Hosea 4:6;

6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Het huidige christendom is door gebrek aan kennis het slachtoffer geworden van allerlei wind van leer en volgt elke leraar die zichzelf geweldig vindt en mensen met show en uiterlijk vertoon aan zich bindt.

Maar God zei gedankt dat wij in de geestelijke strijd door Zijn Woord gesteund worden want Efeze 6:18 zegt ons:

18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Ons gebed brengt ons dichterbij de Heer Jezus en als wij in de Geest, naar de wil van de Heilige Geest, bidden zal de Here God ons verhoren, en ons in de strijd steunen en sterken.

Dan zullen gelovigen gewapend met de kennis van het Woord van de Here God satan kunnen weerstaan en leven tot eer en glorie van Hem, zonder ook maar te vervallen in welke dwaling dan ook.