

---

# **DE OPENBARING AAN JOHANNES**

**L. Brinkman © 2006-2009.**  
***www.yarah.nl***



## **Voorwoord.**

Van het **Boek Openbaring** wordt wel gezegd dat het een duister en onbegrijpelijk bijbelboek is. **Calvijn** en **Luther** konden eigenlijk niet met dit Bijbelboek uit de voeten want **hun kerkleer** zat hen danig in de weg.

Wie het boek Openbaring wil bestuderen én begrijpen, zal als het ware door de gehele bijbel moeten wandelen. Zo vallen b.v. de termen eerste Adam en tweede Adam regelmatig in de Bijbel. Wanneer wij de brieven van Paulus niet kennen, begrijpen wij ook niet wat er mee wordt bedoeld. Luther en Calvijn zijn vast gelopen hun op **onbijbels zicht op het volk Israël**. Wie geen zicht op Israël heeft, of niet kan krijgen, zal belangrijke zaken uit het boek **Openbaring nooit kunnen begrijpen** en blijft het een duister boek voor de lezer.

Daarom gaat deze cursus meer dan gewoonlijk diep op de gehele Bijbel in. In het eerste deel van de studie zullen wij meer algemene begrippen uit de andere Bijbelboeken bestuderen. Met geduld en inzet kunnen wij veel uit dit profetische boek leren.

**L. Brinkman, Noordhorn.**

**3<sup>e</sup> herziene uitgave 4 september 2006.**

**4<sup>e</sup> herziene uitgave 4 september 2007.**

---

## **DE OPENBARING AAN JOHANNES.**

### **Inleiding.**

De schrijver van **Openbaring** noemt zichzelf heel simpel een dienstknecht, **Johannes**

Tegenwoordige voorgangers en predikers noemen zichzelf soms geheel anders, ze durven zichzelf in het openbaar als “*jesus*” uitroepen. Daarom wil ik gelijk een sprekend voorbeeld noemen:



**José Luis De Jesus Miranda** is de predikant van de Creciendo en Gracia kerken, hij wordt door zijn volgelingen overladen met geld, kado's, goederen, auto's.. en nu heeft hij zichzelf, op 25 augustus 2006 op de Today Show uitgeroepen tot "*Jezus*": José Luis **De Jesus** Miranda.

De 59-jarige Portoricaan houdt kantoor in Miami en heeft inmiddels honderden volgelingen die zichzelf beschouwen als de 'ware volgelingen' van 'Jezus'. Hun kinderen zijn het nieuwe super-ras. De hel bestaat niet meer en het is de volgelingen toegestaan te zondigen want: "*de duivel is toch al overwonnen*".

In **Matteüs 24:4-5** lezen wij:

*4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.*

Door dit ene voorbeeld kunnen wij zien hoe ver het op de “*wereldklok*” van de Here God is, misschien wel een paar seconden voor twaalf!

Jose Luis Miranda is niet de enige die zich boven de Heer Jezus stelt. De ene doet dit soort zaken openlijk en een ander laat het **minder openlijk blijken en stelt in het hart hoogmoedig op**. Maar laten wij eens bekijken wie **de echte Christus is** en wat zijn bedoelingen met de mensheid en de wereld zijn.

### **Openbaring 1:1.**

*“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen **weldra moet geschieden**, en welke Hij door de zending van Zijn engel aan zijn **dienstknecht Johannes** heeft te kennen gegeven”.*

Deze engel is een boodschapper van de Heer Jezus, in het verdere verloop van de studieavonden komen wij hier op terug. (zie ook **Openbaring 1:9; Openbaring 22:8**).

---

Deze dienstknecht is niemand anders dan de **Apostel Johannes**, de schrijver van de **drie brieven** en het **Evangelie**. De mening dat dit Bijbelboek **door een ander dan Johannes geschreven kan zijn**, is zonder enige grond.

Wij kunnen niet te ontkennen, dat wij tussen het **Evangelie** en de **brieven van Johannes** enerzijds en de **Openbaring** anderzijds **een groot verschil in stijl kunnen opmerken**. Maar kunnen daarom deze geschriften niet van dezelfde schrijver zijn? Een dienaar Gods zal zich immers, wanneer hij als profeet optreedt anders uitdrukken dan wanneer hij een **leerstellige brief**, of een **verslag** over de woorden en daden van de Here schrijft **zoals in het evangelie van Johannes**.

De profetie van het boek Openbaring namelijk heeft een **heel bijzondere wijze van uitdrukking**. De woorden en de uitlegging zijn **ingelegd door de Here Jezus Zelf**, het zijn **Zijn** woorden! Dit blijkt duidelijk uit de Openbaring van de Here Jezus Christus, die zich **nauw aansluit bij de profetische boeken van het Oude Testament**. Een mens zou nooit zo punctueel een aansluiting kunnen maken bij al die, verschillende, op de toekomst gerichte profetieën. Volgens de overleveringen van **Ireneus** werd de Openbaring door Johannes geschreven tegen het einde van de regering van de **Romeinse keizer Domitianus plm. 95 na Chr.** Dit bericht is geloofwaardig, omdat **Ireneus** afkomstig was uit Klein Azië. Vooral ook omdat Johannes dáár in dat gebied jarenlang in dienst van de Here gearbeid heeft. Maar óók, omdat de leraar van **Ireneus, Polycarpus** een **leerling van de Apostel Johannes is geweest**.

In vele discussies over de opname van de Gemeente gaan de tegenstanders van dit vaststaande Bijbelse gegeven voorbij aan de geschriften van **Polycarpus**. Hij was een leerling van de apostel Johannes en **in de brieven en geschriften van Polycarpus wordt al over de opname van de gemeente gesproken**. Dan zou men toch uit kunnen gaan van het feit **dat Johannes de opname aan Polycarpus heeft geleerd**? Directere bron kunnen wij ons niet voorstellen, Polycarpus, een leerling van Johannes schrijft over de opname van de gemeente die wij o.a. in **1 Thessalonicenzen 4:13-18** vinden:

### **De komst des Heren**

*13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, 13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de*

---

Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. 18 Vermaant elkander dus met deze woorden.

**Theologen** hebben in het verleden de bijbel vaak **naar eigen inzichten uitgelegd** en soms zelfs wel eens vertaald.

Zoals de opname in vele gevallen wordt ontkend heeft men ook vaak **opschriften aan Bijbelgedeelten meegegeven** die mensen op het verkeerde been kunnen zetten. Neem nu eens het opschrift van de eerste bladzijde van het boek Openbaring. Daar spreekt men over de "openbaring **van** Johannes" maar niets is minder waar. Het enige profetische boek in het Nieuwe Testament heet ten onrechte "**Openbaring van Johannes**". Want Johannes heeft daarin niets geopenbaard.

Het opschrift luidt: "**De Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden**". Dit wil zeggen dat de onthulling van de toekomstige dingen, **zaken die in de toekomst zullen gebeuren**, door Jezus Christus **aan Johannes geschonken zijn**.

## HOOFDSTUK 1

(Gebruik de Bijbel naast deze Bijbelstudie)

### De Openbaring of Apocalyps (*Grieks*)

Het opschrift boven dit machtige en heilige Boek toont duidelijk en klaar aan, wie de Auteur ervan is: **Openbaring van Jezus Christus welke God Hem gegeven heeft om aan Zijn dienstknechten te tonen hetgeen welhaast geschieden moet.**

Jezus Christus **is de Openbaring Gods Zelf, alles wat in God is, is ook in Hem.** De Vader droeg Hem op om Zijn dienstknechten die op aarde wonen te tonen, wat in het laatste tijdperk van deze bedeling plaatsvinden zal. Wat een oneindige genade ligt er in deze laatste woorden: "**Zijn dienstknechten te tonen hetgeen welhaast geschieden moet**". God wil niet, dat de Gemeente **onkundig zal zijn** van de catastrofale toestanden die de aarde zullen beroeren. De Here waarschuwt Zijn volgelingen voor moeilijke tijden, **tijden waarvan wij de voorafschaduwing al ondervinden**. Maar ook, hoe groot de heerlijkheid ook is, die ons uit "**De Openbaring**" tegemoet komt. In geen enkel Bijbelboek wordt ons op zo'n treffende wijze **de zaligheid**, die ons wacht in het **Nieuwe Jeruzalem** en op de **Nieuwe aarde**, geschilderd.

Waarschijnlijk wordt om deze reden het Nieuwe Testament ook met het Boek Openbaring besloten.

Het boek heet in het Grieks "**Apocalyps.**"

**Apa** is wegnemen.

**Calyps** is sluiert.

**Apocalyps** betekent dus: **Ontsluiering of Openbaring.**

---

Openbaring wil natuurlijk zeggen, **dat iets publiekelijk bekend gemaakt wordt.** Iedereen heeft recht het te weten, iedereen kan er kennis van nemen, elke gelovige, ook zij die Openbaring een gesloten boek noemen. De Here heeft door het boek Openbaring de hele christenheid gewaarschuwd. Het is aan een ieder om deze waarschuwingen te accepteren of naast zich neer te leggen, de Here heeft gedaan wat Hij in Amos 3 te kennen gaf:

*6 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. 8 De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet vrezen? De Here HERE heeft gesproken, – wie zou niet profeteren?*

Daarom handelen zij, die de **"Openbaring van Johannes"** een gesloten boek noemen en niet Iren, geheel verkeerd. Het Boek is **voor de Gemeente**, Gods volk, geschreven door Johannes, de apostel des Heren. Dit **in opdracht** van Zijn Meester stel dat hij het niet had gedaan, dan zo hij geen rust meer hebben gehad. Zijn hart, zijn geweten zou hem steeds opnieuw aangeklaagd hebben. Met nadruk wordt in **Openbaring 1: 3** betuigd, dat zij die de profetieën in dit boek beschreven **lezen, horen en bewaren, zalig** genoemd worden.

*"Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij".*

### **Openbaring 1:3**

**Want "de tijd (van Jezus' wederkomst) is nabij."**

Spotters, maar ook gelovige mensen zeggen vaak dat die tijd nu al 2000 jaar nabij is **en de Here nog steeds niet is gekomen.** Aan hen gaat geheel voorbij dat in de tijd van de apostelen deze spotternij ook al vaak naar voren kwam. Veel gelovigen dachten in de tijd van Paulus ook al dat de Here heel spoedig zou komen. Daar maakten Gods tegenstanders, zoals het in onze dagen ook binnen kerken en gemeenten voor komt, misbruik van

### **2 Petrus 3:3;**

*"3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst?*

*Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is.*

Er werden in die dagen brieven rond gezonden van dwaalleren die leerden dat de opname van de Gemeente al plaats gevonden had, dat de toen levende gelovigen achter gebleven waren. Kennelijk was er **in de gemeente van Thessalonica onrust over ontstaan** en daarom schreef de apostel Paulus hen het volgende in **2 Thessalonicenzen 2:1-11**

**De wederkomst des Heren**

---

1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 **dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert**, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, **want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs**, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij **zich in de tempel Gods zet**, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 **Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking**; (wacht) slechts totdat hij, die **op het ogenblik nog weerhoudt**, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijnsmonds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkenende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,

## Begroeting der zeven Gemeenten

Deze zeven Gemeenten, hebben inderdaad bestaan. Ondanks dat ze allen de Heer Jezus als Verlosser aangenomen hadden waren het totaal verschillende gemeenten. Hun positie in Christus onderling erg verschillend. Bij de ene **stond de Heer Jezus centraal, de andere was in diepe zonde gevallen** en weer een andere liet afgoderij toe. In onze dagen zou je een **“christelijke vorm”** van New Age kunnen bedenken. Denk eens aan de samenkomsten waar het vaker **“feest met de Geest”** is dan een diepe eerbied voor – en de inspiratie - van de Heilige Geest is.

De **zeven gemeenten** in Openbaring stellen de gehele gemeente, **de kerkgeschiedenis, door alle eeuwen heen**, voor. Ook zien wij in deze profetie de **zeven fasen** van de **geestelijke historie** van de Gemeente van Christus, **vanaf het jaar 96** tot het einde, de opname van de Gemeente.

De Here Jezus, **let wél de Here Jezus**, spreekt hier tot alle gelovigen, die zich op aarde bevinden.

**Openbaring 1: 4-6** brengt lofprijs aan Christus en eert het **Lam**, dat ons verlost:

4 Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, 5 en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, **de eerstgeborene der doden** en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en **ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed** 6 – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.

**“De eerstgeborene der doden”** wil zeggen dat de Heer Jezus bij zijn opstanding op de Paas-morgen **tussen allen uit** die gestorven waren op stond. Je zou ook kunnen zeggen **“tussen uit de doden”** zoals **Kolossenzen 1:18** zegt:

---

18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, **de eerstgeborene uit de doden**, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.

De **Zeven Geesten** voor de troon **beduiden de volheid van Heilige Geest**. De Heilige Geest is **Een Persoon**, maar kan Zich in verschillende vormen openbaren. Onze Heer wordt in **Openbaring 1:5** de **Getrouwe Getuige** genoemd, Die ons van zonden rein waste **in Zijn Bloed**. De grote **Middelaar** tussen God en de mens, Die voor ons de **Adamitische vloek** aan het kruishout droeg **Door die vloek, welke de zondeval van Adam veroorzaakte** was het nodig dat er een Verlosser, een Middelaar, moest komen om de mens opnieuw met zijn Schepper te verzoenen. De prijs te betalen die nodig was om satan de macht over de mensheid te ontnemen.

Ik wil doormiddel van een aantal schriftgedeelten uitleggen wat de **Adamitische vloek** inhoudt. Wanneer wij dit begrijpen en inzien zullen wij in het verloop van de studie ook beter begrijpen wat de noodzaak van het lijden van de Here is. Hierdoor begrijpen wij ook het **Koninklijk Priesterschap** waarover in het boek Openbaring wordt gesproken,

In de volksmond, ook in de kerken en gemeenten, schuift men graag **Eva de zondeval in de schoenen**. Maar klopt dat wel? Had Eva de opdracht, de geboden en het verbod van die ene boom te eten ontvangen **of was dat Adam?** Wie is eigenlijk **in principe in zonde gevallen**, Adam of Eva?:

*“16 En de HERE God legde **de mens (Adam dus)** het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, 17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.”*

**Genesis 2:16**

Dit kan Adam alleen maar geweest zijn want pas **na dit gebod** werd Eva door de Here geschapen vanuit een rib:

*“20 En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste. 21 Toen deed de HERE God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. 22 En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, **tot een vrouw**, en Hij bracht haar tot de mens”.*

**Genesis 2:21-22**

Wij zien hier dat **niet Eva** de vloek over de mensheid bracht **maar Adam** die haar kennelijk niet heeft ingelicht of kunnen overtuigen van het gebod. In de Romeinenbrief wordt ons een tipje van de sluier opgelicht:

**Romeinen 5:12-21:**

*“12 Daarom, **gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen** en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgedaan, omdat allen gezondigd hebben; 13 want reeds vóór de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. 14 Toch heeft de dood als koning geheerst*

---

**van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. 15 Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, **veel meer** is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. 16 En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één; want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, **maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging.** 17 Want, indien **door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene**, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, **leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.** 18 Derhalve, gelijk het door **één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.** 19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. 20 Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, **is de genade meer dan overvloedig geworden,** 21 opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, **zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwiggen leven door Jezus Christus, onze Here**”.**

De Here Jezus Christus werd Degene uit **Genesis 3:15** die **de Slang (satan)** de kop vermorzelde en voor hen die in Hem willen geloven **de weg tot God opende**. Hij maakte ons tot Koningen en Priesters om **geestelijke** offeranden te offeren.

**Hem zij de heerlijkheid** en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Dit is de wonderlijke aanhef van het Boek Openbaring. Onder **"de engel" (vers 1)** kan men over 't algemeen de verschillende engelen verstaan, die op Gods bevel de openbaring van Christus aan Johannes mededeelden.

### **Christus' tweede wederkomst als Rechter Openbaring 1:7-8**

Hier wordt de **tweede komst** van Christus beschreven (**vers 7**) als **Rechter over de antichristelijke volken** (*Dit zal plaatsvinden tijdens de Slag van Armageddon, Openbaring 19*): Wij moeten ons goed realiseren dat de Here **Twee maal** op aarde zou/zal komen. **De eerste keer** kwam hij als **lijdende Christus**, het Lam, dat voor onze zonden werd geslacht. **De tweede keer** zal Hij als **overwinnende Koning en God** naar de aarde terugkeren en opeisen wat Hij op Golgotha heeft terug betaald aan satan die in **Genesis 3** de mensheid en de gehele schepping in handen kreeg met list en bedrog. **Tussen die twee komsten** bevindt zich de **Opname van de Gemeente** maar dan zal Hij **de voeten niet op aarde zetten**, de wedergeboren gelovigen gaan Hem dan namelijk **tegemoet in de lucht**.

#### **Openbaring 1:7:**

*“7Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde\* zullen over Hem weklagen. Ja, amen”.*



---

\* *“Alle stammen der aarde”* wil zeggen dat de overlevenden van alle volken tot hun ontsteltenis zullen ontdekken dat Jezus Christus wérkelijk God en heerser is.

Onbeschrijfelijke angst zal hen om het hart slaan. De angst zal de wereldbevolking écht om het hart slaan want ze kwamen op dat moment **tot de vreselijke ontdekking dat ze een valse “messias” waren gevolgd**. Een man die zich heel mooi voor had gedaan en satan als de *“levende god”* had voorgesteld en **bleek dus een oplichter geweest** te zijn. Maar het kán toch ook niet anders, **satan**, en dus ook zijn *“valse messias”*, wordt toch de **vader der leugen** genoemd door de Heer Jezus?:

*“Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en **de vader der leugen**.”*

#### **Johannes 8:44**

Een charismatische en ogenschijnlijk aantrekkelijke man die zich leugenachtig openbaarde als *“dé christus”*:

*2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en \* zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?*

#### **Openbaring 13:2-4**

\* *“Zij aanbaden de **draak**”* Deze **“draak”** is niemand minder dan satan!

En waarom aanbaden ze satan? Omdat deze aan het **“Beest”** de **antichrist**, de *“valse messias”*, het leven opnieuw geschonken had na waarschijnlijk een aanslag.

*1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 **En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas;** en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?*

#### **Openbaring 13:1-4**

De kans is heel groot, eigenlijk vrijwel zeker, dat de rabbijnen van Israël deze valse messias zullen erkennen **als de echte Messias** omdat deze Israël de **(schijn) vrede** zal aanbieden. Denk hierbij eens aan het moment toen de discipelen de Heer vroegen wanneer Hij Zijn koninkrijk op aarde zou vestigen in **Handelingen 1:6-7**:

*6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, **herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?** 7 Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak*

---

de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft.

Israël heeft een **diep besef** van het Koningschap van de Here God over deze aarde. **Ze weten dat éénmaal de dag komt** dat de Here God als Koning zal heersen. (hier komen wij in het verloop van de studie op terug) Daarom is het heel aannemelijk dat Israël onder leiding van hun leraren de antichrist zal erkennen.

Dit zal een grote misrekening zijn en daarom zullen ze ontsteld zijn als blijkt dat de echte Messias Koning zich op een bepaald moment aan hen openbaart. De Here komt dus als **Koning, God en Rechter** voor de ongelovige en onwillige wereld maar **vooral om Zich aan Israël te vertonen als de ware Messias**.

*10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem **uitgieten de Geest der genade en der gebeden**; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen **als de rouwklacht** over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om **een eerstgeborene**.*  
**Zacharia 12:10**

Deze profetie uit **Zacharia 12:10** zal pas **na de grote verdrukking plaats vinden**. Éerst zal Israël zich nog 3 ½ jaar verlustigen in de schijnvrede van satan en de antichrist. Eerst zal onze Here komen als **Hoofd van de Gemeente**;

*50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, **maar allen zullen wij veranderd worden**, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.*

**1 Korinthe 15: 51-52**

Zie ook: **1 Thess. 4:13-17**

Dan zal niet ieder oog Hem zien, maar **alleen de Zijnen zullen Hem zien** wanneer Hij verschijnen zal in de lucht. Dan zal Hij Zijn Gemeente tot Zich te nemen in heerlijkheid die Hij voor ons bereid heeft:

*“1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, **opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben**”.*

**Johannes 14: 1-3;**

*9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel?*

**Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.**

---

## Handelingen 1: 9-11

De komst van de Heer Jezus in de lucht staat voor de deur en geldt alleen de wedergeborenen in Christus. **Dit zal onzichtbaar voor Israël en de wereld zijn**, de wedergeboren gelovigen zullen op een gegeven moment eenvoudig vermist worden. Later **Openbaring 1:7** zegt uitdrukkelijk, dat ook de personen (heidenen of Joden?), die Hem aan 't kruis doorstoken hebben, Hem zullen zien en weklagen. Terwijl bij Zijn eerste wederkomst geen gewag wordt gemaakt van “zien” of “doorstoken hebben”. Zijn komst voor Zijn Gemeente zal buitengewoon **lieflijk en bemoedigend** zijn. Dan zal er geen weeklaag of treurigheid zijn. **Gods kinderen gaan jubelend naar hun eeuwig Huis**.

In **Openbaring 1:8** noemt God Zich de **Heerser van het Heelal**, Die was, Die is en Die komen zal. De **Alfa en Omega** zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. **God is het Begin en het Einde aller dingen**

Dan gaan wij nu naar de verschijning van de engel van de Here op Patmos waar **Johannes zijn roepingsvisioen kreeg**:

*“9 Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. 10 Ik kwam in **vervoering des geestes** op de **dag des Heren**, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, 11 zeggende: Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten: naar **Efeze**, en naar **Smyrna**, en naar **Pergamum**, en naar **Tyatira**, en naar **Sardes**, en naar **Filadelfia** en naar **Laodicea**. 12 En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik **zeven gouden kandelaren**, 13 en te midden van de **kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; 14 en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; 15 en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. 16 En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een **tweesnijdend scherp zwaard**; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht”.***

### Openbaring 1: 9-16

De Apostel was vanwege zijn geloof in Jezus Christus, op bevel van de Romeinse keizer **Domitianus**, naar **Patmos** verbannen. Dit is een rotsachtig, boomloos eilandje in de **Egeïsche zee** gelegen, tegenover Efeze dicht bij de westkust van Klei Azië. Toeristen worden een spelonk aangewezen, waarin de Apostel, die **98 jaar** oud geworden is, gewoond zou hebben. De juiste plaats zullen wij nooit weten en daarom kunnen we dat soort verhalen beter naar het rijk der fabelen wijzen. Patmos was een verbanningsoort en wij kunnen gevoeglijk aannemen dat zich daar meer mensen hebben bevonden.

**"In vervoering des geestes"** wil zeggen: in een toestand van extase.

---

Met de "**Dag des Heren**" wordt het **Tijdperk der oordelen** bedoeld. (De zondag is niet de Dag des Heren zoals men ons vaak wil doen geloven in de kerken), Dit tijdperk zal **na de opname** der Gemeente aanvangen en zal verschrikkelijk zijn.

*"1 Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des HEREN komt. Want hij is nabij!"*

**Joël 2:1**

*"1 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de HERE der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten".*

**Maleachi 4: 1**

Als wij dagelijks de kranten lezen, de Tv journaals volgen en op de natuur letten zien wij dat **de voortekenen van die vreselijke periode dagelijks nieuws zijn. Er zijn nog nooit zo veel oorlogen geweest** dan de afgelopen 50 jaren. Het Midden-Oosten staat bijkans in brand en de staat Israël zit **menselijk gesproken** helemaal in de knel. De natuur is helemaal van slag en miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlogsgeweld, honger, droogte of andere rampen.

**Hetgeen Johannes mocht zien begint nu toch echt werkelijkheid te worden.**

Als de **onrust in- en rond Israël** nog eventjes door gaat **komt de VN met een vredesvoorstel** dat door alle partijen met beide handen aangegrepen zal worden. Op dat moment is de tijd voor de antichrist rijp en zal de valse vrede aanvangen. Wie weet hoe spoedig dit het geval zal kunnen zijn.

*"10 Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, 11 zeggende: Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten: naar **Efeze**, en naar **Smyrna**, en naar **Pergamum**, en naar **Tyatira**, en naar **Sardes**, en naar **Filadelfia** en naar **Laodicea**. 12 En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, 13 en te midden van de kandelaren **iemand als eens mensen zoon**, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; 14 en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; 15 en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. 16 En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam **een tweesnijdend scherp zwaard**; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, **Ik ben de eerste en de laatste**". (Dit is de Here Jezus, de Christus, Hij was bij de schepping van alles en zal er altijd zijn)*

**Openbaring 1:10-17**

Johannes ontvangt in de geest een machtig visioen van **de verheerlijkte, verrezen Christus. Staande (dus één met hen) tussen zeven gouden kandelaren** (Hier komen wij op terug want die kandelaren zijn volgens Openbaring 1:20 de zeven gemeenten).

---

Het scherpe en tweesnijdende zwaard **is het oordeel Gods'** over de mensheid die Hem heeft verworpen.

De mensheid, de mens, wordt geoordeeld op grond van het **Woord van God**, de Bijbel, daarom wordt deze dan ook vaak het tweesnijdend zwaard genoemd. Tijdens ons leven kunnen wij onze **status en levenswandel aan de Bijbel toetsen en als wij niet voldoen aan wat staat geschreven veroordelen wij ons zelf**. In **Hebreeën 4:11-13** lezen wij dat het Woord scherper is dan enig tweesnijdend zwaard, het zwaard waarmee wij ons zelf kunnen be- of veroordelen:

*“11 Laten wij er dus ernst mede maken **om tot die rust in te gaan**, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. 12 Want het woord Gods is levend en krachtig en **scherper dan enig tweesnijdend zwaard** en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en **het schift overleggingen en gedachten** des harten; 13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, **want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen**”.*

**Hebreeën 4:11-13**

Wij mensen, óók wedergeboren mensen, realiseren ons meestal niet dat alles wat ons bezig houdt **voor de Here open ligt**. Ik ontmoet wel eens mensen die klagen dat ze zo **graag iets voor de Here willen doen** maar dat er niets op hun weg komt, alsof de Here hen niet kan gebruiken. De Here kán iedereen gebruiken, maar dan wil **Hij wel op de eerste plaats staan** en niet een als sluitpost taak geven nadat aan alle hobby's, geld verdienen, vakanties of een lui leventje is voldaan. Wie voor de Here wil werken **streeft naar een voortreffelijke taak maar zal dan zijn/haar eigen bezigheden grotendeels aan de kant moeten willen zetten**. Heeft de Here niet gezegd dat Hem volgen **opoffering** vraagt?:

*“20 De jongeling zeide tot Hem: **Dat alles heb ik in acht genomen; waarin schiet ik nog te kort?** 21 Jezus zeide tot hem: **Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.** 22 Toen de jongeling [dit] woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen”.*

**Mattheus 19:20-22**

Het gaat er bij de Here niet om dat wij geen bezit mogen hebben, **maar de Heer zag het hart van de jongeling aan** en dat was meer gericht op zijn bezittingen dan op de Here. Indien wij met de Gemeente de Here willen ontmoeten in de lucht **zal ons hart op Hem gericht moeten zijn**. Denk eens aan de vrouw van Lot, de Here besprak deze situatie in verband met de moeilijke tijden die voor Israël zullen komen maar wij mogen er wel van leren dat christenen in een soortgelijke situatie kunnen komen:

*28 Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen.*

*30 Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen **geopenbaard wordt**.* (Deze opmerking heeft betrekking op de vlucht van Israël naar de woestijn tijdens de laatste 3 ½ jaar van de Grote Verdrukking) *31 Wie op die dag op*

---

het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet terug. 32 **Denkt aan de vrouw van Lot!**  
**Lukas 17:28-32**

Als gelovigen moeten wij momenteel des te meer scherp opletten dat wij niet verachten en onze relatie, ook in ons denken en in ons heimelijk leven steeds op de Here gericht zijn: **Hebreeën 12:14-15**;

*14 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, **zonder welke niemand de Here zal zien.** 15 Ziet daarbij toe, dat niemand verachttere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiet en verwarring sticht, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.*

Het **getal 7** beduidt in de Bijbel **altijd een volkomenheid**, de volheid des Heren. Daar en tegen staat het **getal 6 voor de mens**, wel hoog maar niet als God. De **antichrist** zal zich dan ook nooit meer aan kunnen meten dan **3 x 6, de zondige mens in het extreme**.

**Maar het getal 7 is ook op de Gemeente** van Jezus Christus van toepassing want ze wordt volmaakt geacht, **één lichaam** met haar Heer en Meester, de Heer Jezus. (getal 7) De kandelaars zijn **van goud**, d.w.z. Gods heiligen leven door 't geloof, dat kostelijk is als **gelouterd goud** in de ogen Here. Gelouterd goud heeft voor de Here waarde, ze is gezuiverd en ontdaan van alles wat vuil is, alle bijproducten zijn er uitgezuiverd door het louterende vuur:

*9 Om mijns naams wil vertraag Ik mijn toorn, ter wille van mijn lof bedwing Ik Mij, u ten goede, om u niet uit te roeien. 10 Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; **Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende.***  
**Jesaja 48:9-10.**

Zoals de Heer Jezus in de vuurgloed van de beproeving op Golgotha gelouterd werd **van onze zonden** en met puur goud werd bekleed in de Hemel zal het ons ook vergaan áls wij gewillig en dienstbaar zijn. De Here liet zich vrijwillig louteren en **bij ons schort het daar nogal eens aan**, wij steigeren in een dergelijk geval als een onwillig paard. Onwillige zondaren gaan het hemelse koninkrijk niet in **want ze willen niet inzien** dat bekering en geloof noodzakelijk is. En **onwillige gelovigen** zullen nadat ze door de Here zijn opgenomen tot hun scha en schande ontdekken dat ze in gebreke zijn gebleven. Wij hebben nu nog de tijd om **opruiming te houden**, wie weet hoe kort de tijd nog is!

**Het lange afhangende gewaad** toont, 's Heren Hogepriesterlijk waardigheid aan:

*13 en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een **tot de voeten reikend gewaad**, en aan de borsten **omgord met een gouden gordel**; 14 en zijn hoofd en zijn **haren waren wit als witte wol**, als sneeuw, en zijn **ogen als een vuurvlam**;*  
**Openbaring 1:13-14**

Een lang afhangend gewaad was gebruikelijk bij b.v. een **hoge priester** of een **koning**. Deze mensen werden geacht geen lichamelijk werk te doen maar

---

**waardigheid uit te stralen en zich langzaam schrijdende voort te bewegen.** De Heer Jezus Christus zien wij hier als Hoge Priester en als Koning die na zijn aardse taak volbracht te hebben nu in heerlijkheid verkeert. Wie zijn kleding omgorde **moest werkzaamheden verrichten** of snel lopen en dan zou de mantel alleen maar in de weg zitten. Van de Here weten wij óók dat Hij Zich eens omgord heeft:

*“Daarna deed Hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met de doek, **waarmede Hij omgord was.**”*

**Johannes 13:5**

En van Petrus weten wij dat hij ook éénmaal omgord zou worden zodat hij gemakkelijker weg te voeren zou zijn bij arrestaties en zijn uiteindelijke executie volgens: **Johannes 21:18**

*“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen gij jonger waart, omgorddet gij uzelf en gij gingt, waar gij wildet, maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander (Dus gedwongen) zal u omgorden en u brengen, waar gij niet wilt”*

De gouden gordel is een **zinnebeeld van Zijn koninklijke heerschappij**. De Heer **is niet meer omgord** met een doek omdat hij slavenwerk zou moeten doen. Nee, Hij is als een koning **omgord op borsthoogte**, het werk is volbracht en Hij mag nu laten zien wie Hij werkelijk is. Het Hoofd en haren zijn wit en stellen Zijn **reinheid en heiligheid** voor. Zijn voeten als **gloeiend koper** vertreden **adders** en **schorpioenen** (satan).

**Zijn stem, als van vele wateren**, zal eenmaal over het gans heelal vernomen worden. Wat zál de mensheid onder de indruk komen van de almacht van de Heer Jezus, de wereld zal bezwijmen van angst. Zijn ogen, gelijk een vuurvlammen, **zullen het ware wezen van de mens** die straks voor de Rechterstoel staat doorgronden. Zoals de Heer Jezus op aarde kon zien wat *“in de mens was”* wat hem bewoog zal Hij de mensheid straks nog indringender aankijken en doorgronden. Elke zondaar zal zich dan alle zonden en gedachten herinneren:

*12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.*

**Openbaring 19: 12**

De **zeven sterren** zijn de **voorgangers der gemeenten** (De betere term “Oudsten” vinden wij in andere vertalingen)

In de brieven aan de Gemeenten komen wij straks de term **“engel der gemeente”** tegen en dat kunnen wij uitleggen als **Oudste of leider** der gemeente.

*“20 Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten”.*

Hoe geruststellend is het, dat de Heer de oudsten, de leiders, in Zijn hand bewaart, zodat hun doen en laten door Hem bestuurd wordt volgens **Openbaring 1:16**

---

*“16 En Hij had **zeven sterren in zijn rechterhand** en uit zijn mond kwam een **tweesnijdend scherp zwaard**; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht”.*

Hier zien wij dat de Here oudsten en leraren aanstelt en hen ook bewaard, ze mogen **met het Woord, het tweesnijdend zwaard**, de gemeente leiden: In **Openbaring 1:18** lezen wij, dat de Heer de **sleutels van het dodenrijk** in de hand houdt.

*“18 en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en **Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk**”.*

Hieruit blijkt, dat Christus persoonlijk Meester is over het dodenrijk en dus niet zal toestaan dat de doden het **Paradijs** of het **Hades** verlaten **of dat satan zich daar binnen kan dringen**. Wanneer wij ons bedenken dat de **opname van de Gemeente** straks zal komen, begrijpen wij ook **wie toestemming zal geven – of het Paradijs zal openen** waardoor zij die in Christus zijn gestorven Hem tegemoet kunnen gaan in de lucht:

*“15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, **die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan**”.*

**1 Thessalonicenzen 4:15-16**

Uit het feit **dat de Here de sleutels beheert** van het dodenrijk kunnen wij concluderen, dat het **spiritisme een leugen** is. Zonder Gods toestemming zullen de menselijke geesten zich **niet** kunnen manifesteren aan de levenden. Dit betekent in de praktijk dat **mediums die werkelijke verschijningen kunnen oproepen, demonen oproepen welke zich voor doen als de geest van een overledene**.

**Wij gaan nu naar de werkelijke profetie:**

In **Openbaring 1:19** geeft De Here zijn dienstknecht Johannes deze opdracht: *“Schrijf dan hetgeen jij gezien hebt en **hetgeen is en het hetgeen na dezen geschieden zal**.”*

De verdeling van het Boek in drie hoofd afdelingen is dus van God zelf:  
**1e. Hetgeen jij gezien hebt.**

Wat had Johannes gezien? In **hoofdstuk 1: 9-20** wordt de heerlijkheid beschreven van de gestorven en verrezen Christus, de Grondlegger van ons allerheiligst geloof.

(Opnieuw **Openbaring 1:9-20** lezen)

**2e. Hetgeen is.**

Namelijk **hetgeen bestond in de dagen van Johannes**, de zeven Aziatische gemeenten welke wij beschreven vinden in **Openbaring 2 en 3**. Deze vormen een



---

beeld van de **gehele Gemeente** van Jezus Christus over de gehele aarde, vanaf haar ontstaan tot op de dag van haar opname.

### 3e. Hetgeen na dezen geschieden zal.

In **Openbaring 3** wordt de geschiedenis van 's Heren Gemeente op aarde besproken. Wat in het laatste deel hierna beschreven wordt, is het **oordeelstijlperk** in zijn volle kracht.

**De Gemeente is op dat moment al door de Heer Jezus opgenomen:**

**Openbaring 1:20** spreekt ons van het geheimenis der **zeven sterren** en **de zeven gouden kandelaars**. Het valt op dat het getal **7**, het **volmaaktheids-getal**, **herhaaldelijk** in het Boek Openbaring voorkomt.

Het woord "**engel**" betekent "**zendbode**" waarmee ook wel "**mensen**" zoals oudsten en leraren bedoeld worden. In de profetie van **Maleachi 3:1 (St. Vert.)** wordt o.a. **Johannes de Doper "engel"** of "**gezant**" genoemd.

*"Ik zend **Mijn engel, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en haastig zal tot Zijn tempel komen die Heere, Die gij zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Wie gij lust hebt; ziet, Hij komt, zeg de HEERE der heerscharen**".*

De engelen der zeven gemeenten zijn dus de **door God aangestelde oudsten en leiders**. Hier spreken wij van **door de Here aangestelde mensen** die zich persoonlijk niet voorop stellen en streven naar eer en aanzien. Ze zijn de "**sterren**" in de rechterhand van de Here. Wat een troost, **dat de "sterren" door Jezus' hand worden geleid** en door Hem worden vastgehouden. Vooral in **moeilijke tijden** of **perioden van tegenstand** is het een troost te weten dat het de Here is die beschermt en oordeelt.

De **zeven kandelaars** stellen de Gemeente voor.

De Gemeente is de "**lichtdraagster**" in de wereld, zoals een kandelaar een lichtdrager is, kan zij uit zichzelf geen licht geven maar is afhankelijk van de lichtbron, de Heer Jezus Christus. Dit betekent dat **wanneer de Heer Jezus niet de eerste plaats in neemt** de lichtbron verduisterd is en dan kan de kandelaar van zuiver goud zijn, op dát moment is hij nutteloos.

Hier lezen wij o.a. van in Mattheus 5: 13-16:

*13 Gij zijt **het zout der aarde**; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. 14 Gij zijt **het licht der wereld**. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 **Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.** 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.*

---

## Mattheus 5:13-16

Een ieder die de Heer volgt **behoort een lichtbaken** in deze donkere wereld te zijn omdat de Bron van dat licht, **de Heilige Geest**, in ons is. Maar hoe zal de wereld het getuigenis van de Here kunnen zien als wij ons licht onder de korenmaat zetten? En hoe zal de mensheid door het bloed van de Here gered kunnen worden als onze samenkomsten flauw en zouteloos geworden zijn? Waar het evangelie niet (meer) direct en recht op de man af verkondigt wordt en het ware licht onder de korenmaat gezet om plaats te maken voor een aantrekkelijk en wereldgelijkvormige samenkomst komen wij op het niveau van de gemeente in Laodicea.

(Wij komen hier later op terug tijdens de studie als wij de gemeente van Laodicea behandelen)

## HOOFDSTUK 2

**Openbaring 2:1.** Ook hier wordt weer het woord "**engel**" gebruikt voor de oudste of leider van de gemeente.

*1 Schrijf aan **de engel** der gemeente te Efeze: Dit zegt Hij, die de **zeven sterren**\* in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt.*

### Openbaring 2:1

\* **Zeven sterren in de hand** = Die de gemeente beschermt en bewaard!

In de volgende teksten zien wij de woorden "bode", deze staan in de grondtekst voor het zelfde woord waarmee de **engel** der gemeente óók mee wordt aangeduid. In het Oude Testament wordt deze term ook gebruikt.

*"En Haggai, de **bode des HEREN**, zeide, krachtens de boodschap des HEREN, tot het volk: Ik ben met u, luidt het woord des HEREN."*

### Haggai 1: 13

*Wie is er blind dan mijn knecht en doof als de **bode die Ik zend**? Wie is er blind als de volmaakte en blind als de knecht des HEREN?*

### Jesaja 42: 19

Zoals wij reeds ontdekten, beelden de zeven Aziatische christen gemeenten van die dagen de gehele "**kerkgeschiedenis**" uit. Vanaf de stichting der Nieuw Testamentische Gemeente op de Pinksterdag tot de opname van de Gemeente die aanstaande is. (**1 Thess. 4: 16, 17**). Laten wij dit profetische schilderij van de gehele kerkgeschiedenis eens volgen. Zoals de kerkgeschiedenis ons tot op deze dag heeft laten zien zijn de Zeven Gemeenten een **profetisch type**, een model, van de kerkgeschiedenis. Het dramatische eindpunt van de lauwe wereldkerk vinden wij beschreven in de gemeente van Laodicea:

*15 Ik weet uw werken, **dat gij noch koud zijt, noch heet**. Waart gij maar koud of heet! 16 Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. 17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, **en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte,***

### Openbaring 3:15-17

---

In deze twee verzen lezen wij in een notendop de huidige situatie in vele kerken en groepen. Het ene kerkgenootschap heeft de bijbelse waarheden vervangen door een religieus-humanistisch denken dat **de bijbel ontkracht** en bijna tot een sprookjesboek gedegradeerd. Terwijl in de **evangelische gemeenten** de beleving en ervaring voor op staat om maar zo veel mogelijk mensen binnen het kerkgebouw te trekken. Maar in beide gevallen zijn ze tot op het niveau van Laodicea afgedreven en lauw en smakeloos geworden want het evangelie is geweld aangedaan. Laten wij eens zien wat de bijbel van de kerkgeschiedenis zegt.

1.

**Efeze**, betekent **Begeerlijk**.

*1 Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze:*

*Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt: 2 Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden; 3 en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden. 4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. (Hier komen wij zo meteen op terug) 5 Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken.*

*Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. 6 Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat. (Uitleg in het navolgende) 7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.*

Deze periode loopt profetisch van het jaar **50 - 100** na Christus, **dus de eerste christelijke eeuw**. Deze gemeente heeft de eerste liefde verlaten:

*“4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. 5 Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.”*

#### **Openbaring 2:4**

Dit is de toestand der Gemeente aan het einde der Apostolische eeuw. Zij was inderdaad een "begeerlijke" gemeente, zolang zij in haar Heer wandelde. De waarschuwing aan deze gemeente is niet mals: **“Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.”**

Dit wil zeggen dat ze haar **wereldgelijk-vormigheid los moest laten** en tot inkeer komen. Zo niet, dan wordt de **kandelaar weggenomen**, zal de Here Zijn licht, Zijn Heilige Geest, uitdoven in de gemeente. Dit was de eerste gemeente waar wij een leer zien van **ingewijden en leken**, een vorm die wij tegenwoordig normaal vinden en praktisch in elke gemeente ingevoerd is.

De leer der **Nikolaïeten\*** (**Judas vs. 4**) is het vleselijk element in de Godsdienst. Deze leer, de leer der **Nicolaïeten** ging en gaat heel ver, heden ten dagen komen wij miljoenen vertegenwoordigers van hen tegen. De Nicolaïeten volgden een (bijna)

---

**geheime leer** welke alleen maar begrepen zou kunnen worden door mensen die er een **uitgebreide studie** van gemaakt hadden. Één van haar voornaamste kenmerken is de leer van **ingewijden en leken**.

**De Roomse kerk heeft deze leer overgenomen. Later heeft het protestantisme deze dwaling klakkeloos overgenomen.**

Zo zou niemand anders dan iemand met een theologische opleiding en een inwijding (**bevestiging als predikant**) alleen maar de doop en andere “*sacramenten*” mogen bedienen, w.o. de z.g. zegen uitspreken na een kerkdienst. In de 3<sup>e</sup> Johannes brief zien wij de invloed van de Nicolaïeten volop aanwezig. Het ging zo ver dat ene Diotrefes de eerste in de gemeente wilde zijn en **zichzelf hoger achtte dan de apostelen die het onderwijs van de Heer Jezus persoonlijk hadden ontvangen**. De leer der Nicolaïeten houdt ten diepste in dat er binnen een gemeente **ingewijde leiders zijn** en het “*gewone volk*” dat geacht wordt eerbied te hebben voor hun leiders en de **opdrachten die gegeven worden uitvoeren**. Het algemeen, algeheel, priesterschap van gelovigen accepteren de (nieuwe) Nicolaïeten niet, hun **wil is wet** en **naar hun pijpen moet worden gedanst**. Maar wanneer de gelovige leunt op een ingewijde voorganger wordt de Heilige Geest in de gemeente gedooft en staan menselijk motieven en methoden op de eerste plaats.

Wij kunnen prachtige vormen en samenkomsten bedenken maar als de Geest van de Here zwijgt is de kandelaar weggenomen. Dan zijn dat soort samenkomsten niets meer dan een lege huls.

2.

**Smyrna** = afgeleid van **mirre**: bitterheid, smart.

Jaren **10 - 310**.

*8 En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna: Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden: 9 Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans. 10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. 11 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.*

Dit is tijdperk van de vervolgingen onder de Romeinse keizers. Een naar de wereld arm en veracht christendom, **maar rijk in God**. Dit zien wij ook in China waar vele huisgemeenten ontstaan omdat de Chinese regering de gemeenten onder zware druk zet. Ik las op de website van [www.bijbelgetrouw.nl](http://www.bijbelgetrouw.nl) het volgende: In China groeit, volgens de diverse berichten, het Christendom de laatste jaren sterk. Tegen de verdrukking in. Of, eigenlijk, juist dóór de verdrukking. Het snelst groeien de kerken en huisgemeenten die niet tot de officiële, door de staat gecontroleerde, **"Drie-Zelf-Kerk"** behoren.

**Groei dóór de verdrukking**

---

Een bekende uitspraak is: "de martelaren zijn het zaad van de kerk" (Tertullianus). Door Christenvervolging groeit het Christelijke geloof. Dat was al zo in het prille begin, toen de Christenen uit Jeruzalem werden vervolgd en verspreid raakten over Judea en Samaria (Handelingen 8:1). Is nu **de vervolging** de oorzaak van de groei van het Christendom? Zijn Christenen soms een stelletje masochisten die het leuk vinden te lijden en verdrukt te worden? Nee. Hoewel Paulus schrijft dat hij het lijden "om Christus wil" een eer vindt, is het niet iets wat de gemiddelde Christen bewust opzoekt. Het eerdere artikel laat echter precies zien, net als het gedeelte uit Handelingen, waarom het Christelijke geloof 'gezaaid' wordt als mensen vervolgd worden vanwege hun opvattingen. Citaat: "En de communistische bestuurders hebben geprobeerd de groei van de huiskerken te vertragen **door hun omvang te limiteren**. Als een huiskerk groter werd dan vijftig leden, kreeg zij een waarschuwing. Maar **deze beperking bevorderde juist een snelle groei** van de huiskerken."

### **De beperking geeft groei**

Hoe kan een beperking de groei bevorderen? Doordat de groep "splitst"! Wanneer een groep te groot dreigt te worden, splitst deze zich en gaat verder als twee (kleinere) groepen. Eventueel onder leiding van dezelfde mensen. Deze twee groepen groeien weer, doordat er zich mensen aansluiten, en vervolgens splitsen zij weer. Dáárom is de huiskerkbeweging zo'n snelgroeiende beweging en heeft dit er toe geleid dat in ca. 50 jaar tijd het aantal Christenen in China zo enorm gegroeid is! Van de 1,3 miljard Chinezen is nu 5% christen (65 miljoen mensen). En dat aantal zal alleen maar blijven groeien. Door deze splitsingen konden zij in een relatieve rust blijven bijeenkomen. Ze werden wel vervolgd, maar, zolang de overheid géén last van ze had en ze zich aan de beperkende voorwaarde hielden werden ze meestal met rust gelaten. En dáárdoor groeide de huiskerk beweging dus juist!

**Volharding en lijdzaamheid** en zware druk bewerken dat mensen gaan vluchten en in andere delen van een land gaan wonen waar ze **als zaaiers van het evangelie aan de slag gaan**.

3.  
**Pergamus, "Huwelijk". Jaren 311- 600.**

### **Verbintenis tussen kerk en staat.**

*12 En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum: Dit zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft: 13 **Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon des satans is**; en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de satan woont. 14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren. 15 Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze aan de leer der Nikolaiëten vasthouden. 16 Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijnsmonds. 17 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.*

---

**In die jaren neemt de vervolging een einde** waardoor kerk en staat zich verenigen en bij de mensheid in ere komen. Wie in die periode een ambtelijke baan wilde hebben werd geacht lid van de kerk te zijn, met alle gevolgen van dien. In die tijd ontstond veel **kerkelijke pracht en praal**. De gemeente **verloor** voor een groot deel haar **geestelijke kracht en roeping** doordat de kerkleiding **naar de pijpen ging dansen** van de heidense machthebbers. **Pergamum** was, net als **Efeze** en **Smyrna**, een grote wereldstad met meer dan 100.000 inwoners. Pergamum was **wereldberoemd!** De stad had een reusachtige bibliotheek (*het woord "perkament" is ook van Pergamum afgeleid*) In Pergamum was een enorme tempel voor **Zeus, de oppergod**. Het **altaar** van die tempel had een oppervlakte van **40 bij 45 meter** en het was aan de zijkanten rijk versierd met allerlei mythologische voorstellingen. Daarnaast was Pergamum beroemd om zijn tempel voor een andere god, **Asklepius**.

Deze Asklepius was de god van de geneesheren en hij had als zijn symbool de slang. U hebt wel eens gezien, dat de **tegenwoordige artsen op hun auto een sticker hebben met daarop een slangetje, een esculaap geheten**. Dit komt van die afgod Asklepius. De tempel van deze god was een trekpleister voor zieken. Het was het Lourdes van Klein-Azië, een bedevaartsoord voor **de slangengod**. In deze stad leefde de gemeente van Pergamum. Het is geen wonder, dat de Here Jezus zegt:

*"Ik weet waar jullie wonen; jullie wonen bij de troon van de satan."*

Pergamum was een stad, waar de afgodendienst zo sterk was, dat de satan er niet af en toe kwam, maar **hij had hier zijn hoofdkwartier. Hier regeerde de satan haast onbetwist**.

Het zou kunnen, dat de Heer Jezus met de "*troon van satan*" dat torenhoge, luxueuze altaar voor Zeus bedoelde. Maar het is lijkt veel waarschijnlijker, **dat de Here de dienst aan Asklepius op het oog had**. Juist de verzoeking, die van deze godsdienst uitging, was enorm.

De gemeente van Pergamum had het erg moeilijk om staande te blijven in deze wereldstad waar genezing als het ware om de hoek van de straat te koop was. Vooral wanneer men naar de afgodische tempel van Asklepius ging **was men bijna van genezing verzekerd**. De medische wetenschap, uiteraard verpakt in magie, stond op een hoog peil. We weten uit oude geschriften, dat deze god inderdaad genezing gaf. De priesters hadden de beschikking over **geheime medicijnen**, die voor veel geld te koop waren. De oude, heidense god, beschikte over flinke krachten en wonderbaarlijke genezingen werden gerapporteerd.

**In onze dagen is het niet veel anders** want ook gelovigen reizen stad en land af om genezing van ziekten en kwalen te vinden. Het komt zelfs voor de **wedergeboren christenen** hun heil zoeken bij **zéér bedenkelijke genezers** welke op- of over de grenzen van het occultisme bezig zijn. **Wat in Pergamum dagelijkse praktijk was** vinden wij terug in onze kringen en vaak nog heftiger en intenser beleefd. Wij zullen ons moeten afvragen in zo'n situatie op wie wij ons vertrouwen stellen, **in de z.g. gebedsgenezer of in de Grote Geneesheer, de Heer Jezus**. Het schijnt dat lichamelijke welstand boven de eeuwige heerlijkheid wordt gesteld.

4.

---

## Thyatire (Thyatira) Jaren 600 - 1500.

**Betekenis: Pausdom.** (Waarschijnlijk werd de kroon van de Paus, **Tiara**, naar deze gemeente genoemd)

*“En schrijf aan de engel der gemeente te Tyatira: Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn **als koperbrons**: 19 Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste.*

***20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.** 21 En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. 22 Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. 23 En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken. 24 Doch Ik zeg tot u allen, die voorts te Tyatira zijt, en deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Ik leg u geen andere last op. 25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. 26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, 28 en Ik zal hem de morgenster geven. 29 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt”.*

De **groei en glorie van afgoderij** kreeg in Tyatira vaste voet aan de grond binnen de gemeente. Vers 20 zegt b.v. **dat in Tyatira afgoden geofferd vlees werd gegeten** en dat de **gewijde hoererij in de gemeente intrede deed**.

*20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om **te hoereren en afgodenoffers te eten**.*

De tijdsperiode, **600 – 1500**, waarvoor Tyatira model staat ontwikkelde zich precies zo: Er ontstonden kloosters en het geloof in de Here Jezus Christus werd vervangen door **vormendienst**. De **profane geschiedschrijving** leert ons dat in die tijd gewijde hoererij haar intrede deed naar het voorbeeld van de Babylonische afgoderij. In ieder geval is het bekend dat vele Pausen kinderen verwekten bij o.a. de nonnen van de vrouwenkloosters waarvan er ook bij Burum (Friesland) één heeft gestaan

De **Katholieke Encyclopedie**, die het celibaat wil- en blijft verdedigen, geeft toe dat er veel misbruiken waren, ze schrijft:

*“Wij hebben niet het verlangen om het zeer morele lage peil te ontkennen of te vergoelijken waaraan in verschillende perioden van de wereldgeschiedenis en in verschillende landen, de Katholieke Priesterschap, die zich christelijk noemde nu en dan verzonk. De verdorvenheid was wijd en zijd verbreid. Hoe kon het ook anders wanneer in de rijen van de bisschoppen mannen van ruwe zeden en ongebreidelde hartstochten indrongen, het slechts mogelijke voorbeeld gaven aan het priesterschap waarover zij gezag hadden? Een groot aantal priesters, maar ook bisschoppen,*

---

namen zich openlijk vrouwen en kregen kinderen aan wie zij hun landgoederen na lieten.”

5.  
**Sardis. Jaren 1500 - 1800.**

De naam **Sardis** wil zeggen: "**Ontvluchte**". Rond 1500 begon zo goed het **Protestantisme**, de Hervorming en haar voorlopers kwamen in die jaren op. De Bijbel kwam opnieuw in beeld en werd in vele talen gedrukt en uitgegeven maar bepaalde roomse rituelen werden niet uitgebannen. Ook nam men de leer van de Nicolaïeten over, de **ingewijde voorgangers**, nam men mee uit de roomse kerk. **Door de jaren heen zakte de reformatie af naar het niveau van de gemeente van Sardes** waarvoor in de eerste instantie de brief was bedoeld:

*“1 En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: **Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood.** 2 Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. 3 Bedenk dan, **hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u.** Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. 4 Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. 5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. 6 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt”.*

Rond het jaar **1800** werd de reformatie: **een dode, wereldgelijkvormige massa**. Theologen voerden de schriftekritiek in en uiteindelijk **bleef van de Bijbel een dode letter over**. De **leer der kerk** werd **boven** het geopenbaarde **Woord van de Here verheven**.

**Maar was óók een getrouw overblijfsel**, een kleine kudde die ondanks alle tegenstand getrouw wil blijven en het Woord van de Here **opnieuw is gaan lezen en uitlegen**. In **Openbaring 3:4** lezen wij het volgende:

*“4 Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn”.*

Bijbelgetrouwe gelovigen en gemeenten **mogen tot op de dag van heden putten uit de grote Bijbelkennis van schrijvers uit die dagen**. Dit zijn enkelen die zich niet met de moderne theologie hadden ingelaten.

6.  
**Filadelfia. Tijdperk: 1800 tot de opname der Gemeente.** De naam betekent: **Broederliefde**. Het "**kleine kuddeke**", n.l. alle ware gelovigen **uit diverse kerken en groepen**, die de naam van Christus belijden en uitdragen.



---

**Dit zijn de mensen** die de enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld en de Bijbel tot dé norm van hun leven hebben verheven. Zij gaat **niet** door de grote verdrukking. Het zijn de **wijze maagden** uit **Mattheus 25**, die de bruiloftsmaal zullen binnengaan **wanneer de Bruidegom Zich huwt met Israël**.

7.

### **Laodicea.**

Deze Gemeente symboliseert de jaren **1800** tot in de grote **verdrukking**.

*14 En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: 15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16 Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.*

*17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. 19 Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. 20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. 22 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.*

De betekenis van de naam **Laodicea** is **Volksregering**. De macht (ook kerkelijk) aan 't einde der tijden in handen van het volk, **dat bij stemming eigen leraars verkiest en eigen paden voorschrijft**.

*“3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen.”*

**2 Timotheus 4: 3.**

**Een wereldkerk (Christus buitengesloten):**

*“20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij”*

**Openbaring 3:20**

Een walgelijk, lauw, **wereldgelijkvormig lichaam** in zijn eindvorm. Het zo erg met de gemeente gesteld dat de Heer Jezus buiten de deur moet staan en aanklopt om binnen te komen.

Het **Babylon (Openbaring 18)** van de "laatste dagen", dat hoereert met alle wereldreligies en door God ten val zal gebracht worden. Dagelijks zien wij de uitwassen van Laodicea om ons heen, zowel in de kerken **als ook in z.g. Bijbelgetrouwe Evangelische Gemeenten**. Zo werd er een **interreligieuze gebedsdag in Assisi** gehouden

---

Twintig jaar geleden werd voor het eerst een dag van **gebed voor de vrede** gehouden in Assisi. Samengeroepen op initiatief van de **toenmalige Paus**.

Vertegenwoordigers van **alle godsdiensten** baden in een gezamenlijke gebedsdienst ieder tot zijn eigen (af)god om vrede. Op dit moment – **4 en 5 september 2006** – wordt opnieuw zo'n dag gehouden. Dit is een onderdeel, wat je kunt noemen, **de tweede fase van de valse oecumene**. Eerst wordt **alles wat zich christen noemt** verenigd, ongeacht welk evangelie men gelooft.

Daarna worden in de tweede fase **de aanhangers van alle religies verenigd**. Dit proces, wat dialoog, wordt genoemd is al ver gevorderd. Achter dit alles zit een **bepaalde kijk op religie**. Een feit is dat veel **neo-evangelicals** en helaas ook veel orthodox gereformeerden onbewust of bewust reeds **vele van de fundamentele uitgangspunten van de mystieke visie op religie hebben aanvaard**.

In Nederland heeft vooral W.J. Ouweneel daar een grote rol in gespeeld door het uitdragen van zijn **nieuwe visie** op dogma. Laten wij vooruitlopend op toekomstige studieavonden **Openbaring 18** samen lezen. Daarin zien wij het **eindresultaat**, van de **“gebedsdag”** in Assisi waar alle godsdiensten op één hoop worden geveegd en de enige wereldreligie is geworden. De één-wereldreligie onder leiding van de antichrist die haar ondergang tegemoet gaat:

### **Openbaring 18:**

*“1 Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en **de aarde werd door zijn lichtglans verlicht**. 2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, 3 omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid. 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. 5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. 6 Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft; 7 geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. 8 Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.*

*9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien, 10 van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. 11 En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt, 12 lading van goud, zilver, edelgesteente en paarden, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, 13 kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, lastdieren, schapen; (lading) van paarden en wagens en van lichamen; en zielen van mensen. 14 En het*

---

ooft, waarnaar uw ziel begerig was, is van u weggegaan en al wat kostelijk en schitterend was, is voor u verloren en het zal nooit meer gevonden worden. 15 De kooplieden in deze dingen, die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouw bedrijvend, 16 en zeggende: Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen, want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest! 17 En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van verre staan, 18 en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk! 19 En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest! 20 Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht. 21 En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zó zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden. 22 En geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand, die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van de molen zal meer in u gehoord worden. 23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid.”

### HOOFDSTUK 3

Herhaaldelijk komt in de Bijbel het woord "**hoereren**" voor. Het wordt heel vaak in **geestelijke zin** gebruikt voor **afval van de hemelse Heer**, evenals een ontrouwe, overspelige vrouw echtbreuk pleegt en daardoor afvallig wordt van haar wettige man. Een treffend voorbeeld daar van vinden wij in het leven van **Hosea**. Deze arme man kreeg van de Here **de opdracht een Hoer te trouwen** en later weer te **verstoten** en daarna haar **opnieuw in genade aannemen**.

#### **Hosea 1:3;**

*“Toen ging hij heen en **huwde Gomer**, de dochter van Diblaïm, en zij werd zwanger en baarde hem een zoon.”*

De relatie Hosea en Gomer de hoer stond en staat als beeld, **als type**, voor de relatie welke de Here met het volk Israël heeft. **Israël hoereerde met de afgoden** en de wereld maar éénmaal zal er een dag komen waarop Israël evenals Gomer in genade aangenomen zal worden.

#### Lezen: **Hosea 3:1-5:**

*“1 De **HERE** zeide tot mij: Ga weder heen, **bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is, gelijk de HERE de Israëlieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken.** 2 Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst. 3 En ik zeide tot haar: Vele dagen zult gij blijven zitten; gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren; en ook ik zal tot u niet komen. 4 **Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim.** 5 **Daarna** zullen de*

---

*Israëlieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil – in de dagen der toekomst”.*

De gemeente te Filadelfia hield zich verre van **geestelijke hoererij** en de **kleine kudde getrouwen in onze dagen** lijkt in die zin op de gemeente van Filadelfia. Met de gemeente van Laodicea is het heel anders gesteld, die gemeente **hoereerde** met de wereld, **evenals vele Evangelische gemeenten in onze dagen**. (Op dit onderwerp komen wij later terug.)

**Filadelfia** betekent **Broederliefde**.

Dit is volgens de Openbaring de **zesde** gemeente en **daarmee het tijdperk waarin we momenteel leven**. Hoe weinig wordt beseft, dat de "**toekomst des Heren**" nabij is. De **apostolische leer** is eeuwen lang maar ten dele in de kerk gebracht en treedt nu weer met kracht op de voorgrond. De "**wijze maagden**", **de gemeente van Christus, bruiloftsgast**, heffen hun lampen op, gereed voor de opname.

**Openb. 3: 7** spreekt van de "**Genadedeur**." De Here God is het die opent en sluit. **Vers 8** toont ons een tweede deur: de geopende "**Evangeliedeur**", die in onze dagen gelukkig wijd openstaat.

*8 Ik weet uw werken: zie, Ik heb een **geopende deur** voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.*

Wij mogen er van uit gaan dat er een **groep van gerijpte kinderen Gods** zich zal vormen. Dat serieuze gelovigen de dwaalleraren zullen verlaten, **uit Laodicea vertrekken** en hun intrek in Filadelfia zullen nemen. Dat ze zich zullen voegen bij geheiligde en volmaakte groep waarvan **Openbaring 22:11b** spreekt:

*“wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd”.*

Laten wij **Efeze. 4:11-16** samen eens lezen:

*“11 En Hij heeft zowel **apostelen** als **profeten** gegeven, zowel **evangelisten** als **herders** en **leraars**,*

De Here heeft de Gemeente **verschillende dienstknechten gegeven** om de deze toe te rusten. Niet alleen toerusten maar ook **om te wijzen op de tijden waarin wij nu leven** en te waarschuwen voor de afval die in het laatst der dagen zou komen. Laten wij niet alleen dankbaar zijn dat de Here het zo heeft geleid maar laten wij er persoonlijk vooral scherp opletten **dat wij alles controleren van uit de Bijbel** wat ons wordt voorgehouden.

*12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen **de eenheid des geloofs** en der **volle kennis** van de Zoon Gods bereikt hebben, de **mannelijke rijpheid**, de maat van de wasdom der volheid van Christus.*

---

Hier in vers 12 en 13 lezen wij waar het om gaat, éénheid in het geloof en **geestelijk volwassen zijn**. **Aan geestelijke volwassenheid schort het nogal eens** waardoor massa's gelovigen ongewild in Laodicea, de flauwe en zouteloze gemeenten terecht zijn gekomen.

*14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van **allerlei wind** van leer, door het valse spel der mensen, **in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt**,*

Het hoge woord moet er maar eens uit, veel gemeenten hebben zich laten beïnvloeden door o.a. **Rick Warren** en **Bill Hybels** en zijn daardoor op een **dwaalspoor** gekomen. **Ze denken rijk in God te zijn** maar zijn geestelijk arm, de Here zegt van dergelijke Gemeenten: *“Omdat dat gij noch koud, noch heet zijt, maar lauw, **zal ik u uit mijn mond spuwen**”* Als de Here dit van je moet zeggen mag je je wel eens afvragen of je wel tot de Gemeente van Christus behoort, **of je straks bij de opname niet achter blijft!**

*15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde”.*

Als wij ons **omkeren, afkeren** van dergelijke Laodicea gemeenten en ons verdiepen in het Woord van God dan neemt onze kennis toe en kunnen wij ons leven aan de Here toewijden als een welriekend offer.

**Openbaring 3: 10** luidt als volgt:

*“Omdat gij het **bevel** bewaard hebt om standvastig op Mij te wachten, **zo zal Ik u ook bewaren voor de ure der verzoeking**, die over de ganse wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen.”*

Dit wil zeggen, dat de Gemeente Gods, **die de wederkomst des Heren in 't geloof tegemoet heeft gezien**, naar hemel zal worden opgenomen. Dit wil niet zeggen dat de opname **een vlucht voor ons zal zijn**. Het zal niet zo zijn dat wanneer wij morgen worden weggenomen en **dat overmorgen de grote verdrukking er zal zijn!**

**De voortekenen van de verdrukking zien wij dagelijks om ons heen** en het kan best zo zijn **dat de gemeente pas in de hitte van de strijd wordt weggenomen**. Dat wij een (klein) deel van de grote verdrukking mee zullen mee maken zou heel wel mogelijk kunnen zijn. Maar dat neemt niet weg dat de Here **ons zal bewaren voor de ure der beproeving**, of zoals andere vertalingen zeggen **“de ure der verzoeking”** *Welke andere verzoeking* kan over de gehele wereld komen, dan die welke door de Heiland beschreven in **Mattheüs 24: 15-28** e.a. plaats. Staat er niet geschreven, dat de **antichrist** macht zal hebben **over alle volken?**

*“3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; **en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna**”*  
**Openbaring 13:3**

---

*“En het verleidt hen, **die op de aarde wonen**, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is”.*

### **Openbaring 13:14**

**Openbaring 3:11** vermaant om standvastig te blijven, omdat de komst van de Here nabij is:

*“11 Ik kom spoedig; **houd vast wat gij hebt**, opdat niemand uw kroon neme.”*

**Filadelfia** is dus het tijdperk waarin de opname van Gemeente zal plaatshebben. In geen enkele brief, dan alleen in die aan **Filadelfia**, wordt over de opname gesproken en zelfs over het **Nieuwe Jeruzalem**.

*“11 **Ik kom spoedig**; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 12 Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, **het nieuwe Jeruzalem**, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam”.*

### **Openbaring 3:11-12**

De “**Brouwer vertaling**” zegt in **Efeze 4:12-13** dat Paulus geloofde **in de volkomen rijpheid der Gemeente**, de **volheid van het getal der heiligen**, **voordat** de opname zou plaatshebben.

**Laodicea** is de in de wereld **achterblijvende, afvallige gemeente die heulde met de wereld**, een zelfgenoegzame, eigengerechtigde massa die Christus heeft buitengesloten.

### **Openbaring 3:14-16;**

*“14 Schrijf aan de **engel van de gemeente** in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: 15 Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! 16 Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, **zal ik u uitspuwen**”*

Het laatste wat de Here hier zegt is **ernstig, uit spuwen** wil niet meer of minder zeggen dat **de Heer Laodicea verwerpt!** En toch is de Here Laodicea genadig, óók voor de afvallige gemeente in onze dagen is er nog een kans volgens **Openbaring 3:20**:

*“20 Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort **en de deur opent**, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.”*

**Hij blijft kloppen aan de deur**, ondanks dat men Hem **heeft uitgeworpen**. De Heer blijft tot het laatste moment genadig. Maar toch zal de deur eenmaal gesloten worden zoals bij de vijf dwaze maagden uit **Mattheus 25:6-13**

---

“6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8 **De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.”** 9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. **Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!”** 12 **Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.”** 13 **Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt”.**

**Deze waarschuwing geldt elke christen** van dit moment. Niet alleen een waarschuwing voor de lauwe kerken maar ook de **evangelische gemeenten** waar **men veel met zichzelf bezig is**. Grootse programma’s worden opgezet, bands aangetrokken, grote gebouwen betrokken en vaak lijken de samenkomsten meer op een **gelikte Tv uitzending** dan een samenkomst waar de Heer Jezus centraal staat. Misschien kunnen wij in die gevallen beter spreken van een Laodicea of één van de dwaze maagden. De angst slaat je om het hart als je er aan denkt hoeveel mensen in die gigantische gemeenten **geen reserve olie in de kruik hebben**. Ze zijn **elke zondag** naar de samenkomsten gegaan en hebben **een mooie show gezien, maar zeer weinig Gods Woord onderzocht**.

Als de Gemeente reeds bij de Here is, **zullen er nog mensen tot geloof komen**. Namelijk de niet wedergeboren naamchristenen de **“dwaze maagden”** uit **Mattheus 25:1-13**, die achterbleven en de **144.000 Joden** (een volheid uit Israël). Ze zullen **niet meer tot de gemeente van de Here kunnen behoren** maar gaan, als ze het overleven, samen met Israël het duizendjarige rijk binnen.

#### **HOOFDSTUK 4**

De beschrijving van de **zeven Aziatische gemeenten** in de twee vorige hoofdstukken gaf ons dus een **profetisch overzicht** van de geschiedenis van de gemeente van Christus vanaf haar **begin tot aan het einde**. Rein en krachtig was het in begin (**Efeze**) en hoe krachteloos en jammerlijk zal haar einde zijn (**Laodicea**).

*Uit deze profetische weergave leren wij ook dat **Kerk** en **Gemeente** twee verschillende zaken zijn.*

Verder zagen wij dat de gemeente van de Here voor een **groot deel** een zondig Laodicea geworden is.

De **Gemeente Gods (het Lichaam van Christus)**, die straks de Heer tegemoet zal gaan in de lucht, zal **voortgekomen zijn** uit verschillende **kerken, groepen** en **kringen die Christus belijden**. Zij zal bestaan uit hen, die zich **waarachtig bekeerd hebben tot Christus**. De Enige Zaligmaker, **en Zijn offer op Golgotha** hebben aangenomen tot verlossing van hun zonden en de gevolgen der zonde.

**Geen enkele kerk heeft van Godswege kracht of macht ontvangen mensenzielen te overheersen of dwang uit te oefenen. Er bestaat géén Alleenzaligmakende Kerk.**

---

Maar iedere zondaar die **tot de Heer Jezus vlucht**, ontvangt de genade. Genade die Hij alleen, **op grond van Zijn volbracht offer op het kruis**, kan schenken. De **kerken zullen als instituut straks ophouden te bestaan**. Maar de wedergeboren zielen, die uit die kerken zijn voortgekomen, bezitten het eeuwige leven. Kinderen Gods met een **vastomlijnde overtuiging, die gegrond is op Gods Woord**, zullen straks het aangezicht van de Here zien, indien zij trouw zijn gebleven.

De zeven gemeenten, in het derde hoofdstuk van "**Openbaring**" beschreven, tonen ons **bij de aanvang een geopende en aan 't eind een gesloten deur**. De **gemeente is na Openbaring 3 opgenomen** en de kerken en achterblijvende gemeenten hebben in principe afgedaan Hun (**niet uitgevoerde!**) taak; de opleiding der gelovigen is afgelopen. Wel zal er een **kerkelijk instituut blijven bestaan** en zal ze opgaan in de wereldkerk van de antichrist. Religieuze mensen welke geen persoonlijke keuze voor de Heer Jezus gemaakt hebben zullen daar dan deel van uitmaken. Men zal God aanroepen maar Hij zal zich niet meer laten verbidden, **de deur is gesloten**.

## Hoofdstuk 4

### Openbaring 4:1-10 (St Vert)

*“1 Na dezen zag ik, en ziet, **een deur was geopend** in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, **hetgeen na dezen geschieden moet**. 2 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat **Één (de Heer Jezus)** op den troon. 3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. 4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de **vier en twintig ouderlingen** zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. “*

*5 En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods. 6 En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. 7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. 8 En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelf zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, **Die was, en Die is, en Die komen zal**. 9 En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft; 10 Zo vielen de vier en twintig ouderlingen (Dit is de gemeente, 24 = 2 x 12 en dit wil zeggen de totale volheid) voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende: Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, **en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.**”*

In **Openbaringen 4** zien wij de opgenomen Gemeente van Jezus Christus in de heerlijkheid.



---

*“Na dezen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel”.*

De deur, de genade deur blijft open tot de opname van de gemeente, daarna wordt hij onverbiddelijk gesloten. De eerste stem die ik (**Johannes**) gehoord had (nl. de stem van Christus Zelf, **1: 10**) zeide: Klim hierop en Ik zal u tonen wat **na dezen** geschieden moet. De apostel raakt terstond in geestvervoering en ziet zichzelf thans in de hemel. Hij aanschouwt een majestueuze troon waar rondom **de opgenomen Gemeente** is vergaderd, zittende op de tronen. Deze Hij, Die op de blinkende troon gezeteld is, **is de Allerhoogste**. Het stralend licht van de **regenboogteken** van Gods verbond met de mensheid omhult de heilige troon.

### **Genesis 9:16;**

*“16 Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is”.*

Vierentwintig oudsten zijn gezeten voor Gods heilig Aangezicht. Zij stellen de gehele Gemeente Gods voor, uit **Oude- en Nieuw Testament**, bekleed met witte klederen (**gereinigd door het Bloed van het Lam**) en met gouden kronen op hun hoofden. Zij zijn de vertegenwoordigers van de Oud en Nieuw Testamentische gemeenten. **Dr. Albrecht** haalt hierbij **Jesaja 24:23** aan, waar geschreven staat, dat de Here der heerscharen als Koning zal verheerlijkt worden ten aanschouwen van Zijn oudsten.

*“Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten”.*

Johannes ziet dit alles "**na dezen**", dus na de opname der gelovigen (gestorvenen én levenden):

*“15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen”.*

### **1 Thess. 4 :15-17**

Hoofdstuk 4 vangt dus aan het ontzaglijke tijdperk der "**Grote Verdrukking**", de zgn. **Dag des Heren** (De zondag **is dus niet** is de Dag des Heren !) De wedergeboren christenen zullen **geen deel hebben** aan "**de ure der beproeving**", **de Grote Verdrukking**. De Gemeente van Christus is dan opgenomen, voor het tijdperk der verschrikking **in zijn volle werking treedt**. Wij zien de Gemeente geschaard rondom de machtige "**oordeelstroon**", waaruit bliksem, vuur en stemmen op aarde neerdalen. Maar zij is buiten alle gevaar en **genieten zalige rust en vrede**. De belofte des Heren uit **Johannes 14:1-3** zal dan in vervulling zijn gegaan.

---

*“1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.  
2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”.*

De **witte klederen** beelden dus de heiligmaking door het **“Bloed des kruises uit”**.  
En de **kronen: het loon der geheiligden**.

Er betstaat veel onwetendheid over de begrippen **loon** en **zaligheid**. Voor de oppervlakkige Bijbellezer is het alsof hij/zij water ziet branden wanneer er gezegd wordt in een kerkdienst of samenkomst in de hemel loon wordt uitbetaald. Door de **verwisseling van de begrippen zaligheid** en **loon** is de gedachte ontstaan dat een mens op aarde zijn best moet doen om de zaligheid te verdienen. **Zaligheid** ontvangen wij **uit genade** en **loon voor de werken** welke uit liefde tot de Heer Jezus zijn verricht. Laten wij de **tegenstelling** tussen *zaligheid* en *loon* eens bestuderen.

In het Nieuwe Testament vinden wij een leer over de **zaligheid** voor de **in zonde verloren mensen** en een leer over **loon voor hen die trouw zijn in dienst** van hun Heer. Het verschil, ogenschijnlijke tegenstelling welke elkaar zouden tegenspreken, tussen deze twee onderwerpen blijkt uit de volgende Bijbelteksten.

1.  
**Zaligheid wordt gratis ontvangen, een genadegift.**

#### **Joh 4:10**

*“Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en **Hij zou u levend water hebben gegeven**”.*

#### **Openbaring 22:17**

*“En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, **neme het water des levens om niet**”.*

#### **Efeze 2:8-9**

*“Want **door genade** zijt gij behouden, **door het geloof**, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme”.*

2. **Loon wordt verdiend, loon naar werken.**

#### **2 Timotheus 4:7-8**

*“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed **de krans** der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, **die zijn verschijning hebben liefgehad**”.*

#### **Openbaring 22:12**

*“Zie, Ik kom spoedig en **mijn loon** is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.”*

---

### **1 Korinthe 9:24-25**

“Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts **één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt!** En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke”.

### **Lukas 19:16-17**

“En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; **omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden**”.

### **1 Korinthe 3:11-13**

” Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, **ieders werk zal aan het licht komen.** Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en **hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken**”.

Werk, gedaan uit liefde verricht voor Christus, **zal voor de eeuwigheid loon opbrengen** maar wel zullen deze beoordeeld worden op haar waarde. Het “*vuur*” zal bepalen of dit werkelijk tot eer van de Heer Jezus Christus is geweest of tot eigen eer en gewin. **Als wij met “*edele metalen*”**, vanuit de liefde voor Christus gewerkt hebben zal er na loutering **de juiste waarde bepaald kunnen worden** zoals het bij goud - en zilvererts ook plaats vind. Nadat deze ertsen gesmolten zijn drijft het afval, de droesem, **boven in de smeltkroes** en nadat dit is weggeschept blijft er goud of zilver over.

In dat licht moeten wij de vuurgloed van het oordeel uit **1 Korinthe 3:11-13** ook zien, al wat niet tot eer van de Here geweest is zal verbranden en de echte, **oprechte werken zullen overblijven**. Tot eer van de Heer en tot voordeel voor ons zelf.

### **3.**

Behoudenis, **zaligheid**, is een tegenwoordig bezit.

### **1 Johannes 5:11**

“En dit is het getuigenis: **God heeft ons eeuwig leven gegeven** en dit leven is in zijn Zoon”. (NBG)

### **2 Petrus 1:3**

“Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is **voor een vroom leven**, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.” (NBV)

### **Johannes 3:36**

“Wie in de Zoon gelooft, **heeft** eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem”.

### **Johannes 5:24**

---

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, **wie mijn woord hoort en Hem gelooft**, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven”.

**Johannes 6:47**

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: **Wie gelooft, heeft eeuwig leven**”.

**4. Het loon ontvangen wij in de eeuwigheid.**

**Mattheus 6:16:27**

“Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan **zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden**”.

**Lucas 14:14.**

“En gij zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u terug te betalen. **Want het zal u terugbetaald worden bij de opstanding der rechtvaardigen**”.

**Openbaring 22:12**

“Zie, Ik kom spoedig en **mijn loon** is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is.”

**Jacobus 1: 12**

“Gelukkig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de **zegekrans van het leven ontvangen**, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben”.

**1 Petrus 5:2-4**

“Wanneer de opperherder verschijnt, zult u de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen”.

**Openbaring 2:10**

“Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de **kroon des levens**”.

De twee principes, **zaligheid** en **loon** kunnen niet met elkaar vermengd worden. **Genade** ontvingen wij **op het moment van onze bekering**. **Loon** wordt ontvangen **voor de werken ná de bekering** welke tot eer en glorie worden gedaan voor de Heer Jezus Christus.

**Romeinen 4: 4-5**

“Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting”.

(Loon wordt vanwege verricht werk ontvangen, degene die werk opdraagt is verplicht te betalen voor de verrichte werkzaamheden Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, **wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid** . .)

**Romeinen 11:6**

---

*“Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer”.*

Het loon waar de Bijbel over spreekt is voor de getrouwe gelovige **een stimulans** om zich te onthouden van aardse genoegens en rijkdom. **Aardse rijkdom, aanzien en zelfs gezondheid zijn vergankelijk** en kunnen op één en het zelfde moment van ons worden weggenomen:

### **Psalm 103:14-16**

*“Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn. De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daarover is gegaan\*, is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer”.*

\* In de maand mei trekt de sirocco, een gloeiend hete wind, vanuit de Arabische woestijn over de Dode Zee heen in de richting van Israël. Deze wind is als een hete adem die over al het leven heen trekt waardoor alles verslapt. Anjers die in de ochtend bij honderden, duizenden, bloeiden liggen in de avond verdroogd op de grond of zijn zelfs helemaal weggevaagd. Overdag is het zo heet dat het onverstandig is uit de schaduw vandaan te gaan.

Bron: **“Tijden en Jaren”** Het natuurjaar in de Bijbel door: **F.J. Bruijdel**.

### **Jesaja 40:6**

*“Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? – Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds”.*

Het uitzicht op loon met eeuwigheidswaarde sterkt ons in tijden van verdrukking en helpt ons op de wegen van de Here te blijven wandelen. Het uitzicht op loon in de eeuwigheid bewaard ons voor hoogmoed en werken tot eigen eer want alleen: *“alles wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus heeft waarde en houdt eeuwig stand”.*

### **Hebreeën 11:8-10**

*“want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is”.*

### **Hebreeën 11:24-27**

*“hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij **hield de blik gericht op de vergelding**”.*

### **Lucas 14:12-14**

*“Want het **zal u terugbetaald worden** bij de opstanding der rechtvaardigen”.*

### **Mattheus 10:40-42**

*“Wie een profeet ontvangt als profeet, **zal het loon van een profeet ontvangen**; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan”.*

### **Kolossenzen 3:22-24**

---

“Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer”.

### **Mattheus 5:11-12**

“Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, **want uw loon is groot in de hemelen**; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd”.

### **1 Korinthe 3:14**

“Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, **zal hij loon** ontvangen”.

In **Johannes 4:36** lezen wij de opmerkelijke uitdrukking: “opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde” en als wij dit beschouwen van uit de volgorde welke wij in de natuur zien klopt er ergens iets niet.

### **Johannes 4:35-36**

“Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen leven, opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde”.

Men zou toch haast denken dat degene die zaait toch geen vreugde van de oogst heeft als twee verschillende mensen deze werkzaamheden hebben uitgevoerd? **Dan is het toch degene die oogst die de grootste vreugde heeft?** Hij ziet toch de opbrengt van het gezaaide, van al het werk? Maar de bijbel zou de bijbel niet zijn als deze zichzelf niet zou verklaren en daarom lezen wij in **1 Korinthe 3:7-10**:

“Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft. **Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk**. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt”.

Wij zien in de genoemde teksten dat zowel de zaaier, degene die de planten verzorgt, als ook de maaier eeuwigheids-loon staat te wachten, vandaar de vreugde die voor ons ligt, of zoals Paulus dit verwoordde:

“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; **voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid**, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad”.

We hebben vanaf **Openbaring 1:9-20** “**Hetgeen Johannes gezien heeft**.” behandeld Vanaf **Openbaring 2** tot en met **3**: “**Hetgeen is**” (vanaf de dagen van **Johannes tot de opname der Gemeente**) en nu zijn we bij: “Hetgeen geschieden zal na dezen”, **dus na de opname der Gemeente**

## **HOOFDSTUK 5**

---

Dan zijn wij nu aangekomen waar gesproken wordt: **“Hetgeen geschieden zal”**, na **“dezen”**, dus na de opname van de Gemeente **Romeinen 11:25** spreekt over de volheid der heidenen die **“binnen”** moet zijn en dat de Here dan Zich gaat bezighouden met Israël.

*“25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat”*

Vanaf **Openbaring 5** gaat de Here God opnieuw bezig met Israël en daarmee automatisch met de heidenwereld.

### **De verzegelde Boekrol:**

#### **Openbaring 5: 1.**

*1 En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels.*

De boekrol, door de profeet gezien in Gods hand, is van binnen en van buiten beschreven, **er is geen blank plekje meer over**. Dit wil zeggen dat **de maat der zonden vol is**. Het boek zal geopend worden **na de opname der Gemeente** een ontzagwekkend en schrikwekkend geschrift verzegeld, met zeven zegels. Aan **Daniël** werd door de engel gezegd, dat de dingen waarover hij zich in zijn dagen zorgen over maakte, **verborgen en verzegeld** zouden blijven tot de **“eindtijd”**.

#### **Lezen: Daniël 12: 9**

*“7 Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter- en zijn linkerhand naar de hemel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. 8 Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? 9 Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. 10 Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan”.*

In **hoofdstuk 5** zien wij de zegels van het **oordeel** over de achtergebleven goddeloze volken geopend. **Niemand** op aarde noch in de hemel is waardig dit boek der oordelen te openen.

#### **Openbaring 5:2-5;**

*2 En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? 3 En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. 4 En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. 5 En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, **de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.***

---

Alleen **Jezus Christus**, de grote **Middelaar Gods en der mensen**, wordt daartoe waardig geacht. Hij is een **Leeuw in kracht**, en een **Lam in zachtmoedigheid**. Treffend is het beeld van Christus als een geslacht: **Openbaring 5: 6**

*“6 En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en **te midden der oudsten een lam staan, als geslacht**, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde”.*

In Hem wonen de zeven Geesten Gods, d.i. volmaakte heiligheid. Hij neemt de boekrol aan uit de hand des Vaders. De **24 ouderlingen (de volmaakte Gemeente voor de troon)** juichen, zingen en danken Hem vol eerbied. De grote Overwinnaar, die de zondige mens vrijkocht met Zijn Bloed, en honderd miljoen engelen eren, loven en prijzen het Lam. Wij lezen in **Openbaring 5:8**, dat de Gemeente (24 ouderlingen) zich neerbuigt voor haar Heer en Hem gouden schalen vol reukwerk aanbiedt, **zijnde de gebeden der heiligen**.

*“8 En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen.”*

Dit is van **bijzondere betekenis**. Bij het openen der zeven zegels namelijk spelen **de gebeden der heiligen** een gewichtige rol. De **smeebeden** van Gods kinderen, op de aarde in verdrukking en martelaarschap **tot de hemel opgezonden, zijn alle bewaard gebleven** in gouden schalen en **trede bij het oordeel op als beschuldigers**. Zij, die voor zichzelf geen recht zochten bij wereldse rechters, en evenals hun Meester hun zaak in Gods handen stelden:

*7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? 8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?*

**Lucas 18: 7,**

Hen zal **recht gedaan worden** bij de Allerhoogste. Wat geweldige troost voor hen, die in twijfel en vrees vaak menen **dat God hun gebeden niet verhoort en de Zijnen geen recht doet**. Er is in waarheid geen eerlijk geloofsgebed dat onverhoord blijft, ook al volgt er niet altijd direct antwoord.

Op dat tijdstip zien wij Gods Gemeente gerechtvaardigd. Zij, die door de wereld werd veracht en bespot, zal voor Gods troon eer en roem ontvangen. **Johannes** hoort hoe de gehele Schepping instemt (**vers 13**) met de lofzang der Gemeente.

### **Openbaring 5:13**

*“13 **Elk schepsel** in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘**Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.**”*

Vergelijk **Filippenzen 2:10-11**: "Opdat in de Naam van Jezus zich **alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, tot eer van God de Vader.**"



---

## HOOFDSTUK 6

### De Ruiter op het witte paard:

Bij de verdere studie van de "**Openbaring**" moeten wij niet uit het oog verliezen dat het oordeelstijdperk dat wij nu gaan beschrijven **na de opname van de Gemeente** zal vinden. Na **Openbaring 3** zien wij de Gemeente boven voor de **Troon**. De wedergeboren gelovigen zijn **vrijgekocht van het oordeel** door het Bloed van Jezus. Jezus Christus, onze Heer, is immers voor ons op het kruis geoordeeld en onze zonden gedragen en daarvoor boete gedaan. De straf Gods komt slechts over hen, die de Here Jezus Christus verworpen hebben. Over de onbekeerden en Godlozen. De Schrift spreekt hier zonder omwegen: "*De toorn Gods blijft op hen.*"

*36 Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.'*

### Johannes 3: 36

Mensen die met berouw over hun zonden vluchtten tot het kruis van Golgotha, zullen het leven "*zien*" en ingaan door de poorten in de heilige stad. **Onuitsprekelijke vreugde wacht elk mens** dat zich van harte bekeert tot de levende God en zich door 's Heren bloed laat reinigen van iedere smet. **Onpeilbaar groot is de genade**, ons geschonken in het offer van Jezus Christus, onze Heer! Het is voor ons mensen niet te bevatten hoe groot de genade is, ons geschonken in het volmaakte offer is van de Here. Zorgen en nood zijn het deel van de gelovige zolang hij op aarde verblijft. Onze beproevingen rijpen ons geloof en **sterken ons in de relatie met de Heer Jezus**. Daardoor is de komende Grote Verdrukking, de uitstorting van Gods toorn **over de godvergeten massa**. De verdrukking is niet voor door de Here verlost, maar voor afvalligen en zondaars. Laten we ons er dus aan vast houden dat de zegels van het "**Boek der oordelen**" pas zullen en kan verbroken worden nadat de Gemeente "**thuis**" is.

*1 Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: 'Kom!' 2 Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg.*

*Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet.*

In de eerste ruiter op het **witte paard** zien wij niet een persoon, maar **het ganse antichristelijke tijdperk** belichaamt. Deze apocalyptische ruiters stellen het tijdperk voor van de komende verdrukking, de "**Dag van Gods' wraak**" (Ook wel "**Dag des Heren**" genoemd) voor. In vers 2 lezen wij van de ruiter op een **wit paard** die een boog draagt, oorlog zal voeren. In de kerkleer, zowel reformatorisch, als ook katholieke, stelt men het witte paard uit **Openbaring 6** én uit **Openbaring 19** op gelijk niveau. Het zou in beide gevallen Jezus Christus zijn. Men gaat in deze symboliek uit van de **overwinnende kerk**, het witte paard. Het witte paard uit **Openbaring 6** is **geen persoon zoals ook de andere ruiters op de volgende paarden**. Ze stellen **allen een periode uit die vreselijke tijd die Grote Verdrukking genoemd wordt** voor.

**Hij is dus in geen geval het beeld van Christus**, zoals velen theologen veronderstellen. Ter vergelijking lezen wij **Openbaring 19**, waar de **Heer Jezus** een wit paard berijdt.

---

Wanneer wij **Openbaring 19:11-16** opmerkelijk lezen zien wij termen als **“waarachtig”, “gerechtigheid”,** enz.

Dit, uit Openbaring 19, kan alleen betrekking hebben op de Heer Jezus, het opschrift van de Bijbelvertalers zegt dit ook:

### **Het beest en zijn profeet verslagen**

*“11 Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘**Trouw en betrouwbaar**’ heet, die een **rechtvaardig** vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. 12 Zijn ogen waren als een vlamvend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. 13 Hij droeg **met bloed doordrenkte kleren**. Zijn naam **luidde: ‘Woord van God’**. 14 De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden.*

*15 Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. 16 Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’.”*

De apocalyptische ruiter uit Openbaring 6:2 stelt het tijdperk van de komende Grote Verdrukking voor. De dag der Wrake Gods over allen die Zijn Zoon verwierpen en haatten, en de duivel tot meester kozen over hun leven. Het Boek, eens door Jezus met zeven zegels afgesloten, gaat thans, na de genadetijd, weer open.

*27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem **ook gezag gegeven** om het oordeel te vellen. 28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen*

### **Johannes 5: 27**

Wee de mens die niet tijdig met zijn zonden tot **Jezus**, de **Zaligmaker**, vlucht.

Het witte paard van deze figuur duidt aan: **een valse vrede**. De satan tracht hierin de vredevolle regering, **het duizendjarige rijk**, van Jezus, onze Heiland, na te bootsen. Waarschijnlijk zal er eerst een korte tijd van **schijnvrede** zijn, nadat de Gemeente is opgenomen. Ook is het zelfs mogelijk dat de gemeente een deel van deze **schijn** – of **valse vrede mee zal maken op aarde**. De ruiter draagt geen zwaard, maar slechts een **boog** wat de gedachte aan een wereldoorlog afwijst. Misschien een beperkt ingrijpen van de VN in het Midden Oosten, in omringende landen van Israël? Het zwaard rust in de schede maar helaas voor korte tijd want **1 Thessalonicenzen 5: 3** zegt ons:

*“Terwijl zij zeggen: **het is alles vrede en zonder gevaar**, overkomt hun, als de weeën een Zwangere vrouw, een plotseling verderf en zij zullen geenszins ontkomen...”*

De opening van het **tweede zegel** toont ons onmiddellijk het **rode paard** van een **bloedige oorlog**, welke op deze valse vrede zal volgen:

---

4 En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

#### **Openbaring 6: 4-5**

De vier hemelse "boodschappers" gaan verder en Johannes wijzen op de verschrikkingen in die dagen.

*"Ik zag en zie, een **zwart paard** en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem, temidden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling en **breng geen schade toe aan de olie en de wijn.**"*

#### **Openbaring 6:5-6**

Een schelling was in die tijd een dagloon voor een handarbeider, dit vinden wij in **Mattheus 20:1-2**;

*1 Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. 2 Toen hij het met de arbeiders eens geworden was voor een **schelling 's daags**, zond hij hen in zijn wijngaard.*

En als wij dan in Openbaring 6:5-6 het volgende lezen kan de schrik de mensheid om het hart slaan:

*"Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling"*

Dit zou betekenen dat je met een dagloon een gezin niet met tarwe kunt voeden voor een dagloon. Met de gerst is het iets beter gesteld, maar gerst alleen is dan ook minder geschikt om brood van te bakken.

De **profetie** uit Openbaring 6:5-6 wijst op heel zware tijden, er zal een grote hongersnood over de aarde komen. Het **zwarte paard** wijst dan ook op deze **hongersnood**. Ook de **weegschaal** toont het gebrek aan voedsel aan als gevolg van de oorlog, misoogsten en natuurrampen, er zal voedsel distributie komen in die dagen. Het voedsel wordt nauwkeurig afgewogen en wie het identificatie-nummer van de antichrist draagt zal iets te eten kunnen krijgen of kopen. Verkwist de olie en de wijn niet, **dit is voor de rijken der aarde**, voor de gewone bevolking er heerst gebrek over de gehele wereld!

Na het openen van het **vierde zegel** zag Johannes een **vaal paard**.

Lezen: **Openbaring 6:7-8**;

*7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! 8 En ik zag, en zie, **een vaal paard**, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. (NBG)*

En in de **Nieuwe vertaling** lezen wij:

---

7 Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: 'Kom!' 8 Toen zag ik een **vaalgeel paard**. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, **dodelijke ziekten**\* en wilde dieren.

\* In de NBG lezen wij van de zwarte dood, dat is de pest welke in de Middeleeuwen miljoenen doden heeft geëist maar wanneer wij in de NBV de benaming dodelijke ziekten lezen wordt het ons veel duidelijker. Denk alleen maar eens aan de aids en de vele moderne ziekten zoals Ebola, enz. De pest is misschien wel bestreden maar andere, nog ergere ziekten zijn er voor in de plaats gekomen. Dit vierde oordeel is wel het vreselijkste. Het **zwaard**, de **honger**, de **dood** en de uitgehongerde wilde dieren zullen zich op de mensen werpen. Dood en verderf zullen over de aarde regeren. Het dodenrijk volgt de **gevallen zielen** (ongelovigen), m.a.w. het aantal doden zal ontzettend groot zijn.

**Het vierde deel der aarde zal omkomen dat is rond anderhalf miljard mensen!** (Bij benadering een vierde deel van hen die dan nog op aarde leven)

Het **vale paard** betekent dus ook **rouw**, diepe rouw over de ganse aardbodem. Wij gelovigen mogen zeggen "**Christus onze smarten heeft gedragen**", maar **deze arme onbekeerde zielen** gaan de eeuwigheid in met een vloek in het hart en op de lippen. **Zeven jaar (in totaal) zal de Grote Verdrukking duren**. Het zal een verdrukking zijn, volgens het Woord des Heren, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

*"21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort."*

**Mattheus 24: 21-22**

Zij, die achterblijven op de aarde, na de opname van de ware gelovigen, de Gemeente van Christus, zijn de **onbekeerde Joden** en **heidenvolken**, de atheïsten die niets van de Here wilden weten. En verder ook de naamchristenen, namelijk de wereldgelijkvormige "**dwaze maagden**" uit **Mattheus 25** die model staan voor religieuze mensen, die hun kans hebben laten voorbijgaan. Velen zullen in die dagen van mateloos lijden de Heer zoeken en als martelaren sterven, gelijk het ons getoond wordt bij de opening van het **viijfde zegel**.

*"En toen Hij het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar (dit altaar wil zeggen dat zij om Christus' wil hun leven geofferd hadden) de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om hun getuigenis."*

**Openbaring 6:9**

Dit zijn dus de zielen van hen, die zich na de opname der Gemeente tot de Heer bekeerd hebben. **Zij moeten wachten** tot allen, die om Christus' wil zullen sterven in deze periode, met hen verenigd zullen worden.

*"15 En de **koningen der aarde** en de **groten** en de **oversten over duizend** en de **rijken** en de **machtigen** en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de*

---

*rotsen der bergen; 16 en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam”*

### **Openbaring 6:15-16**

Stel je je het eens voor, presidenten en koningen **die over dood en oorlog heersen** met knikkende knieën en wit van angst samen in ondergrondse bunkers en schreeuwen om te mogen sterven! Kunt u zich een huilende Bush samen met de wrede Poetin voorstellen smekende om de dood? Dat koningen, rijken, armen en dienstknechten gezamenlijk in schuilkelders, loopgraven en spelonken hun toevlucht zullen zoeken.

**Het zesde zegel** spreekt van machtige en verschrikkelijke luchtverschijnselen en omwentelingen. En dat de groten der aarde eenparig hun angstkreten opheffen, **niet tot God**, maar tot bergen en rotsen **om hen te beschutten tegen God** liever het risico lopen dat dit hun dood zal zijn. De afval zal dan in de wereld op het hoogst zijn. Door de **opengescheurde hemel** aanschouwen zij in doodsangst het **toornige Aangezicht van God en van het Lam**, die zij verloochend hebben.

Onze Here treedt hier **niet langer** op als zachtmoedige **Goede Herder**. Maar als **Rechter** over de **met bloed doordrenkte aarde**, vol van haat, boosheid en afgoderij. In dit verband lezen wij over de toestand van wereld in de laatste dagen in **2 Timotheus 3: 1-5**

*1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen **zelfzuchtig** zijn, **geldgierig**, **pochers**, **vermetel**, **kwaadsprekers**, aan hun ouders **ongehoorzaam**, **ondankbaar**, **onheilig**, 3 **liefdeloos**, **trouweloos**, **lasteraars**, **onmatig**, **onhandelbaar**, **afkerig van het goede**, 4 **verraderlijk**, **roekeloos**, **opgeblazen**, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.*

Op dit moment vinden wij van deze opsomming van zonden al heel veel bij de mensheid. **En als wij diep in ons hart kijken herkennen wij in ons leven en in onze gemeente óók deze zaken!**

## **HOOFDSTUK 7**

### **De Verzegelden uit Israël:**

In **Openbaring 6:9** van het zesde hoofdstuk zagen wij, dat de **martelaren onder het altaar**, ten tijde van de Grote Verdrukking, om wraak roepen. **Zij spreken de Heer aan met "Heerser"**, dus niet op de liefdevolle wijze, zoals de kinderen van het **Nieuwe Verbond** hun hemelse Vader aanroepen.

Dit zal ik eerst toelichten, want men zou kunnen opmerken kunnen maken, de roep om **oordeel** en **wraak** niet in de geest der Nieuwe Bedeling is maar in die van het Oude Verbond.

***Na de opname der Gemeente treedt God weer in nauwer contact met Israël.***

---

De "bedeling der heidenen" (Het genade tijdperk) heeft dan een einde genomen. De Gemeente, die zich te houden had aan het hoogste gebod van Jezus, namelijk de liefde, is opgenomen. En in plaats van de Gemeente keert God Zich weer tot Zijn oude, **onder de Wet levende** volk. Deze periode is met de opname van de Gemeente aangevangen en de oude wettische geest van "oog om oog en tand om tand" is weer ingetreden.

Wij gaan nu even naar de **70e** (laatste) **Jaarweek**, waarover in **Daniel 9:24 -27** wordt gesproken.

*24 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.*

*25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. 26 En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. 27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.*

**Daniel 9** spreekt ons over de **zeventig Profetische Jaarweken van Israël**, waarvan er, tot en met de komst des Heren op aarde, **69 zijn voorbijgegaan**. Daarna ontstond de Gemeente uit de heidenen. Wegens de zonden van het Joodse volk en de kruisiging van hun Messias, werd Israël door God uitgeschakeld en verstrooid (**in 't jaar 70**) over de gehele aarde. De **Nieuw Testamentische Gemeente** uit de heidenen nam Israël's plaats in en werd draagster van de **Heilsopenbaring Gods**.

De **69e Jaarweek** van Israël **eindigde bij de kruisdood van Here**, de **70e** zal volgen, op het moment dat de Gemeente is opgenomen. En wie weet hoe dicht deze grote gebeurtenis genaderd is. Na de opname neemt de Here God de draad weer aan met Zijn oude volk. Israël zal **na veel lijden tot bekering** komen, tijdens deze laatste Jaarweek, welke **zeven jaren** zal duren. Daarna volgt het **Duizendjarig Vrederijk**, waarover wij later in deze studie zullen spreken. In het komende Rijk zal Christus Koning zijn over alle volken en Israël tot grote eer komen.

### **Openbaring 7:1-3:**

*1 Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. 2 En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.*

**(de vier winden der aarde worden, door engelen, vastgehouden)**

---

Dit schijnt te wijzen op een **tijdelijke vrede**, zoals besproken is in **Openbaring 6 :1-2**). In die dagen en daarna zal Israël tot bekering komen. Laten wij **Ezechiël 9: 4** eens lezen waar **Prof. Dr. Obbink** vertaalt:

*"Verzegeld met een "kruis" op hun voorhoofden", in de plaats van het woord "teken".*

*4 En de HERE zeide tot hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een **teken** op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden.*

Uit **Jesaja 66:19-20** blijkt, dat deze bekeerde Joden een grote zendingsactie zullen ontwikkelen.

*"19 Ik zal onder hen een teken doen en Ik zal uit hen de ontkomenen zenden naar de volken – naar Tarsis, Pul en Lud, die de boog spannen, naar Tubal en Jawan, de verre kustlanden, die de tijding aangaande Mij niet hebben gehoord noch mijn heerlijkheid hebben gezien – opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. 20 En zij zullen al uw broeders brengen uit alle volken als een offer voor de HERE; op paarden en op wagens, op draagstoelen; op muildieren en op snelle kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, zegt de HERE, zoals de Israëlieten het offer in rein vaatwerk naar **het huis des HEREN brengen.**" (Jesaja 66:19-20 NBG)*

In de NBV staat dit gedeelte als volgt aangegeven:

*"19 Ik zal onder hen een teken verrichten: **sommigen zal ik sparen en naar vreemde volken sturen** – naar Tarsis, Pul en Lydië, volken van boogschutters, naar Tubal en Griekenland, **naar de verste eilanden, waar mijn faam nog niet is doorgedrongen en mijn luister nog niet is gezien – en zij zullen mijn majesteit tegenover al deze volken verkondigen.** 20 Uit alle volken zullen zij jullie ballingen terugbrengen – zegt de HEER –, met paarden en wagens, met overhulde wagens, op muildieren en kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, als een offer voor de HEER, net zoals de Israëlieten hun offers in rein vaatwerk naar de tempel van de HEER brengen".*

Als wij dit vergelijken met **Mattheus 24:14**, zien wij het volgende:

*"14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.*

En in de **NBV** lezen wij:

*"14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.*

Met het "einde" wordt bedoeld: het einde van deze bedeling (Het genadetijdperk) tot en met **Armageddon**. Het is niet zeker of deze **Evangelieverkondiging (Jesaja. 66: 19)** ten tijde van de Antichrist zal plaatshebben of **in het komende Duizendjarig Rijk**. Tijdens het duizend jarige rijk zullen de Joden de wereldregering in handen hebben en een geëerd volk zal zijn. Wel weten wij zeker dat 144.000 Israëlieten het evangelie zullen verkondigen tijdens het bewind van de antichrist. Uit de **verzegeling van 144.000 Israëlieten** blijkt, dat God Zich weer gekeerd heeft tot Israël, **nadat** de

---

Gemeente is weggenomen. De Gemeente heeft dan ongeveer **2000 jaren lang** de plaats van Gods uitverkoren volk, Israël, ingenomen.

**De verzegelde 144.000 Israëlieten zijn een volheid** uit het Israëlitische volk, dat zich tot de ware Messias heeft bekeerd.

### **De zaligheid der martelaren:**

Johannes ziet een ontelbaar grote schare zaligen **uit alle volken en natiën**, die uit de Grote Verdrukking komen.

*9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, **bekleed met witte gewaden** en met palmtakken in hun handen.*

### **Openbaring 7:9**

Miljoenen zullen als martelaren sterven, onder de antichristelijke macht. Wij lezen in **Openbaring 13**, dat het Beest zal heersen over elke stam, natie, taal en volk en dat allen, die het Beest niet aanbidden, gedood zullen worden.

*1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En **de draak** gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en **de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna**, 4 en zij **aanbaden de draak**, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. 7 En hem werd gegeven om **tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk**. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam **niet geschreven** is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.*

“Ieder, wiens naam **niet geschreven** is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.” wil zeggen dat de aanbidders van de antichrist gezocht moeten worden onder hen die de Here God niet willen kennen of erkennen. Hieruit kunnen wij concluderen, **dat niet ieder zich onder het juk van de antichrist zal buigen.**

**Velen zullen gedood worden** in de dagen van de Grote Verdrukking, vanwege hun belijdenis van de naam van de Heer Jezus. De overgeblevenen uit Israël zullen zich bekeren en ongelovige heidenen zullen in hun grote nood de naam van Christus aanroepen. Vele "**dwaze maagden**", die achterbleven (**Mattheus 25**), zullen hun zonden belijden en "**olie**" (de naam van de Here aanroepen) kopen om gered te kunnen worden voor de eeuwigheid. Het is opmerkelijk dat deze bekeerde naamchristenen en



---

Joden, die hun kans lieten voorbijgaan, geen kronen dragen, **zoals de opgenomen Gemeente:**

*“Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd.”*

**Openbaring 4: 4**

Zij hebben overwinningspalmen in de hand en **staan** voor de troon.

*9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, **bekleed met witte gewaden** en met palmtakken in hun handen.*

**Openbaring 7:9**

De Gemeente zit en heerst en geniet kennelijk **hogere** en **rijkere vreugde**. Ze zijn echter ook bemind door de Heer en worden na hun martelaarschap **rijk vertroost en gezegend:**

*16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.*

**Openbaring 7:15-17**

In **Openbaring 20** lezen wij, dat zij, die om Christus' wil **onthoofd zijn geworden**, op tronen zullen zitten (ereplaatsen innemen) **in het komende Duizendjarig Rijk**.

*En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en **die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden**; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.*

**Openbaring 20:4**

De Gemeente van de Here zal haar woning hebben **in het Nieuwe Jeruzalem, ten tijde van het Vrederijk**. Dit wijst op een zeer nauwe gemeenschap met Jezus, de Heer, dit kan ook niet anders want **Christus is het hoofd en de gemeente het lichaam**, een eenheid.

*“want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals **Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt**”.*

**Efeze 5:23**

Wij zien in Openbaring 7:11 dat de engelen achter de Gemeente staan:

*"Al de engelen stonden rondom de troon, om de oudsten en de vier wezens .*

**Openbaring 7:11**

---

## HOOFDSTUK 8

### Het zevende zegel – De vier bazuinen

*“En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. 2 En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven. 3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. 4 En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. 5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp (het vuur) op de aarde; en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving”.*

### Openbaring 8:1-5

#### De offeranden der gebeden:

Een van de **machtige zeven engelen**, die voor Gods aangezicht staan, is Gabriel:

*"Ik ben Gabriel, die voor God sta."*

#### Lucas 1: 19

Na een **half uur stilzwijgen** in de hemel opent het Lam het zevende zegel. **Zeven bazuinen** kondigen de oordelen Gods over de aarde aan, welke als ware plagen zullen worden uitgestort. En een andere engel kwam en stond bij het altaar met een gouden wierookschaal vermengd **met de gebeden der heiligen**. Welk een voorrecht bezitten toch Gods kinderen! De zeven engelen bazuinden niet, **voordat** de gebeden der heiligen, **gereinigd door het vuur, voor God waren gebracht!** Hoe genadig is de Heer, **Die rekening houdt** met de wensen en klachten der Zijnen. Al de smeekgebeden van de gelovigen, in de dagen van benauwdheid, vervolging, marteling in de loop der eeuwen tot Hem opgezonden. Ze worden allemaal voor Gods aangezicht gelegd, **als een aanklacht tegen de boze wereld**, die hen dat kwaad aandeed.

God is **in Zijn liefde** ook **streng** en **rechtvaardig** (Lukas 18: 7).

*“4 En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, 5 omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan. 6 En de Here zeide: **Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?**”*

#### Lukas 18:4-7

Het vuur van het altaar wordt op het wierookvat gelegd en daarna op de aarde geworpen, waarop een catastrofe volgt:

*5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, **en wierp (het vuur) op de aarde**; en er kwamen donderslagen en **stemmen en bliksemstralen en aardbeving**. 6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. 7 En de eerste blies de bazuin, en er kwam **hagel en vuur, vermengd met bloed**, en het werd op de aarde geworpen;*

---

en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. 8 En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets **als een grote berg, brandend van vuur**, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, 9 en het **derde deel** van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het **derde deel van de schepen verging**. 10 En de derde engel blies de bazuin, en er viel een **grote ster**, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren.

11 En de naam der ster wordt genoemd **Alsem**. En het derde deel der wateren werd **alsem** en **vele van de mensen stierven van het water**, omdat het bitter geworden was. 12 En de vierde engel blies de bazuin, en het **derde deel van de zon** werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en **de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks**. 13 En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met luider stem zeide: Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, **vanwege de overige stemmen** van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen!

De verzen **7, 8 en 9** spreken duidelijk van bommen, granaten, voltreffers. Vers **8** waarschijnlijk van een atoombom (iets als een grote berg, brandend van vuur) **10** en **11** doen denken aan bommen, gevuld met gifgassen of inderdaad een atoombom, die het bronwater en dat der rivieren vergiftigen. Vers **12** spreekt van verschrikkelijke explosies in de lucht (veroorzaakt door satellieten?), zodat volgens 's Heren profetie "de krachten van de hemel bewogen worden":

*"26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen"*

**Lucas 21: 26**

De schrik de, wanhoop en de uiterste ellende valt **niet te beschrijven** die de aardbewoners in die dagen over zich heen zullen krijgen. Wij zien in onze dagen de voortekenen van al deze vreselijke dingen, die straks ten tijde van de Grote Verdrukking tot volle ontplooiing zullen komen.

## **HOOFDSTUK 9.**

### **De vijfde bazuin**

1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een **ster**, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de **put des afgronds** gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. 5 En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. 7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; 8 en zij hadden haar als

---

vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; 9 en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. 10 En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. 12 Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeen komen hierna.

### **De zesde bazuin**

13 En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, 14 zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. 15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. 16 En het getal der legerscharen van de ruitery was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal. 17 En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. 18 Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen. 19 Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmee brengen zij schade toe. 20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

### **De "put des afgronds":**

De **ster**, die uit de hemel valt, is volgens sommige uitleggers een boze geest. Maar omdat Johannes deze ziet als een **stralend lichaam**, moeten wij eerder denken aan **een engel van God gezonden**. Hij opent met de God overhandigde sleutel, "**de put des afgronds**", het verblijf der demonen. Het schijnt dat onder toelating van de Here miljarden demonen zich vrij kunnen bewegen in de sferen rondom de aarde. Dezen zijn (**nog**) niet gebonden, zoals bepaalde groepen die zich in de "put" bevinden.

Van de gebonden demonen lezen wij in **2 Petrus 2:4**:

*"Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven **om hen tot het oordeel te bewaren**".*

Het is opvallend, dat de Here Jezus de boze geesten in de man uit het land der Gerasenen (**Markus 5**) toestond in de zwijnen te varen en ze niet naar de put zond. Deze "**demonen**" waren dus nog enigszins vrij. De in de afgrond, of put, wonende demonen worden tijdelijk losgelaten (**Openbaring 9: 1-2**) en pijnigen de mensen, met uitzondering van de gelovigen die dan op aarde zullen zijn. Men krijgt de indruk, dat zij onder **strengere controle staan van hogerhand**. Zo vreselijk zal de pijniging zijn, dat de mensen de dood zullen zoeken, maar **niemand** zal in die dagen zelfmoord

---

kunnen plegen, de wrake Gods' zal door een ieder die dan nog leeft ondergaan moeten worden.

*"Zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg"*

### **Vers 6**

Deze demonen hebben de aangezichten van mensen en haar als vrouwenhaar. **Hun macht duurt slechts vijf maanden**, daarna keren zij waarschijnlijk terug naar de afgrond. **Gordon Lindsay**, schrijver en voorganger, maakt, in zijn boek "**Satan**", onderscheid tussen **demonen** en **gevallen engelen**, ondanks dat al deze geesten behoren tot het leger van satan. In **Judas 6** lezen wij van gevallen engelen, die in de buitenste duisternis zijn opgesloten voor het **oordeel van de grote dag**. **Gordon Lindsay** denkt dat de duivel aan het hoofd staat van het God-vijandelijk leger, en daarmee de volkeren op aarde beïnvloedt. Een voorbeeld daarvan vinden wij in **Daniël 10 :12-13**, waar wij lezen hoe een demoon, **de vorst der Perzen**, welke de drijvende kracht achter de koning der Perzen was, de engel had belet **Daniël** het gewenste antwoord te brengen. De Engelen vorst, Gabriël moest uiteindelijk komen om deze vorst der Perzen te weerstaan. **Gordon Lindsay** stelt het zo voor, dat de boze geesten, die hier op aarde rondzwerven en zich steeds in menselijk of dierlijk vlees trachten te nestelen. Waar door die boze geesten lichamelijke en zielsziekten optreden.

Deze demonen zijn lager in rang zijn dan de "*hoge officieren*", "**de vorsten**", van het satanische leger. Deze "**vorsten**" bemoeien zich hoofdzakelijk met het bestuur van Goddeloze vorsten en dictators en daardoor oorlogen verwekken. De algemene gedachte is dat de antichrist tijdens zijn bewind onder **directe invloed van satan zelf zal staan**. De **apostel Paulus** spreekt immers ook van overheden, machten en wereldbeheersers dezer duisternis?

*"want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten".*

**Efeze 6:12**

Het leger demonen dat uit de afgrond tevoorschijn zal komen om de mensheid, **welke God niet dient**, te pijnigen, **heeft een koning**, een gevallen engel, tot leider, genaamd **Apollyon**:

*"Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon".*

**Openbaring 9:11.**

Deze Apollyon is niet satan zelf, maar één van zijn ministers of oversten:

*"2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig **de overste van de macht der lucht**, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid".*

**Efeze 2:2**

De put of de afgrond **is niet "de poel des vuurs"** daarover wordt veel later in de Bijbel gesproken maar het is de verblijfplaats van de demonen. Deze "*poel des vuurs*" is hun

---

gevangenis waaruit zij somtijds onder Gods toelating worden losgelaten en waarvoor zij vol angst zijn om teruggeworpen te worden.

*“30 En Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zeide: Legioen; want vele geesten waren in hem gevaren. 31 En zij smeekten Hem, dat Hij hun niet gelasten zou in de afgrond te varen”.*

**Lucas 8: 31**

In het Oude Testament kennen wij ook een voorbeeld van een door God gezonden boze geest:

*“14 Maar van Saul was de Geest des HEREN geweken, en een boze geest, die van de HERE kwam, joeg hem angst aan. 15 Toen zeiden de dienaren van Saul tot hem: Zie toch, een boze geest Gods jaagt u angst aan; “*

**1 Samuël 16:14-15**

Onder toelating van de Here mocht een boze geest in Saul varen.

In **Openbaring 9:14** lezen wij van vier satans-engelen, die op Gods bevel ontbonden worden bij de rivier de **Eufraat**. Dit Schriftgedeelte beschrijft de **algehele opstand** der oosterse, **Aziatische volken**. Het leger, waarmee zij ten oorlog trekken, is ontzaglijk groot, alleen de ruitery is **"tweemaal tienduizend tienduizendtallen"** (200.000.000 ruiters)

*17 En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. 18 Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen. 19 Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmee brengen zij schade toe.*

Hun strijdagens doen aan tanks denken, tegenwoordig zijn er tanks in allerlei uitvoering, als vlammenwerper, concessionele tanks maar ook tanks met sproei-installaties en daarbij mitrailleurs van een stevig kaliber. Maar evengoed kunnen wij aan tanks denken welke raketten dragen want geloof maar dat in die oorlog alles uit de kast gehaald zal worden. En wie weet wat men in later jaren nog als moordwerktuigen zal uitdenken? De duivelse legerscharen, in de sferen rondom de aarde, zijn immers reeds lang doende de geleerden op te leiden tot helse uitvindingen . Johannes beschreef op Patmos in zijn woorden en begrippen uit die tijd een leger uit de eindtijd, het moet een verschrikking voor die oude man geweest zijn.

Een **derde deel** van de mensen in die streken zal gedood worden. Vers **21** getuigt van de verharding der mensheid in de komende Grote Verdrukking. Zelfs de zwaarste kastijdingen laten hen onberoerd.

De tekenen van een ontzettende oorlog in 't Midden-Oosten doen zich reeds lang voor in onze dagen. Het eerste “WEE” van het **“wee,wee,wee”** geroep uit Openbaring 8:13 blijkt dat de staat Israël, hier aarde genoemd, haar straf zal ondergaan. Dit omdat de meerderheid van de Joden tegenstanders van de Here Jezus Christus zijn gebleven. Wij

---

lezen van een leger sprinkhanen, dat wel erg veel lijkt op het gericht dat wij in **Joël 1:6-8** vinden:

*6 Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en ontelbaar; zijn tanden zijn leeuwetanden en het heeft hoektanden van een leeuw. 7 Het heeft mijn wijnstok tot een voorwerp van ontzetting en mijn vijgeboom tot een geknakte stam gemaakt; het heeft de schors geheel en al afgeschild en weggeworpen; zijn ranken zijn wit geworden. 8 Weeklaag als een maagd, met een rouwgewaad omgord, wegens de verloofde van haar jeugd.*

Maar ook in en **Joël 2:1-6**

*1 Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des HEREN komt. Want hij is nabij! 2 Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten. 3 Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam; als de hof van Eden is het land vóór hem, en achter hem is het een woeste wildernis; en ook is er aan hem niet te ontkomen. 4 Zijn aanblik is als die van paarden; als rossen rennen zij. 5 Als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij; als het geknetter van een vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, in slagorde geschaard tot de strijd. 6 Voor zijn aangezicht beven de volken; alle gezichten verbleken van angst.*

Deze legers zullen speciaal Israël treffen, de joden die het merkteken uit **Openbaring 7:3** niet hebben:

*“3 en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.”*

Dit gericht van God wordt een satan overgelaten. Onder het tweede **“WEE” (Openbaring 9:13-19)**, wordt het hele Midden Oosten, dat óók onder **controle van Rome** zal staan, dus ook de Arabieren, Irak, Iran, Jordanië en Libanon vreeslijke belaagd door de genoemde legers. Op dit moment (14 september 2006) trekt de VN naar Libanon met een legerschare, de EU zal niet achterblijven en voor wij het kunnen beseffen slaat de vlam in de pan. Dit alles zal onder leiding van Italië (Rome) staan.

## **HOOFDSTUK 10**

*1 En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur, 2 en hij had in zijn hand een geopend boekje en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, 3 en hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. 4 En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en **schrijf het niet op**.*

*5 En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, 6 en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen*

---

daarin is: er zal geen uitstel meer zijn, 7 maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.

8 En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, (hoorde ik) wederom met mij spreken en zij zeide: Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. 9 En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou geven. En hij zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. 10 En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. 11 En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen.

Het boek, waarvan sprake is in vers **2 en 8-10**, is het **Evangelie**.

Johannes moest dat in zich opnemen, het bevat de **zoetheid der genade** en de **bitterheid van het oordeel**. Uit vers **11** blijkt, dat Johannes weer uit de ballingschap verlost zou worden en de boodschap van het Evangelie verder verkondigen, hetgeen ook historisch wordt bevestigd.

## HOOFDSTUK 11

In de verzen **1-2** van dit hoofdstuk zien wij, dat er **ten tijde** van de Grote Verdrukking weer een **tempel** te **Jeruzalem** zal zijn.

*“1 En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. 2 Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang.”*  
**Openbaring 11:1-2.**

Zie ook **Ezechiël 40:3** e.v.

*“3 Hij bracht me erheen. In de poort stond een man die eruitzag alsof hij van brons was. Deze man had een **linnen koord** en een **meetstok** in zijn hand”.*

De hedendaagse orthodoxe Joden willen geen andere tempel, **dan die op de fundamenten van Salomo's tempel gebouwd worden zal**. Zoals men weet staat er op dit moment de moskee, de **Al-Aqsamoskee**, de moskee van **Omar** op die plaats. De **Al-Aqsamoskee** is de grootste moskee van Jeruzalem en er is plaats voor ongeveer 5000 mensen. De oudste informatie die we bezitten over de Al-Aqsamoskee is een beschrijving van **Sophronius**. Het gebouw was in zijn tijd een ruw houten gebedsplaats voor de soldaten van kalief **Omar**. Het huidige gebouw dateert van **660 AD**. Hoogstwaarschijnlijk bevinden zich onder de moskee de resten van de 3000 jaar oude **Tempel van Salomo**. Dit is de reden waarom veel Joden het eigendom van de **Tempelberg** claimen.

Toch zal de moskee geen belemmering zijn om het Woord van de Here ten uitvoer te brengen, Hij zal op Zijn tijd voor een oplossing zorgen en daar een tempel laten plaatsen. In die dagen zal de antichrist met harde hand over de wereld regeren.

*14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat*



---

*zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, **en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.** 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.*

### **Openbaring 13:14-17**

De **42 maanden**, of **3½ jaar**, waarover in vers **2** wordt gesproken, geven de tijd aan van het regime van deze komende grootmoordenaar. Een beest van een dictator zoals er nog nooit iemand in de wereldgeschiedenis is geweest.

### **De twee getuigen:**

*3 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. 4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan.*

De verzen **3-4** van **Openbaring 11** zeggen ons dat **twee mannen** in die donkere dagen in de straten van Jeruzalem zullen getuigen. Zij verrichten wondertekenen. Wat betreft de prediking van deze getuigen zegt de Here in **Openbaring 11: 4**:

*"Deze zijn **de twee bomen** (kandelaars) die voor de God der aarde staan."*

Hier wordt blijkbaar verwezen naar de twee olijfbomen uit **Zacharia 4: 14**.

*13 En hij zeide tot mij: Weet gij niet, wat zij betekenen? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. 14 Toen zeide hij: Zij zijn **de twee gezalfden** die vóór de Here der ganse aarde staan. (NBG)*

*13 En Hij sprak tot mij, zeggende: Weet gij niet, wat deze zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere! 14 Toen zeide Hij: Deze zijn de **twee olietakken**, welke voor den Heere der ganse aarde staan. (St.V)*

Olijfbomen en kandelaars zijn dragers van **de olie**

Olie is het beeld van de Heilige Geest, denk eens aan de oliezalving van David, Gods' Geest werd op hem gelegd:

*Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. **Van die dag af greep de Geest des HEREN David aan.** Daarna stond Samuël op en ging naar Rama.*

### **1 Samuël 16:13**

Terug naar Mozes en Elia: Het is opvallend, dat Oud-Testamentische profeten als getuigen te Jeruzalem optreden.

---

Hieraan zien wij ook dat men dan leeft in de 70e Jaarweek, **de laatste bedeling voor Israël** en dat **de Gemeente niet meer op aarde is**. De mensen die na de opname van de gemeente tot geloof komen **zullen niet tot de gemeente behoren** maar zullen samen met Israël het duizendjarige rijk in gaan en onder de wet leven. **De wereld**, die na de opname achterblijft, zal de verdrukking onder de antichrist moeten doormaken. Vooral het **Joodse volk** zal nog zwaar moeten lijden.

**De dan levende gelovigen**, die weigeren het beest te aanbidden, zullen als martelaren sterven. Mensen die na de opname van de gemeente tot geloof komen **zullen niet tot de gemeente behoren** maar zullen samen met Israël het duizendjarige rijk in gaan en onder de wet leven.

**De ene getuige zal door zijn gebed verhinderen dat er regen valt** en de ander zal de macht bezitten **het water in bloed te veranderen**. Hierin zien wij overeenkomsten met Mozes en Elia.

Lezen:

**1 Koningen 17:1 (Elia)**

*1 Toen zeide de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab: Zo waar de HERE, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. 2 Daarna kwam het woord des HEREN tot hem: 3 Ga vanhier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. 4 Gij kunt uit de beek drinken, en Ik heb de raven geboden u daar van spijs te voorzien. 5 Daarop ging hij heen en deed naar het woord des HEREN; hij ging verblijf houden bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. 6 De raven brachten hem des morgens brood en vlees, en des avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek.*

**Exodus 7:19-25 (Mozes).**

*“19 Toen zeide de HERE tot Mozes: Zeg tot Aäron: neem uw staf en strek uw hand uit over de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, hun kanalen, hun poelen en al hun verzamelplaatsen van water, opdat zij bloed worden, en er zal bloed zijn in het gehele land Egypte, zelfs in het houten en stenen vaatwerk. 20 En Mozes en Aäron deden, zoals de HERE geboden had; hij hief de staf op en sloeg het water in de Nijl voor de ogen van Farao en zijn dienaren, en **al het water in de Nijl werd in bloed veranderd**; 21 de vis in de Nijl stierf, zodat de Nijl stonk en de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken; en er was bloed in het gehele land Egypte. 22 Maar de Egyptische geleerden deden door hun toverkunsten hetzelfde, zodat het hart van Farao verhardde en hij naar hen niet luisterde – zoals de HERE gezegd had. 23 Farao wendde zich af, ging naar huis en nam ook dit niet ter harte. 24 Alle Egyptenaren echter groeven in de omgeving van de Nijl naar water om te drinken, want Nijlwater konden zij niet drinken. 25 Zo verliepen zeven volle dagen, nadat de HERE de Nijl geslagen had”.*

In **Exodus 7:22** zien wij een **overeenkomst** met de mensheid tijdens de Grote Verdrukking:

*22 Maar de Egyptische geleerden deden door hun toverkunsten hetzelfde, zodat het hart van Farao verhardde en hij naar hen niet luisterde – zoals de HERE gezegd had*

---

Vergelijk dit met **Openbaring 9:19-20**;

*19 Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmede brengen zij schade toe. 20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, **bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen**, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan;*

En ook met **Openbaring 16:10-11**

*10 En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, 11 en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwollen, **en zij bekeerden zich niet van hun werken**.*

Kennelijk is een mens een onverbeterlijk wezen en wil het niet inzien dat dergelijke zaken ook een kastijding van de Here god kunnen zijn. De beide profeten verschenen ook op de berg, waar Christus verheerlijkt werd en schijnen in bijzondere dienst des Heren te staan. Hen zal veel macht toegemeten worden in het laatst der dagen:

*2 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen, 3 en zijn klederen werden schitterend, hel wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken. 4 **En hun verscheen Elia met Mozes** en zij waren in gesprek met Jezus. 5 En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed, dat wij hier zijn, laten wij drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een. 6 Want hij wist niet, wat hij antwoorden moest, want zij waren zeer bevreesd.*

**Markus 9: 4**

Hun lichamen stonden/staan onder Gods speciale zorg en hebben, naar het schijnt, speciale bestemming. Het lichaam van **Mozes** werd door God begraven en is door de mens nooit teruggevonden en Elia is ten hemel gevaren. Naar het schijnt **heeft de duisternis** wel kennis van de begraafplaats van Mozes want wij lezen in **Judas 9**:

*“9 Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het **lichaam van Mozes**, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!”*

Twee zaken vallen op:

**1<sup>e</sup>.**

De duivel in discussie met Michaël over het lichaam van Mozes en wist hij dus wel waar Mozes lag begraven.

**2<sup>e</sup>.**

Verder moet de duivel voor zijn val, als aartsengel Lucifer, minimaal van de zelfde rangorde geweest zijn als de aartsengel Michaël.

Want anders had Michaël wel een oordeel durven uitbrengen en satan bestraft hebben.

---

**Elia voer ten hemel 2 Koningen 2:11-12:**

*11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! En die maakten scheiding tussen hen beiden. **Alzo voer Elia in een storm ten hemel.** 12 En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in twee stukken.*

Deze mannen zullen waarschijnlijk in de dagen van de Grote Verdrukking nog een belangrijke taak te vervullen hebben. Naar wij aan mogen nemen zullen Mozes en Elia de twee getuigen uit **Openbaring 11:3** zijn. (Lezen: **Openbaring 11:3-13**)

Jeruzalem wordt in die tijd **Sodom** en **Egypte** genoemd:

**Sodom is zedeloosheid;**

**Egypte is wereldse verharding.**

Israël zal in goddeloosheid nog een hoge trap bereiken. Geen wonder dat het weerstrevende volk nog door pogroms zal moeten gaan, eer het zich gebroken aan Jezus' voeten neerbuigt lezen: **Zacharia 12:10-11;**

*10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. 11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo;*

De Here God noemt Israël: **een hardnekkig volk**. Hetgeen in **Openbaring 11: 9** beschreven staat vinden wij in **de Poolse geschiedenis**. Tijdens de oorlog met **Rusland**, liet men bij wijze van afschrikwekkend voorbeeld politieke slachtoffers, na hun dood, enige dagen op de straten liggen. Zij mochten niet begraven worden. Op de zelfde wijze zal de anti-christ het bevel geven dat de **“twee getuigen”** niet begraven mogen worden. Hij zal willen laten zien dat hij de man is die de twee mannen die de mensheid zo veel leed hadden aangedaan gedood heeft, **dat de uiteindelijke macht bij hem ligt:**

Lezen: **Openbaring 11:7-12**

*7 En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. **8 En hun lijk (zal liggen) op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd.(In de straten van Jeruzalem)** 9 En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. 10 En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.*

Op wonderbare wijze varen deze gedode profeten **ten hemel**.

---

11 En na [die] drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op (allen), die hen aanschouwden. 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

Dit stemt de diep gezonken mensheid tot nadenken en ernst want gelijk daar op gebeurd er iets vreselijks:

13 En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zeventuizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer.

### **Openbaring 11:13**

In vers **15** horen wij de opgenomen Gemeente de Here prijzen. Want de koninkrijken der wereld zijn allemaal onder Zijn heerschappij zijn gekomen en Hij, **onze Heiland, als Koning zal heersen tot in eeuwigheid.**

15 En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.

Het zal in de herstelde tempel zijn (**Openbaring 11:1**),

1 En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden.  
dat de "gruwel der verwoesting",

Zeer waarschijnlijk zal het beeld van de antichrist, in het midden der **70<sup>e</sup> Jaarweek** geplaatst worden:

Laten wij in dit verband een aantal bijbelgedeelten vooruitlopend op de studie lezen:

11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent **al de macht van het eerste beest** voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, **het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.** 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 **En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken**, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

### **Openbaring 13:11-15**

26 En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. 27 En hij zal het verbond voor velen zwaar

---

*maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.*

### **Daniël 9: 26-27**

*15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, **op de heilige plaats ziet staan** – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, 16 vluchten naar de bergen.*

### **Mattheus 24:15-16**

In **2 Thessalonicenzen 2: 3-4** lezen wij, dat de **antichrist zelf in de tempel zal zitten**.

Het is de bedoeling dat zijn beeld daar zal worden aanbeden door de Joden, desnoods onder dwang:

*3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, **zodat hij zich in de tempel Gods zet**, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.*

Het is niet verwonderlijk, dat God deze gruwelijke ontheiliging niet langer zal gedogen en de mensheid een "**Armageddon**" zendt. Hier over wordt later in deze studie nog gesproken.

## **HOOFDSTUK 12**

### **De Vrouw, bekleed met de zon:**

**Openbaring 12:1** tekent ons **Israël als de Vrouw**, welke met de zon is bekleed; de maan is onder haar voeten en zij draagt een krans van twaalf sterren. Het is altijd al een strijdvraag geweest, wat dit teken aan de hemel betekent. De Rooms Katholieke Kerk beweert dat die moeder **de Roomse Kerk zou zijn**. Denk bij de sterren ook eens aan de **EU sticker**, vlag welke op onze auto moeten meevoeren. De **sterren op deze vlag zouden het zelfde voorstellen** als hetgeen wij hier in Openbaring 12 zien. De kerk of ook wel Maria als de "*koning des hemels*" Ook zijn er bijbeluitleggers die zeggen dat **de vrouw de gemeente, de/hun kerk, voorstelt**. Er wordt veel verwarring opgeroepen door het boek Openbaring te verklaren naar **onze eigen inzichten of theologie**. Als wij werkelijk het boek Openbaring willen begrijpen zullen wij **óók dit onderwerp** moeten bezien in het licht van de gehele Bijbel. Het geheel doet ons denken aan de droom van Jozef:

*“9 En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb ik weer een droom gehad, en zie, **de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer**. 10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover, en zeide tot hem: Wat voor een droom is dat, die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen?*

### **Genesis 37: 9**

---

In de droom zien wij het **gehele huis Israëls'** getekend zijn vader, moeder en broers zullen zich voor hem buigen. Zoals de familie zich eenmaal moest buigen voor Jozef, de onderkoning van Egypte.

De **twaaftersterren** duiden de *twaafter stammen* uit *Israël* aan; de bekleiding van vrouw met de **zon is het zinnebeeld van de hoogste macht** die haar van God is gegeven. Want **het volk van Israël** zal, volgens Gods belofte, in het Duizendjarig Rijk de wereld- heerschappij bezitten. De maan onder haar voeten beduidt de overwinningsmacht die haar gegeven zal worden in de toekomstige tijd. Israël zal heersen over de aan haar onderworpen volken, volkeren welke haar in het verleden gedood en vervolgd hebben. Wij lezen hier van in **Zacharia 8: 11-15**:

*"Gelijk gij onder de volken een vervloeking zijt geweest, o Huis van Juda en Israël, zo zult gij, **doordat Ik u heil schenk**, een zegen worden,"*

Ook mogen wij uit andere teksten concluderen, dat Gods oude volk tot grote macht zal komen, na al de schandelijke verdrukking **die het van de zogenaamde "christen-volken" heeft ondergaan**. De maan zal onder haar voeten zijn volgens **Zacharia 14: 16-17**;

*"16 Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de **HERE** der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. 17 Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de **HERE** der heerscharen, neder te buigen, **op hem zal geen regen vallen**".*

**Zacharia 14: 16-17.** (NBG)

En in de NBV staat het als volgt vertaald:

*"16 De **overlevenden** van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de **HEER** van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren. 17 En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de **HEER** van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er **in dat land geen regen vallen**".*

Het Oude Testament is vol van beloften tot **herstel van Israël**.

Het vertrapte volk zal na de Slag van Armageddon **tot grote heerschappij** komen onder de regering van Jezus, hun en onze Messias. Zoals eerder op gemerkt willen bepaalde kerken zichzelf zien in de Vrouw uit hoofdstuk **12**. Zo zien ze de kerk als de Gemeente uit de heidenen, met macht en heerlijkheid bekleed. Wij kunnen die dwaling weerleggen door op **Jesaja 54:5-7** te wijzen:

*"5 **Want uw man is uw Maker**, **HERE** der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. 6 Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de **HERE** geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God. 7 **Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen**".*

---

En verder zien in **Hosea 2:17-18** dat de Here God **Zijn volk opnieuw tot vrouw** zal nemen en tot grote heerlijkheid brengen:

*“17 Te dien dage zal Ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal Ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken, en hen veilig doen wonen. 18 Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming.”*

Al die Schriftplaatsen wijzen op **Israël** en niet op de Gemeente. Het is onbegrijpelijk, hoe de “Kerk” in het algemeen de teksten, **die alleen op Israël betrekking hebben, toepast op de Gemeente uit de heidenen**. In **Openbaring 12** wordt uitsluitend van Israël gesproken. Uit de **Joodse vrouw Maria** is de “**mannelijke Zoon**” geboren, de Redder der wereld. Uit dit **door de Heilige Geest verwekte Kind** is de Gemeente ontstaan. **Hij is het Hoofd** en wij zijn Zijn leden.

In de “*mannelijke Zoon*” zien wij dus in eerste instantie Christus.

Maar óók zien wij **in** Hem de Gemeente welke uit Hem is voortgekomen. Dit betekend dat **het heil voor de heidenen uit Israël is voortgekomen**, uit de Joodse Messias! Waarom zou de Gemeente van Christus toch zo graag de “**vrouw**” willen zijn? De meest fantasierijke constructies zijn bedacht om als kerk/gemeente **het geestelijke Israël** te zijn. Op de “*vrouw*” Israël hoeft niemand jaloers te zijn, wat heeft dat volk al veel geleden en zal het **nog moeten lijden** voordat de grote beloften aan haar vervuld zullen worden. **De zaligheid (voor ons) is uit de Joden**

*“22 Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden”.*

**Johannes 4: 22**

Wij zijn toch één lichaam met Christus

*“29 want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, 30 omdat wij leden zijn van zijn lichaam. 31 Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente”.*

**Efeze 5: 29-31**

Uit Hem geboren en met Hem opgestaan tot een nieuwe mens. **In geestelijke zin** kunnen wij zeggen dat wij uit Hem geboren zijn zoals een kind uit ouders wordt geboren. Wij zien dus in **Openbaring 12:1-5 de geboorte van de Here Jezus beschreven**. Herodes, het werktuig van de “**Draak**” (**Openbaring 12:3**) probeerde in de beruchte kindermoord te Bethlehem onze Heiland, de koning der Joden, te doden. Herodes was een man **van het zelfde niveau** als vele Arabische leiders op dit moment. Deze mensen zijn in staat honderden vrouwen en kinderen te bombarderen om de staat Israël te vernietigen.

Zoals Herodes onder **invloed van satan wilde verhinderen** dat de Heer Jezus Zijn werk zou volbrengen, zo stellen de **tegenstanders van Israël** zich ook ten dienste om



---

de plannen van de Here God te verijdelen. In **Openbaring 12:4b-6** lezen van Hemelvaart van de Here Jezus:

*“En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. (Denk hierbij eens aan de kindermoord te Bethlehem) 5 En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; **en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.** 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.”*

Zoals de Christus werd weggenomen tot God en Zijn troon, zal de Gemeente van de Here (Zijn lichaam) opvaren ten hemel volgens o.a. **1 Thessalonicenzen 4: 13-17**. Let op het woord "**weggerukt**" in **Openbaring 12:5** dat in de grondtekst dezelfde betekenis heeft als het woord "**opgenomen**" in **1 Thessalonicenzen 4: 17**. Hier is dus sprake van dezelfde "**opname naar hemel**", **zowel van Christus als van de Gemeente**. Wij mogen dus in dat "**weggerukte**" Kind niet alleen de Here, **maar ook de Gemeente zien**.

**Eerst wordt (werd) de Heer opgenomen** in de wolken en **plm. 2000 jaar later de Gemeente**, die uit Hem voortgekomen, (weder) geboren is. Tussen deze beide "opnamen" ligt dus een tijdperk van ongeveer 2000 jaar. Wij kunnen ons, moeten ons, afvragen hoe dicht de hedendaagse christenheid is genaderd tot de wederkomst van de Here en onze opname in hemel! Wij leven op dit moment in "**de laatste dagen**" van de bedeling der heidenen, de niet-joodse volken! Vanwege de zware zonden van Israël, **met als climax de verwerping haar Messias**, werd het volk van God **tijdelijk** uitgeschakeld. Israël werd over de aarde verspreid en heeft, tot heden toe, bitter geleden. Maar Gods' genade is groot voor Zijn volk want Hij heeft grootse plannen met het volk. De Oudtestamentische profetieën getuigen van Israëls' verstrooiing onder de volken én haar herstel.

Laten wij **Ezechiël 20: 41** lezen:

*“41 Als in een liefelijke reuk zal Ik behagen in u hebben, wanneer Ik u voer uit het midden der volken. Dan zal Ik u uit de landen waarin gij verstrooid zijt, bijeenbrengen en Mij aan u de Heilige betonen ten aanschouwen van de volken”.*

En verder **Hosea 3:4-5**

*“4 Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. 5 Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil – in de dagen der toekomst”.*

Verder vinden wij in de bijbel veel gelijkluidende teksten over het herstel van het Joodse volk. Israël werd dus als drager van Gods heilsbelofte **terzijde gezet na de dood des Heren**. In het jaar 70 werden Jeruzalem en de tempel verwoest en het Joodse volk verstrooid onder de niet-joodse volken. De **ontferming Gods kwam tot de volken** uit de heidenen. De Heilige Geest werd uitgestort en het **genadeverbond gesloten met de gelovigen uit alle volken**, die Christus als hun Verlosser aannamen. De Gemeente, welke de Here gekocht heeft met Zijn eigen bloed, draagt sinds bijna 2000 jaar de verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid heeft de Here God op haar gelegd in de Heilsboodschap, **namelijk om een getuige van**

---

**Jezus te zijn.** Na de opname der "Gemeente uit de heidenen" keert God Zich weer tot Zijn oude volk, wij lezen **Romeinen 11:25-32**;

*"25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: **een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, 26 en aldus zal gans Israël behouden worden**, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. 27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem. 28 Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. 29 Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. 30 Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, 31 zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. 32 **Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen**".*

Nadat de gemeente is weggenomen breekt eindelijk na twintig eeuwen de beloofde **70e Jaar- week** aan voor Israël. Dit zal een tijd zijn van zware beproeving, waarin **allen van Israël die op dat moment nog in leven zijn, aan het eind der Grote Verdrukking, tot bekering zal komen**. Ze zullen de Here Jezus Christus zal erkennen als zijn ware Messias:

*"10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; **zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind**, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. 11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 12 het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; 14 alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk."*

**Zacharia 12:10-14**

Israël zal in die dagen ook getuigen van Christus zullen zijn want dit leert ons **Jesaja 66:19**;

*"19 Ik zal onder hen een teken doen en Ik zal uit hen de ontkomenen zenden naar de volken – naar Tarsis, Pul en Lud, die de boog spannen, naar Tubal en Javan, de verre kustlanden, die de tijding aangaande Mij niet hebben gehoord noch mijn heerlijkheid hebben gezien – **opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen**".*

Ondanks dat de Israëlieten op dit moment voor een groot deel naar het land der vaderen zijn teruggekeerd is de **70e Jaarweek** nog niet aangebroken. Tussen de **69e** en **70e** Jaarweek is dus een "**gat**" van plm. 2000 jaar. Tijdens deze periode, het genadetijdperk, moe(s)t Gemeente uit de heidenen (volken) haar taak, in de plaats van het ongehoorzame Israël, volbrengen.

---

De gemeente heeft haar opdracht heel vaak verzaakt en is met de wereld meegegaan, **wereld gelijkvormig** geworden. Op het moment van de opname zullen veel “gelovigen”, **religieuze mensen** bij wijze van spreken een afwijzing te horen krijgen. **Ze zullen achterblijven op aarde**, zoals de vijf dwaze maagden voor de gesloten deur kwamen:

*“5 Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. 6 **En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!** 7 Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. 8 En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 9 Maar de wijze antwoordden en zeiden: **Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf.** 10 Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten.*

**11 Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open!** 12 Maar hij antwoordde en zeide: **Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.** 13 *Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.”*

**Ze kenden de Here maar leefden liever in Laodicea.** Ze waren nog koud nog heet en kwamen later tot inkeer. Ze waren te laat voor **de bruiloft van de Here God met Israël.** **Zo zal het veel “gewoonte gelovigen” vergaan**, ze blijven achter in de Grote Verdrukking en **als ze deze overleven** zullen ze op aarde samen met Israël te vinden zijn in het Duizendjarige Rijk. Het einde van onze taak als gemeente is zeer nabij.

*“De volheid der heidenen zal binnengaan”* zoals Paulus ons in **Romeinen 11: 25** zegt.

De opname der Gemeente staat voor de deur en **daarna zal geheel Israël zalig worden** (in de loop van de jaren der Grote Verdrukking). In onze behandeling van het boek Openbaring laten wij de **diepzinnige theologische bespiegelingen van geleerden achterwege**. Wij bepalen ons eenvoudig tot de uitlegging van Gods Woord.

### **De 144.000 in de woestijn**

De uitwerking van **Openbaring 6** is dus tijdens het tijdperk na de opname der Gemeente. In de verzen **1-5** zagen wij dat de Vrouw, bekleed met de zon en twaalf sterren, **niet anders kan zijn dan het Israëlische volk**. In haar eindregering zal het een hoge macht bekleden en over de volken heersen: **Israël zal de wereldregering in de hand hebben, onder leiding van haar Heer en Messias.** Zodra de Gemeente van de Here naar de hemel is gegaan **treedt Israël weer op in de 70e Jaarweek**. In die dagen, **dus ten tijde van de Grote Verdrukking**, zullen **Joden de Here Jezus als hun Messias aannemen**. Zij zullen in de dagen van de antichristelijke regering (hierover later) een **schuilplaats** vinden in de woestijn.

Vers **6** zegt ons: *“En de Vrouw vluchtte naar de woestijn.”*

---

Dit zal dus plaatsvinden **nadat** de Gemeente is opgenomen én de **70e Jaarweek** van Israël is ingetreden. De Vrouw (Israël) vindt in de woestijn een veilige plaats, voor haar door God bereid. Daar zal zij, evenals haar voorgelacht in de wildernis tijdens de uittocht uit Egypte, onderhouden worden, **drieënehalf jaar lang**. Dit zal plaats hebben gedurende de antichristelijke regering die er dan zijn zal. Er wordt wel gedacht dat de Here Zijn volk in de Negeb-woestijn zal onderhouden omdat deze als het ware is omgetoverd tot een luthof. De gedachte dat Israël naar de Negeb-woestijn zal vluchten is redelijk. **Maar even zo goed** kan het volk door de Here verzorgd worden in de **Jordaanse rotsstad Petra** (Pella). De stad is door de eeuwen heen heel goed bewaard, en alleen **via een nauwe doorgang is te bereiken**, zodat ze uitstekend beschermt kan worden. Daarnaast weten archeologen heel zeker dat er **complete dorpen ondergronds te vinden zijn** in de woestijn rond Petra. Waar het gelovige deel van het Joodse volk heen zal vluchten **weten we niet zeker**, maar wél staat vast dat de Here Zijn **plannen met het uitverkoren volk zal volvoeren**.

Dat de Vrouw uit dit hoofdstuk de Gemeente uit de heidenen niet kan zijn, maar Israël, blijkt ook uit **Exodus 19:4-5** waar God spreekt tot Zijn oude volk en niet tot de heidenen:

*“4 gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u **op arends vleugelen gedragen** en tot Mij gebracht heb. 5 Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij”.*

De Here gebruikt hier dezelfde uitdrukking als in **Openbaring 12: 14**:

*“14 En aan de vrouw werden **de twee vleugels van de grote arend gegeven** om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd”.*

**Een tijd, tijden** en een **halve tijd** is **drieënehalf jaar** of **tweeënveertig maanden**, de korte periode van de regering van de antichrist. De **bekeerde Joden** zullen dus een veilig oord vinden in de woestijn, **gedurende de drieënehalf jaar** wanneer het **"Beest"** de wereld zal overheersen.

Wij lezen in **Openbaring 12:7** dat er een oorlog ontbrandde tussen de engelenvorst **Michaël** en zijn engelen en de draak (duivel) met zijn aanhangers:

*7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,*

De draak, de oude slang, **d.i. satan zelf**, wordt met al zijn engelen op aarde geworpen. Dat moet een geweldige slag zijn, waarover de ganse hemel juicht:

*“En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, **verheugt u, gij hemelen** en wie daarin wonen.*

---

***Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft***”.

**Openbaring 12:10-12**

De ongelukkige aardbewoners worden echter beklagd:

***”Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft.”***

Commentaar is hier overbodig. Vreselijk zal de toestand zijn tijdens het regime van de antichrist, **een mens, bezeten van de duivel**. Er zal opnieuw een grote vervolging ontstaan **ten opzichte van de Vrouw (Israël)**.

*13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind geboort had.*

*14 En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.*

**Openbaring 12:13-14.**

Zijn haat ten opzichte van Israël, door alle eeuwen heen ligt in het feit dat de Zoon van God, Zijn grote Tegenstander, **uit het Joodse volk geboren is**. Dit is de redenen waarom Israël steeds zo vervolgd wordt. De Heilige Geest, de Geest van de Heer Jezus, is met de Gemeente naar de hemel gegaan. Op dat moment zijn de satans-engelen op aarde geworpen, door Michaël, de grote engelenvorst, de beschermengel van Israël.

*1 Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.*

**Daniël 12: 1**

De Draak, de duivel, vol van wraak wegens zijn nederlaag, **vaart dan in een mens**, die hij als zijn werktuig gebruikt, **en geeft hem zijn kracht, zijn troon en grote macht**. Tot op **dat moment** werden/worden mensen bezeten door demonen, dienstknechten van satan. Maar het zou mij niets verwonderen dat satan **nu persoonlijk het heft in handen neemt** en zich nestelt in een mens die zich daarvoor beschikbaar stelt.

*1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.*

**Openbaring 13:2**

Deze mens zal de antichrist zijn, het hoofd of de keizer van het komende antichristelijke Wereldrijk. Dit wereldrijk zal naar verwachting als bron de

---

**eenheidsfederatie van de Islamitische staten** hebben met verbindingen naar Roomse Kerk welke haar bronnen in het oude Babylon en de oude Romeinse godsdienst heeft. De westerse economie is zeer nauw verbonden met roomse economische en wereldleiders en hierin moeten wij dan ook Babylon zien. Het **oude Babylon komt terug**, het is nooit echt weggeweest maar had zich verscholen in **onderandere** in de z.g. christelijke kerken en dan speciaal in de R.K. Kerk.

Maar óók in de, mede door “rome” opgezette Islam, volgens historische bronnen heeft Mohammed eerst bij de Joden “gewinkeld” en daarna bij de roomse kerk voordat hij zijn eigen godsdienst construeerde.

Vele **rituelen uit Babylon vinden wij terug in de Roomse Kerk**, w.o. de moeder en kind aanbedding, Mariaverering. Verder wordt de z.g. “**hostie**” gebruikt bij de eucharistie viering welke een herdenking van de tafel des Heren (*avondmaal*) zou zijn.

Maar niets is minder waar, **de hostie zou in de mond van een mens veranderen in het lichaam van Christus**. Dit zou in houden dat de Heer Jezus Christus **elke zondag opnieuw zou lijden en sterven**.

Deze dwaling is overgenomen van de **oude Egyptenaren**, het opschrift van de hostie is het zelfde als de tegenwoordige hostie. (IHS) Wij lezen uit **vers 12**, dat de duivel in die dagen schrikkelijk zal woeden, vooral tegen hen, die het nog wagen Jezus' Naam te noemen.

*12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.*

**Openbaring 12:12** (NBG)

*12 Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.'*

**Openbaring 12:12** (NBV)

De bekeerde Joden zullen dus gedurende de Grote Verdrukking **welke zeven jaar zal duren** moeten zien te overleven. Onder leiding van de antichrist in de eerste drieënehalf jaar in redelijke vrede, mits men maar aan zijn voorwaarden voldoet., Het hoogtepunt van de verdrukking zal bereikt worden in de tweede helft van deze 7 1/2 jaar. Dan zal satan via de antichrist in alle woede uitbarsten.

En als evenals Noach tijdens de zondvloed bewaard is **zal het gelovige deel van Israël** dan bewaard worden. Zoals *Henoch*, een *type* van de Gemeente Gods, voor de zondvloed werd weggenomen. Zo zal de Gemeente vóór de Grote Verdrukking, of vóór de grote oordelen, worden opgenomen;

*23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar. 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.*

**Genesis 5:23-24**

---

Op de zelfde wijze zijn **Noach** en zijn **Ark** een beeld van de bewaring des Heren in de woestijn tijdens de antichristelijke verdrukking gedurende drieënehalf jaar.

*3 Zoekt de HERE, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; **misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des HEREN.***

**Zefanja 2: 3**

**Openbaring 12:15** vertelt ons, dat de oude slang hen door **verdrinking wil doen omkomen (misschien wordt hier een grote overstroming bedoeld)**, maar het lukt hem niet. Sommige uitleggers menen hier met een strijdmacht te doen te hebben,

Deze zou dan de woestijnbewoners, het getrouwe Israël, **plotseling proberen te overrompelen**, maar de hand van de Here dat leger tegen houdt. In die dagen zullen de Gods getrouwe Israëlieten door hem beschermd worden als in de dagen van Mozes. Dan breken voor het overblijfsel, de getrouwen, van het volk Israël **de oude tijden**, zoals tijdens de uittocht uit Egypte, weer aan. Hij is de trouwe Bewaarder van Zijn volk en zal hen onderhouden zoals de Psalmist zegt in **Psalm 121:1-8**;

*Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?*

*2 Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.*

*3 Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.*

*4 Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.*

*5 De HERE is uw Bewaarder,  
de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand.*

*6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.*

*7 De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren.*

*8 De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.*

De kans is heel wel aanwezig dat zij opnieuw met manna gevoed zullen worden zoals hun voorvaderen in de woestijn. **Openbaring 12:17** toont aan hoe de **Draak** (*satan*) zich tenslotte verbitterd van deze groep Godgetrouwe Israëlieten afwendt:

*“17 En de draak werd toornig op de vrouw en **ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben**”*

Hij keert zich tot het deel van het volk in het land Israël, die in Jezus hebben **leren geloven**. Maar ook tot de achtergebleven naamchristenen uit andere volken, die zich nu daadwerkelijk **in hun angst en wanhoop tot de Heer Jezus bekeerd zullen hebben**. Dat zal hun het martelaarschap kosten en **maar door hun inkeer de redding van hun ziel hebben ontvangen**.

## **HOOFDSTUK 13**

**Lezen: Openbaring 13:1-10;**

*1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van*

---

een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? En: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

9 Indien iemand een oor heeft, hij hore. 10 Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.

### Het beest dat uit de zee opkomt

1 En ik zag **uit de zee** een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.

#### Openbaring 13:1

De zee stelt hier symbolisch de revoluties en het rumoer van de volken voor

8 die het bruisen der zeeën doet bedaren, het bruisen van haar golven en **het rumoer der natiën**.

#### Psalm 65: 8

Het beest, dat uit de golven van de mensenzee opkomt, met **tien horens** en **zeven koppen**, lijkt op de draak uit **Openbaring 12**. Hier valt één en ander over op te merken want ondanks hier het a.s. **herstelde Romeinse Rijk** uitgebeeld worden is er wel enige verwarring over bij de diverse bijbelleraren.

In het verleden **toen de EEG opgericht werd** was het voor bijbelleraren duidelijk, **de EEG zou het antichristelijke rijk worden**. Hall Lindsey was daar heel expliciet in, maar niet alleen hij ook andere bekende leraren deelden de overtuiging. Later werd de EEG **omgezet in de Europese Gemeenschap** en het aantal lidstaten werd steeds groter en **het getal tien** werd al snel overschreden. Als wij dit alles nuchter bekijken **kán** het zelfs de EU niet zijn, misschien delen er van maar nooit de gehele EU.

Het gaat om het oude Romeinse Rijk, **en dan speciaal de religie**, dat ten onder ging maar zich ondergronds in de Roomse Kerk voortzette, **en dan doel ik speciaal op de religie**. Het Romeinse Rijk besloeg een groot gebied rond de Middellandse Zee. Daarom kunnen wij verwachten dat **het speerpunt van de grote Verdrukking** gevonden zal worden binnen het gebied dat het kaartje voor in vele bijbels aan geeft. Dit rijk ontleent zijn macht aan de duivel, de oude slang. Het is te verwachten dat in de niet



---

al te verre toekomst **een volkerenorganisatie**, bestuurd door **tien koningen of dictators** verschijnen zal.

Dit beest komt overeen met het vierde dier in **Daniël 7: 7**;

*7 Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een **vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles, en wat overbleef vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle dieren die daarvoor verschenen waren, en het had tien horens.***

Het zal het wereldrijk zijn van het einde der tijden.

### **Daniël 7: 2-8;**

*In het eerste jaar van koning Belsassar van Babylonië had Daniël een droom, beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag begon aldus: 'Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de grote zee in beroering brachten. **Vier grote dieren** rezen op uit de zee, elk met een andere gestalte. 4 **Het eerste dier leek op een leeuw, maar dan met adelaarsvleugels. Ik zag hoe zijn vleugels werden uitgerukt, hoe het dier werd opgetild, op twee voeten overeind werd gezet als een mens en ook het hart van een mens kreeg.** 5 Toen verscheen er een **tweede dier**; het leek op een **beer** en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil, en het dier werd aangespoord met de woorden: "**Sta op, eet veel vlees.**" 6 Daarna zag ik een **ander dier**; het leek op een **panter**, maar dan met vier vogelvleugels op zijn rug, en het had ook vier koppen. Dit dier werd macht toebedeeld. Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een **vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles, en wat overbleef vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle dieren die daarvoor verschenen waren, en het had tien horens.** 8 Toen ik naar de horens keek zag ik hoe **een kleine, nieuwe horen** tussen de andere opkwam; drie van de oude horens werden uitgerukt om er plaats voor te maken. En in die horen bevonden zich **ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.***

In **Daniël 7: 2-8**; zag de profeet vier dieren, namelijk een **leeuw** (het **Babylonische Rijk**), een **beer** (het **Medo-Perzische Rijk**),

Een **luipaard** (het **Griekse Rijk**).

En daarna het **vierde dier**, dat tien hoornen droeg, het **herstelde Romeinse Rijk**.

Het zal het geweldige beest, **de werelddictator**, zijn van de eindtijd.

*In dat **laatste Beest** zijn al de dieren uit het verleden vertegenwoordigd.\**

\*Niet alleen zullen we karakter-kenmerken van alle "dieren" uit het verleden terug vinden in het "beest". Maar óók de slechte karaktertrekken van door satan gedreven mensen, b.v. **Napoleon, Stalin, Lenin, Hitler**, enz.

Van alle dictators door de eeuwen heen zal deze komende man de meest gewelddadige zijn.

---

Zijn meester, de **satan**, zal alles op alles zetten de wereld en haar inwoners te vernietigen en **speciaal het volk Israël**.

De satan weet dat zijn tijd kort is en **wee de mensen** die tijdens deze periode op aarde zullen leven.

Het herstelde Babylonisch/Romeinse Rijk, het vierde dier uit Daniël 7:7, zal alle karaktertrekken van de voorgaande drie dieren bezitten:

1. **verscheurend** en **brullend** als een leeuw,
2. **listig** als een beer,
3. **wreed** als een luipaard/panter.

Het laatste wereldrijk zal dus in zijn regering wreder en harder zijn dan de voorafgaande wereldrijken. Dit is dus het Beest, geschetst in **Openbaring 13:1-2**;

*1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. 2 Het beest dat ik zag leek op een **panter**, met **poten als van een beer** en een bek als de **muil van een leeuw**. **De draak (duivel) droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over.***

Het zal een **staatkundig** monster zijn, helemaal doortrokken van de geest van de komende antichrist, **die aan het hoofd** van dat “**Hersteld Babylonisch Rijk**” zal staan.

In vers **1** vinden wij het **Beest** en zijn Hoofd vereenzelvigd in het “**Romeinse Rijk**” en zijn heerser zullen één zijn in verdorvenheid.

Wanneer er dus in **Openbaring 13:1-10** wordt gesproken over het Beest, is het **de Here** die bij monde van Johannes het beest zijn naam geeft. Zowel het **Rijk** als ook zijn **Leider** staan onder totale invloed van satan, want de **Draak** geeft hun zijn kracht en zijn troon en zijn grote macht. Het Beest had zeven hoofden en tien gekroonde hoornen. Wanneer wij **Openbaring 17** opslaan, zien wij dat in vers **3** over het zelfde Beest wordt gesproken;

*3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een **scharlakenrood beest**, dat vol was van godslasterlijke namen, en **het had zeven koppen en tien horens**.*

De zeven hoofden zijn de **zeven** elkander opvolgende regeringsvormen van het **Romeins/Babylonisch Rijk** in de loop der tijden. In de dagen van **Johannes op Patmos** waren vijf van deze regeringsvormen voorbijgegaan. Eén, de keizerlijke, nog bestond op dat moment nog, denk aan de keizers **Nero**, **Diocletianus** e.a. In de dagen van Johannes bestond de zesde regeringsvorm waarvan Daniël profeteerde. Daarna is het Romeinse Rijk ineengestort, maar het zal weer in de **zevende** ( herstelde 6<sup>e</sup>) vorm verschijnen. Dit zal een **Statenbond van tien koningen** (dictators of presidenten) zijn en een korte tijd blijven volgens **Openbaring 17:10**;

*10 Ook zijn het zeven koningen: **vijf ervan zijn gevallen, één is er nog** en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven.*

---

En daarna plaats te maken voor de **achtste** regeringsvorm, waarvan de staatkundige antichrist het hoofd zal *zijn* (*H. C. Voorhoeve*). Maar voor dat het achtste rijk zich aan dient zal de mensheid de draak en het beest aanbidden (duivel, satans' aanbidding in de hoogste graad) De zeven hoofden **Openbaring 17:10** laten ons zeven elkander opvolgende regeringsvormen zien;

*10 Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, één is er nog* (op het moment dat Johannes het visioen ontvangt) *en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. (Openbaring 17: 10)*

Daarnaast zien wij tegelijkertijd de zeven heuvelen, waarop de stad **Rome** is gebouwd:

*9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is.*

### **Openbaring 17: 9**

Vermoedelijk is de stad Rome, het Vaticaan, in eerste instantie de zetel van deze regering. Later zullen we hier verder op ingaan. Wij moeten ons dus vasthouden dat hoofdstuk **17:10** spreekt van het **Romeinse Rijk**. Dit rijk zal straks in nieuwe vorm hersteld worden, met de antichrist als leider. De zeven hoofden wijzen ook de zeven bergen waarop Rome gebouwd is, waardoor wij begrijpen dat wij hier te doen hebben met het herstelde Romeinse Rijk, Babylon.

De **tien hoornen** (*een hoorn betekent: "Macht"*) zijn tien koningen of leiders, die samen een **bondgenootschap** zullen vormen en straks voor korte en onbepaalde tijd zullen heersen. De antichrist zal drie "koningen" weg werken en treedt dan **later** op als hoofd van de **achtste** regeringsvorm, en zal alle vroegere staatshoofden in dat rijk onderwerpen. In **gruwelijkheid** zal hij zijn voorgangers overtreffen, ondanks dat deze ook in de voetstappen van de oude keizerstraden, die de christenen vervolgden en bovenmate wreed behandelden. De **staatkundige antichrist**, de a.s. werelddictator, die duizendmaal vreselijker zal zijn in zijn wezen dan zijn voorlopers: de **koning van Babel, Napoleon, Mussolini, Hitler** of **Stalin**, zal een **incarnatie van de duivel zelf zijn** (vers **2a**).

*"En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht".*

### **Openbaring 13:2a**

Zo als onze Here Jezus zich openbaarde als dé **Godsmens** aan de wereld, zal de antichrist zich openbaren als een/de "**satans-mens**".

Daarom zal er in die dagen ook een satans-aanbidding zijn, zoals ook aanbidding van het beest het geval zijn zal. Het kan heel goed mogelijk zijn dat satan zich in de antichrist manifesteert, want satan heeft, als elke geestelijk wezen een belichaming nodig.

*3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?*

### **Openbaring 13:3-4**

---

Wij lezen hier niet “ten dode gewond, **maar áls ten dode gewond**” en het is heel goed mogelijk dat satan op **dát** moment in hem vaart. Gedurende **42 maanden**, dit is **drieëneenhalfjaar**, zal het beest regeren. En als de Here God er geen einde aan zou maken, zou geen mens in leven blijven. De Heer Jezus zei van deze gruwelijke tijd het volgende in **Mattheus 24: 21-22**;

*"Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden"*

We kunnen hier denken ook aan een dreigende atoomoorlog en wat de mensheid in deze verbijsterende tijden nog meer te wachten staat vanuit de lucht... De wereld zal dan in een wanhopige toestand verkeren. De Gemeente van de Here is dan weggenomen en daar mee ook de Heilige Geest \* De mensheid staat door het vertrek van de Heilige Geest op het punt economisch en zedelijk helemaal ten gronde te gaan. Iedereen strekt de handen uit, niet naar God, maar naar de "**sterke man**", die beloofd orde in de chaos te brengen. Ook de **tien koningen** zullen onmachtig blijken te zijn tegen de groeiende chaos in de wereld: terrorisme, oproer, hongersnoden, diep moreel verval onder de mensheid!

*\* De gedachte dat de Gemeente van Christus vóór de grote verdrukking wordt weggenomen heeft niet bij elke Bijbeluitlegger ingang gevonden. Zo denkt de ene dat de Gemeente een deel van de Grote Verdrukking moet meemaken terwijl anderen er rotsvast van overtuigd zijn dat de Gemeente de gehele Verdrukking zal ondergaan maar daar geen schade van ondervinden, men voert dan als voorbeeld (type) het volk Israël in het land Goosen tijdens de tien plagen die over Egypte heen gingen. Verder moeten we heel goed beseffen dat de Grote Verdrukking in feite **niets anders is dan de Grote Benauwdheid van Jacob**, dit zou wel eens kunnen betekenen dat het volk Israël er in de eerste instantie mee te maken krijgt. Wel moeten we bedenken dat de natuurrampen die tijdens deze periode over de aarde gaan de heidenen ook zullen treffen. Kortom; het is nog niet geheel “zonneklaar” hoe, waar en wanneer we de “opname der Gemeente” in de profetieën moeten plaatsen.*

Dan, op het moment dat het grote verval aanbreekt, zal hij, de zgn. “**Kleine hoorn**” uit **Daniël 7**, grote woorden spreken en godslasteringen tegen de Here God en Zijn navolgers. Dit zal een “*door en door listig wezen*” zijn, Doortrapt in slechtheid; een **geniale bedrieger, vervuld van kennis en wetenschap, op ieder terrein, door iedereen gevreesd**, maar toch door miljoenen aanbeden. Denk hierbij eens aan Stalin en Hitler, het waren beesten van mensen en tóch werden ze door miljoenen mensen aanbeden. Denk hierbij eens aan de verafgoding van Stalin en Hitler, kennelijk heeft de mensheid harde en onberekenbare leiders nodig als aanbiddings-object.

*"Hem werd gegeven om tegen de heiligen te strijden"* (de alsnog bekeerde, tot inkeer gekomen, Joden en niet-Joden, die dan op aarde zullen leven) oorlog te voeren en hen te overwinnen. Geen sterveling schijnt hem in die dagen te durven trotseren uitgezonderd de trouwe gelovigen.

Dezen laten zich liever onthoofden dan zich voor deze boze geest neer te buigen. Uit **Openbaring 13:6-7** blijkt de grote **Christushaat** van de **antichrist**, zoals zijn naam ook al zegt. Hij zal de gehele wereld aan zich onderwerpen.

---

Vers **10** luidt in de vertaling **prof. Brouwer**:

*“Indien aan iemand gevangenis is beschoren hij gaat in de gevangenis. Hierin bestaat de lijdzaamheid der heiligen, namelijk dat zij zich, in navolging van hun Meester, als een lam ter dood laten brengen”.*

De antichrist zal dus als **universele machthebber** over de wereld regeren, in de dagen wanneer het **herstelde Romeinse Rijk** gevestigd zal zijn. De Gemeente zal dan door de Here Jezus opgenomen zijn, zij zal deze verdrukking onder de antichrist niet meemaken. Wij, die momenteel leven in het **Filadelfia tijdperk (Openbaring 3: 7-13)**, verwachten de wederkomst van de Here voor de Gemeente.

*13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen”.*

#### **1 Thessalonicenzen 4:13-18**

Maar zo lang de Gemeente op aarde is, moet zijn, is het onze taak deze toe te rusten tot de volheid in Christus:

*12 om de heiligen **toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus**, 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.*

*14 **Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen**, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.*

#### **Efeze 4: 12-15.**

Wij zien hier dat **Paulus** vast geloofde in de volkomen rijpheid van **de ware Gemeente**, voordat de opname kan plaatshebben. Wij lezen in **Openbaring 3:10** van de ware gemeente, de getrouwe gemeente. Paulus wekte in **Efeze 4:12-15** op om toe te rusten en toegerust te worden en als wij daarin gehoorzaam zijn geldt voor ons ook **Openbaring 3:10** waar staat geschreven:

*"Omdat gij het woord bewaard hebt, om standvastig op Mij te wachten, zo zal Ik u ook bewaren voor de ure der verzoeking die over de ganse aarde komen zal."*

Dat wil dus zeggen, dat de Gemeente Gods, die de wederkomst des Heren in **gehoorzaamheid** en **zelfverloochening** tegemoet heeft gezien, in de hemel zal

---

worden opgenomen. Dit zal plaatsvinden voordat de moeilijkste en zwaarste periode van Grote Verdrukking onder de antichrist over de wereld zal komen. Dit dwingt ons om onze lampen gereed te houden en onder leiding Heiligen Geestes te wandelen in het licht van Gods Woord.

### **Het beest uit de afgrond**

In **Openbaring 13:11** zien wij een "**ander beest**" uit de afgrond opkomen:

*"11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en **het had twee horens als die van het Lam**, en het sprak als de draak".*

Het is opvallend dat dit beest twee horens heeft als het Lam. Wij zouden uit deze tekst als het ware al vast op kunnen maken dat het een **religieuze man** zal worden en de wonderen welke de Heer Jezus doet en heeft gedaan wil overtreffen. Waar de antichrist, het hoofd van de toekomstige volkerenorganisatie, opstijgt uit de revoluties der wereld en dus een zoon van zijn tijd zal zijn. Dan zien wij zijn collega, eveneens toegerust met de macht van de draak, de duivel, opkomen uit de aarde, of afgrond.

*Het tweede beest is in zijn valsheid en sluwe list nog vreselijker en gevaarlijker dan het eerste.*

Mensen, **welke een masker van schijnheilige vroomheid dragen**, zijn voor oprechte mensen gevaarlijker dan iemand die bruto optreedt. Waar de leider van het Romeinse Rijk optreedt in zijn brutale aanmatiging, zien wij de "**valse profeet**" verschijnen als een **pseudo-messias**. Volgens veel bijbeluitleggers zal een Israëliet uit de stam van Dan zijn en dat deze door het Joodse volk als **koning** zal worden aangenomen. Dit verwacht men dan op grond van **Genesis 49: 16-17** Wij moeten hierbij wel bedenken dat deze man ook aanvaardbaar moet zijn voor de Islam.

### **Genesis 49: 16-17;**

*16 Dan zal zijn volk richten als één der stammen Israëls. 17 Moge Dan **een slang op de weg zijn**, een hoornslang op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt.*

In dit Bijbelgedeelte profeteert Jacob over zijn zonen. Hij noemt **Dan** een *richter* of *dictator*, en een *slang aan de weg*, "*bijtende de hielen van het paard, zodat zijn berijder achterover valt.*"

Veel bijbelleraren zien hierin een profetie over **de valse profeet uit de stam van Dan**. Of de valse profeet, of zelfs de antichrist, uit de stam Dan zal voortkomen is in mijn ogen twijfelachtig omdat Joden dit nooit zullen accepteren. De religieuze Joden weten maar al te goed dat hun Messias uit de stam Juda zou voortkomen. Dit heeft ook plaatsgevonden in de Here Jezus Christus maar wordt niet door Israël geaccepteerd, ze verwachten nog steeds hun Messias en deze zal dan voort moeten komen uit Juda. Maar hoe het ook zal gaan, hij, de antichrist, zal zich in de dagen van het Romeinse Rijk tot "**messias**" laten verheffen. Omdat deze dingen nog in de toekomst verborgen liggen, **mogen wij ons niet in speculaties verliezen**. Maar toch lijkt mij deze uitlegging de **meest aannemelijke**. De Joden zullen hem zeer waarschijnlijk als hun koning aannemen en hem als de **langverwachte Messias** aanbidden.

---

Hij draagt ***twee horens als die van het Lam... maar hij zal spreken als de draak.***

Dus een **monster van huichelarij**. Huichelen is de aard van satan en dan kunnen wij als conclusie te trekken dat wanneer z.g. gelovigen huichelen een kind van de Here te zijn dit ook door satan is ingefluisterd.

Zoals **Johannes de Doper** wees op het **Lam Gods, zal de valse profeet wijzen op de staatkundige antichrist**, als de verlosser der mensheid. Hij zal met groot succes propaganda voor hem maken. Hij zal grote wonderen en tekenen doen. Het bedrogen en ongehoorzame Joodse volk zal in hem geloven. Hij zal, evenals de antichrist, een mens zijn, maar **geheel bezeten** door de duivel. Waarschijnlijk zal zijn optreden tegelijk met - of even na de komst van de antichrist zijn. Hij zal een genie zijn van religieuze aard en **beschermers van het occultisme**.

**Openbaring 13:14-15** zeggen ons dat hij voor de antichrist een beeld laat maken dat spreken kan en aanbeden moet worden. In **Daniël 3** lezen wij, hoe koning **Nebukadnessar**, als type van de antichrist, de eis stelde, dat ieder, die zijn beeld niet wilde vereren, gedood zou worden. Hetzelfde zal plaats vinden in de dagen van antichristelijke **Grote Verdrukking**:

*15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden”.*

#### **Openbaring 13:15**

Dan zullen er, evenals in de tijd van Daniël, oprechte gelovigen zijn, **die zich liever laten onthoofden** dan het beeld van het beest te aanbidden. Het oude **Babel** is een **afschaduw** (Type) van het **komende Babylon** van de antichrist. Van het komende Babylon onder regime van de antichrist zien wij in onze dagen al vele voortekenen.

Allerlei leringen en systemen worden er bedacht om de gelovigen te paaien en er zijn mij een paar plaatselijke gemeenten bekend waar **aspirant leden eerst een cursus moeten volgen** voor dat men wordt toegelaten als lid. In dergelijke gemeenten staat de bijbel niet meer centraal maar de leringen en het systeem van de desbetreffende gemeente. Het is in de evangelische stromingen van het christendom één grote verwarring, het kenmerk van de komende Babylon.

[betekenis van de naam **Babylon** is: "verwarring"]

De valse profeet zal dus volgens vele Schriftuitleggers **vermoedelijk** ook een Jood zijn **uit de stam Juda** en straks koning van Israël. Dit moet wel zo zijn want het is eigenlijk **ondenkbaar** dat de Joden een niet-jood tot hun vorst, leider, zullen kiezen. Misschien zal zijn optreden **in het begin der 70e Jaarweek** al plaats vinden. Dat hij zich dus kort na de opname der **Gemeente** openbaren, hij zal dé bondgenoot van de antichrist zijn Hij zal op allerlei wijze propaganda maken voor de antichrist. Het beeld dat hij voor zijn vriend, 666, zal laten maken zal kunnen spreken. In het beeld, dat **Mussolini** eens in Rome voor zich liet oprichten, was in het hoofd een luidspreker geplaatst, die zijn stem over de gehele stad deed horen en zijn bevelen aan het volk over

---

bracht. Maar wij kunnen ook denken aan een in het beeld inwonende boze geest, want **Openbaring 13:15** zegt ons:

*“De valse profeet is in staat het beeld een geest te geven, die spreken kan.”*

De antichrist zal zijn bevelen waarschijnlijk rechtstreeks tot de wereld richten want door allerlei moderne technieken is er veel mogelijk geworden. Het gaat te ver om alles op te noemen maar het is mogelijk wereldwijd een toespraak te houden via Internet en zelfs tegelijkertijd te controleren of de uitgenodigde personen dit volgen. Bedrijfsleven maakt gebruik van deze mogelijkheid, denk maar eens aan Bill Gates van Microsoft en anderen. En ook niet te vergeten dat vele religieuze leiders hun volgelingen rechtstreeks, vanwaar ook ter aarde, kunnen instrueren. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt en satanische uitvindingen zullen in die dagen een hoge trap bereikt hebben.

Daar komt bij dat de New Age en het occultisme zullen de wereld overheersen. Er wordt wel verondersteld dat de Here Jezus doelde op het beeld van de antichrist, toen Hij sprak van de gruwel der verwoesting. Deze zal in de tempel te Jeruzalem geplaatst worden:

*“15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op”.*

**Mattheus 24:15**

In de eerste drieëneenhalf jaar van de komende **70e Jaarweek** zal deze **koning van Israël** zich beminnelijk ten opzichte het volk gedragen. Maar in de tweede helft zal hij zich als een werktuig van de duivel openbaren;

*27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij **slachtoffer en spijsoffer doen ophouden**; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.*

**Daniël 9:27**

Hij zal dan de **Joodse eredienst** verbieden, de **tempel ontheiligen** en de **gruwel der verwoesting** (het beeld van de antichrist) er in plaatsen. Uit het volgende Schriftgedeelte mogen wij opmaken dat er tijdens de Grote Verdrukking een tempel te Jeruzalem zal staan.

*3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, **zodat hij zich in de tempel Gods zet**, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.*

**2 Thessalonicenzen 2:3-4**

De kans is groot dat de tempel door hem, de antichrist, herbouwd zal worden, in de **eerste helft** der 70e Jaarweek, om het Joodse volk te winnen. Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat hij een **compromis met de moslims** zal sluiten zodat die



---

de herbouw van de tempel niet langer zullen tegenwerken. Uiteindelijk zal **de ontmaskering** van deze valse Messias waarschijnlijk **de aanleiding zijn tot de bekering van duizenden Joden tot de ware Messias**. Zij zullen inzien, dat zij met hun koning verkeerd zijn uitgekomen en **diep berouw voelen**, dat zich na de slag van **Armageddon** zal uiten:

*10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.*

**Zacharia 12: 10**

In **Ezechiël 21:25-26** lezen wij een profetie over deze valse profeet en koning:

*"En gij, onheilige, goddeloze vorst van Israëel, wiens dag komt ten tijde van de eindafrekening, zo zegt de Here Here: "Neem weg die tulband, zet af die kroon! Zo zal het niet blijven!"*

En in **Jesaja 30:33**:

*"Want reeds lang is een brandstapel bereid, ook die is voor de koning gereed gemaakt... de adem des Heren steekt hem in brand als een stroom van zwavel."*

Zie ook: **Openbaring 19:20**

Zoals de christenjoden in het jaar 70, de dagen van de verwoesting van Jeruzalem, vluchtten naar **Pella** (*Petra in Jordanië*), en behouden werden. Zal het gelovige overblijfsel der Joden een veilige plaats vinden in de woestijn, bijbelleraren verwachten dat **de stad Petra opnieuw een toevluchtsoort** buiten het bereik van de slang, de duivel, zal zijn. De draak, de slag, geïncarneerd in de antichrist en de valse profeet zal zich daarna keren hen die Jezus liefhebben. Dit zijn de gelovigen **uit Joden én heidenen**, die zich tijdens de Grote Verdrukking bekeerd zullen hebben, en dit overleefd hebben. Dit kan door het getuigenis van de **twee getuigen** plaatsgevonden hebben maar ook door de zendingsactie der **144000 verzegelde Joden**.

**Openbaring 13** geeft ons de indruk dat het hoofd van het Herstelde Romeinse Rijk, antichrist, sterk beïnvloed wordt door de valse profeet. Dat hij het zelfs van de antichrist **wint in satanische sluwheid**. Hij is het ook die het zgn. **merkteken** uitdenkt op rechterhand of voorhoofd (Waarschijnlijk een chip). Wie dit teken weigert zal niet meer kunnen kopen of verkopen, met andere woorden, buiten de maatschappij geplaatst worden:

*16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.*

**Openbaring 13:16-18**

---

De gelovigen, wiens namen geschreven zijn in het Boek des Levens, **zullen weigeren het teken van het beest te dragen**. Deze weigering sluit in, dat zij de antichrist niet **als God** zullen willen aanbidden. Daarom mag geen enkele winkel hun iets verkopen en zelf handel drijven kunnen zij ook niet, zodat zij gedoemd zijn met hun gezin te verhongeren. Daarvan was de "distributie" in de tweede wereldoorlog een voorloper. Niemand mocht toen iets kopen zonder zegel, het gestempelde briefje van de overheid. Als vogelvrij verklaarden en uitgestotenen zullen in die tijden de gelovigen leven tussen de goddeloze massa. In de meeste gevallen zullen zij gemarteld en onthoofd worden.

Het antichristelijk staatsbeest zal voor het kopen van voedsel, kleding en goederen **alleen toestemming geven aan hen die zijn merkteken dragen**. Het zal in die dagen erg moeilijk gemaakt worden om de antichrist te weigeren en de Heer Jezus als Messias te accepteren. Gelukkig zal de Here zal die tijd verkorten. Slechts drieënehalf jaar zal dat regime duren, want in dat korte tijdsbestek zal een **vierde deel** van alle aardbewoners gedood worden:

*8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over **het vierde deel der aarde om te doden**, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.*

### **Openbaring 6:8**

De **verschrikking van een atoomoorlog** zal het hare er wel toe bijdragen dat miljoenen mensen in die dagen zullen omkomen. Het is **onbeschrijflijk wat er in de toekomst zal gebeuren**, zelfs wij als moderne mensen in de eindtijd kunnen ons geen voorstelling maken van de massale vernietiging.

**Openbaring 19: 20** zegt ons dat de antichrist en de valse profeet levend "**ter helle**" zullen varen (de poel die brandt van vuur en zwavel)

*"20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; **levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt**".*

Dit zal plaats vinden door de hand van een rechtvaardig oordelend God. Het laatste vers van **Openbaring 13** toont ons de getalswaarde van het beest: **666**.

*18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene **het getal van het beest**, want het is een getal van een mens, en zijn getal is **zeshonderd zesenzestig**.*

### **Openbaring 13:18**

Het is het getal van de mens die ondanks zijn hoge vlucht in deze laatste tijden nooit "**777**", **het Goddelijk getal**, kan bereiken. Hoe hoog de mens ook meent op te kunnen klimmen in wijsheid en verstand, onze getalswaarde blijft altijd beneden de Goddelijke. De belofte van satan eens aan Adam gegeven: "*Gij; zult als God zijn,*" **zal nooit in vervulling gaan**.

## **HOOFDSTUK 14**

---

Johannes aanschouwt hier opnieuw, maar nu op de berg Sion, de 144.000 verzegelden. In bepaalde kerkieren is men van mening, dat dit visioen **de gemeente uit de heidenen voorstelt**. “**De berg Sion**” doet ons denken aan Israël. “*Eerstelingen*” zijn het waar de Here God een nieuw begin mee maakt.

In het geval van **Openbaring 14:1** lezen wij van 144.000 gelovigen uit Israël welke tijdens de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen. Ná hen, op het moment dat de Here verschijnt in macht in majesteit zal geheel Israël tot geloof komen. Deze groep van 144.000 stelt **de “eersteling-offers”** (de eerste Joden, de nieuwe oogst, die tijdens de Grote Verdrukking tot geloof zijn gekomen) voor (**Openbaring 14:4**) uit Gods oude volk, die zich tot de ware Messias bekeerd hebben. Toen Israël na de slavernij in Egypte naar het beloofde land terugkeerde heeft Mozes hen “*leefregels*” gegeven. Israël was de Here God alle dank verschuldigd voor de redding uit Egypte. Daarom stelde de Here de “*dienst der eerstelingen*” in. Steeds opnieuw moest “*nummer één*” aan de Here worden gegeven tot eer en glorie van Zijn naam.

Zo lezen wij in **Deuteronomium 18:4**:

*4 De eerstelingen van uw koren, uw most en uw olie en de eerste wol van uw schapen zult gij hem geven.*

**Deuteronomium 26:2**

*2 dan zult gij van de eerstelingen van alle vruchten van de bodem, die gij zult inzamelen van het land, dat de HERE, uw God, u geven zal, nemen, en in een mand doen en naar de plaats gaan, die de HERE, uw God, verkiezen zal om daar zijn naam te doen wonen.*

**Deuteronomium 26:10;**

*10 En nu, zie, ik breng de eerstelingen van de vrucht van het land, dat Gij, HERE mij gegeven hebt. Gij zult ze neerzetten voor het aangezicht van de HERE, uw God; gij zult u voor het aangezicht van de HERE, uw God, neerbuigen.*

Verder lezen wij van de eerste vruchten in **Exodus 23:19**, een “*garf der eerstelingen*” **Leviticus 23:10**. Daarnaast kunnen wij er iets van vinden in **Numeri 15:20-21**.

Uit deze Schriftplaatsen blijkt dat de eerstelingen bijzonder zijn, ze zijn altijd bestemd voor de Here. Hierdoor wordt ook duidelijk dat de 144.000 een bijzonder betekenis hebben in de eindtijd als de **eerstelingen** welke volgelingen zijn van het Lam. Deze eerstelingen zullen op de door de Here God vastgestelde tijd tegenover de antichrist komen te staan. Want zoals Daniël en zijn vrienden niet bogen voor Nebukadnessar, zullen deze 144.000 geen enkel compromis met de antichrist willen sluiten.

Want wij lezen in **Openbaring 14:4**:

*“4 Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. **Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam**”.*

Ze, de 144.000 zijn zoals ook de Gemeente rein door het Bloed van het Lam. Paulus zegt bijvoorbeeld in **2 Korinthe 11:2**, dat hij de Korinthiërs als een reine maagd aan Christus hoopt voor te stellen:

---

*“2 Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen”.*

**Ze zijn**, evenals wij, **uit het mensheid gekocht door Jezus' bloed**. Vooral **Zefanja 3:13-14** werpt licht over het feit, dat we hier met Israël te doen hebben, n.l. de overgeblevenen van Israël; dus zij die in de laatste dagen leven.

*“12 En Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk, en wie schuilen bij de naam des HEREN. 13 **Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden, want zij zullen weiden en nederliggen, zonder dat iemand hen verschrikt**”.*

Zij zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden. Vergelijk dit eens met **Openbaring 14: 5**;

*“5 En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk”.*

Dat deze 144.000 **niet de Gemeente zijn**, lezen we in vers **3**, waar laatstgenoemde een nieuw lied zingt;

*“3 en zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de los gekochten van de aarde”.*

Dit lied wordt gezongen voor de troon, de vier dieren en **de oudsten**, dat zijn de vertegenwoordigers van de Gemeente die reeds boven is. **Hoe kan de Gemeente een lied zingen voor zichzelf?** Na de positieve berichten over de los gekochte zielen door het bloed van het Lam worden er oordelen uitgesproken: In **vers 6** wordt gesproken van een “eeuwig evangelie”, nu moeten wij niet denken dat dit het ons bekende evangelie van redding en verlossing is. Het woord “*evangelie*” wil niets anders zeggen dan “*boodschap*” en de boodschap die volgt in de **verzen 6 en 7** liegt er niet om:

*“6 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; 7 en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft”.*

In deze verzen wordt de **opdracht** gegeven de Here God te gehoorzamen. Daarna wordt in **vers 8** gesproken van “**Babylon.**”

*“8 En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de **hartstocht zijner hoererij** al de volkeren heeft doen drinken”.*

Hiermee wordt de komende antichristelijke kerk bedoeld, deze zal onder andere bestaan uit afvallige **naam-christenen** die zich met de New Age verbonden hebben. Dit is de **Laodicea-kerk**, die Christus buitensluit en zichzelf een naam maakt. In deze Laodicea-kerk is uiterlijk vertoon en aanzien van de wereld het belangrijkste, de nederigheid van Christus is daar ver te zoeken. Lees **Openbaring 3:14-22** er maar

---

eens op na, want zoals men in het **oude Babylon** zich overgaf aan zonden der toverij en zich een toren bouwde, die tot de hemel zou reiken, zo zal deze afvallige staatskerk een gruwel zijn in Gods ogen. Zoals de satan en Adam vielen door hoogmoed, ze wilden aan God gelijk zijn, zal dit soort van geestelijke tempels ten ondergaan.

Met "**hoererij**" wordt, wanneer het over kerkelijke aangelegenheden gaat, steeds de afval van de ware Heer bedoeld, het is **geestelijke echtbreuk**. De verzen **9-11** spreken van de vreselijke straf, die de afvalligen en verloochenaars van Christus wacht:

*"9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het **merkten op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt**, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam".*

En vooral de goddelozen die het Beest aanbidden en **het merkten dragen** kunnen er zeker van zijn dat ze de gramschap, de woede, van de Here God op de hals halen. Duizenden, ja miljoenen, mensen op aarde **hebben het evangelie gehoord en verworpen** en het merkten aangenomen terwijl ze wisten dat er eenmaal een oordeel komen zal. Wroeging en grenzeloze spijt en verdriet zal hun deel zijn.

In de verzen **12** en **13** worden de martelaren uit de Grote Verdrukking geëerd.

*"12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na".*

Dezen weigerden te knielen voor de antichrist en te heulen met hen, die hun Heiland verloochenden. Hun trouwe volharding, tot de dood toe, wordt in de hemel bezongen en geprezen.

## **HOOFDSTUK 15**

### **Het lied der overwinnaars**

Hier zien wij (vers **2-4**) de Gemeente in de heerlijkheid.

*"2 En ik zag (iets) **als een zee van glas met vuur vermengd**, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods. 3 En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! 4 Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, **omdat uw gerichten openbaar zijn geworden**".*

Wij zien de Gemeente vergaderd aan de zee van kristal, al de overwinnaars uit alle eeuwen, die trouw zijn gebleven tot de dood. Zij, die leefden onder het oude verbond en **hoopvol de komst van de Messias verwachtten**, zingen het **gezag van Mozes**. De kinderen Gods uit het nieuwe verbond jubelen het **lied van het Lam**, in volslagen eenheid en liefde. Allen tezamen aanbidden de "**Koning der heiligen**." Daarna zien

---

wij iets wat in onze menselijke ogen niet passend is bij de vreugde uit de eerste verzen van **Openbaring 15**;

*“En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open; 6 en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel. 7 En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden. 8 En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht; en niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren.*

Maar als wij vers 3 nog eens lezen zien wij dat het lied van Mozes, de Gods-man die de wet instelde werd gezongen. En de wet leerde dat op overtreding straf, soms vreselijke wraak stond en dáár gaat het volgende hoofdstuk over.

## **HOOFDSTUK 16**

### **De zware plagen van Gods gramschap**

*1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. 2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en **er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.***

In diverse publicaties over de Veri-chip welke men tegenwoordig implanteert schrijft men over het gevaar van vergiftiging als dat dit wordt verwijderd of langdurig in een lichaam zit.

*3 En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven. 4 En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en (het water) werd bloed.*

Hier zouden wij kunnen denken aan chemische verontreiniging of de fall out door een atoombom.

*5 En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld.*

*6 Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! 7 En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. 8 En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.*

### **Openbaring 16:1-9**

De laatste tientallen jaren melden wetenschappers dat de **zonnestormen** steeds heviger worden en dat vlammen met een enorme hitte steeds verder het heelal intrekken. Dit hoofdstuk spreekt van Gods straffen over de ongehoorzame mensheid, die zich hadden aansloten bij de antichrist, de valse messias.

---

De gelovigen op aarde in die dagen treffen deze oordelen niet. Dit doet ons denken aan Goosen, waar het licht was en de rest van het land in donkerheid leefde:

*“21 Daarna zeide de HERE tot Mozes: Streck uw hand uit naar de hemel, opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten. 22 En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel, en er was gedurende drie dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte. 23 Gedurende drie dagen kon niemand een ander zien, noch van zijn plaats opstaan; maar alle Israëlieten hadden licht, waar zij woonden”.*

**Exodus 10:22-23**

Zij, die God van harte dienden, blijven voor de plagen gespaard zoals het volk Israël in het land Goosen:

*“23 En de HERE zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de HERE die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan”.*

**Exodus 12:23**

Het is toch niet in te denken dat Gods kinderen, voor wie Christus geoordeeld is op hun tongen moeten kauwen van pijn *“10 En de vijfde goot zijn schaal uit over **de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd**, en zij kauwden op hun tong van pijn, 11 en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en **zij bekeerden zich niet** van hun werken.”*

**Openbaring 16:10-11**

Gods oordeel treft hier de residentie van de antichrist, **waardoor zijn heersersmacht wordt aangetast**. Maar niemand wordt door dit vreselijke oordeel bekeerd volgens **vers 11**:

*“11 en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en **zij bekeerden zich niet** van hun werken”.*

Je kunt je afvragen hoe diep, en hoe ver, satan de mensheid heeft betoverd, dit moet onomkeerbaar zijn. De verzen **12-16** kondigen de grote eindslag te **Armageddon** aan, welke is beschreven in **Openbaring 19**.

Lezen: **Openbaring 16:12-16**;

*“12 En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, **de Eufraat, en zijn water droogde op**, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. 13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon”.*

**Megiddo** is een stadje aan de voet van de **Karmel** en ligt in een vallei, de vlakte van **Jizreël**.

---

*“1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren **naar het dal van Josafat**, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzaak van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden.”*

**Joël 3:1-2**

Daar in die vlakke, ten noorden van Israël, zal het eindgericht over de volken plaatshebben. Dit zal gebeuren wanneer de legers zich zullen verzamelen tegen Jeruzalem, aan 't eind der Grote Verdrukking, door de Heer voorzegd.

Dit lezen wij in **Joël 3: 9-12**:

*“9 Roept dit uit onder de volken: Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken! 10 Smeedt uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge: Ik ben een held. 11 Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en verzamelt u. Doe, o HERE, uw helden daarheen afdalen. 12 Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik **zitten** om alle volken van rondom te richten”.*

Dit laatste wijst op **Openbaring 19:11-16**;

*“11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velst vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.*

*15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren”.*

Christus, de Here, zal in **“het uur der wrake”** van de hemel nederdalen. De heerscharen, die in de hemel zijn (**d.w.z. de reeds opgenomen Gemeente**), volgen Hem op witte paarden gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. Die witte klederen duiden, volgens hoofdstuk **19: 8**, op de rechtvaardige daden van Gods heiligen.

Lees: **Zacharia 12** en **14** maar eens i.v.m. deze tweede komst van Christus.

Later zullen wij in dit in het bijzonder behandelen. De achtergrond en beweegredenen van deze strijd zijn de opstand der antichristelijke volken tegen de Here persoonlijk. De strijd van het beest en zijn aanhangers is een strijd tegen Christus persoonlijk.

**Openbaring 16: 12** spreekt van het **opdrogen** van de rivier de **Eufraat**.

Deze grote rivier vormt de grens tussen Oost en West. Deze opdroging zal letterlijk geschieden, zoals in de dagen van koning **Darius de Meder**, in de dagen van Daniël. De Eufraat was een der grensrivieren van het Paradijs:



---

11 De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om het gehele land Chawila, waar het goud is; 12 en het goud van dat land is goed; daar is de balsemhars en de steen chrysopraas. 13 De naam van de tweede rivier is Gichon; deze stroomt om het gehele land Ethiopië. 14 De naam van de derde rivier is Tigris; deze stroomt ten oosten van Assur. **En de vierde rivier is de Eufraat.**

#### Genesis 2: 11-14

In **Openbaring 9: 13-15** lezen wij van de vier gebonden engelen, bij de Eufraat, die bij hun loslating een miljoenenleger oproepen.

*“13 En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, 14 zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. 15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden”.*

Dat gebied wel moet een speciaal en onrustig gebied zijn. De Hof van Eden was daar gelegen maar ook de Babylonische afgodendienst vond daar haar oorsprong. De satan en zijn demonen hebben bijzondere belangstelling voor dat gebied, ook heden ten dage nog steeds. Één en ander staat in nauw verband met de hedendaagse ontwaking der oosterse volken en hun opstand tegen het Westen. Zoals wij weten heerst er in het Midden-Oosten voortdurend onrust.

Armageddon zal de verzamelplaats zijn van alle denkbare menselijke slechtheid, en haat tegen God en Zijn Gezalfde. Dit zien wij dat nu reeds zien in communistische -en Islamitische landen. (o.a. *China waar men niet meer mag samenkomen in huisgemeenten*).

Vers **13** spreekt van **de drie onreine geesten**, die uit de bek van de draak zullen komen. Ze zijn geesten van duivelen, die tekenen zullen doen. De wereld zal in die dagen vergiftigd zijn van bijgeloof, tovenarij, spiritisme en satans-aanbidding.

In **Openbaring 16:15** is sprake van de tweede komst van onze Koning en Heer:

*“15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.”.*

Dit zien wij **Openbaring 19:11-16** komt Hij geheel onverwacht met al de Zijnen; *“Zie, Ik kom als een dief.”* De wereld wordt in **Openbaring 16:15** nogmaals gewaarschuwd maar kennelijk trekt men zich nergens iets van aan. Onder de koningen van de opgang der zon moet men vooral China verstaan. Dat volk zal straks nog een grote rol in het Midden-Oosten spelen \*. Daar de opdroging van de Eufraat hun een weg moet banen, schijnt dit te wijzen op een groot Aziatisch pact met alle in Azië wonende rassen. Wij weten dat **Nasser**, de ex-dictator van **Egypte**, daar reeds een begin mee heeft gemaakt.

\* Met ingang van 1 juli 1997 is de stadstaat Hong Kong in handen van het Chinese Volksrepubliek gekomen die daarmee een inkomsten bron heeft verworven. Het valt de *“wereld”* niet op maar de teruggave van Hong Kong valt precies binnen de profetische lijnen. Als we alleen al denken aan de enorme technologie die China met de overdracht

---

in de schoot is geworpen moet het ons wel duidelijk worden, daarnaast heeft de industrie in Hong Kong een enorme ervaring en capaciteit op elk gebied. Dit gaat van kleding tot de meest geavanceerde elektronica, daarnaast is er een enorme "vijver" van zeer hoog geschoold personeel in deze stad te vinden. Als we bedenken dat Hong Kong de technologie kan leveren en China werkkrachten beseffen we dat China in heel korte tijd moderne wapens kan bouwen en verkopen aan andere Aziatische landen.

Daarbij komt nog dat Korea, Taiwan en Japan op een zeer hoog technische niveau staan, zelfs het straatarme Noord-Korea zegt een atoombom te bezitten. De gehele Aziatische wereld kan een zeer geavanceerd leger op de been brengen. Eigenlijk is het wachten alleen maar op het droogvallen van de Eufraat.

**"Het Zoeklicht"** schreef: Wij geloven niet, dat het ooit zal komen tot de totale ondergang van het Avondland, doch zeker is het, dat de christelijke wereldmacht van het Westen haar einde nadert. Een geheel andere wereldorde is op komst, de **antichristelijke wereldorde der toekomst**. Weldra zullen "de tijden der heidenen" ten einde zijn. Na de opname der Gemeente zal Jezus' Naam niet langer genoemd mogen worden. Br. Joh. de Heer schreef eens: Amerika, het land van de dollar, zal zeker voorgaan in de Godsoordelen. Het land van de wolkenkrabbers bevat wel veel godsdienst (gelukkig), maar ook ontzettend veel misdaad en corruptie. Dat de schaduwen diep en dreigend hangen boven Amerika geloven wij ook. Alles wat wij nu zien aan rampen en catastrofes, zal in het antichristelijke tijdperk slechts kinderspel blijken te zijn geweest."

## **HOOFDSTUK 17**

*1 En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over **de grote hoer, (Dit moeten wij geestelijk zien, gehoereerd met andere religies en afgodendiensten)** die zit aan vele wateren, 2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoerierij. 3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had **zeven koppen en tien horens**. 4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarden, **(Denk hierbij eens aan de purperen gewaden en luxe van de RK kerk)** en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoerierij. 5 En op haar voorhoofd was **een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon**, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. **(door alle eeuwen heen heeft de RK kerk wedergeboren Christenen vervolgd, gemarteld en gedood, soms op de meest vreselijke wijze)** En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing. **(Zou het Johannes verbaasd hebben dat het overgrote deel van de Gemeente van Christus zo diep gezonken was/is?)** 7 En de engel zeide tot mij: **Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt. 8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de***

---

grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. 9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. **(Rome, het Vaticaan, is gebouwd op zeven heuvels)** 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, één is er **nog en de andere is nog niet gekomen**, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. 11 En het beest, dat was en niet is, is zelf ook **de achtste**, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. 12 En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, **maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest**. 13 Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14 Dezen zullen **oorlog voeren tegen het Lam, (Oorlog voeren tegen de Here Jezus Christus)** maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. 15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, **zijn natiën en menigten en volken en talen**. 16 En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. 18 En de vrouw, die gij zaagt, **is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde**.

Wij bespreken eerst **Openbaring 17:8**, wij lezen eerst de NBG en de NBV en **daarna de Staten Vertaling omdat deze hier in iets duidelijker is:**

*“8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. (Openbaring 17:8 NBG)*

En verder in de NBV:

*“8 Het beest dat je zag, **was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte** en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, **omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.**” (Openbaring 17:8 NBV)*

*8 Het beest, dat gij gezien hebt, **was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond**, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), **ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.** (Openbaring 17:8 St. Vert.)*

De Staten Vertaling zegt: **“hoewel het is”** en dit wil zeggen dat het nooit is weggeweest maar dat het verborgen, vermomt, leefde! Het **“beest”** kunnen wij vereenzelvigen met de Roomse Kerk welke de Babylonische mysteriën en riten in haar systeem heeft ingepast. Wij kunnen stellen dat de Babelse godsdienst, Baäl-verering over werd genomen door vele volkeren, o.a. Egypte maar ook het Oude Romeinse Rijk. De keizer van Rome was gelijktijdig de **Pontifex Maximus van de Romeinse godsdienst** en op een bepaald moment **wilden de keizers als “god” aanbeden worden**. Even als

---

koning Nebukadnessar, de koning van Babel waarvan wij lezen in Daniël 3. Hij had een gouden beeld van **60 el** hoog en **6 el** breed opgesteld met de bedoeling dat de mensheid dat beeld zou aanbidden.

(Het getal van de mens komt in dit beeld duidelijk naar voren)

Daniël en zijn vrienden aanbaden het beeld niet en belanden op een bepaald moment in de vuuroven. Het Babylonische Rijk was ten tijde van Daniël **uitdrukkelijk aanwezig** en in onze dagen zal de geschiedenis zich herhalen. In die dagen wil het Beest, 666, zich als Nebukadnessar laten aanbidden.

Nadat uiteindelijk het Romeinse Rijk de wereldmacht en de religie in handen had gekregen **was** het Beest dus nog steeds aanwezig. Later toen dit Rijk uiteenviel zou je denken dat het Beest ook niet meer zou bestaan, maar het was ondergedoken in de gemeente van de Here in de vorm van de RK kerk. Het pausdom zette de Babylonische afgodendienst in een gekerstende, ver-christelijke, vorm voort en vandaar dat **Openbaring 17:8** zegt:

*“ 8 Het beest, dat gij zaagt, was **en is niet**, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve;”.*

Straks komen wij nog even op dit rijk terug.

### **De vrouw op het beest**

Een vrouw stelt in de Bijbel altijd een geestelijke macht voor, hetzij ten goede of ten kwade. In hoofdstuk 17 gaat het om een vrouw die hoereert, met gevoelens, met religieuze gevoelens speelt. Dit gegeven vinden wij in Hoofdstuk 17 van de bijbel.

*“Het rijk was er, is er een hele tijd niet, en zal er zijn.” (Openbaring 17:8)*

Er zijn diverse Romeinse regeringsvormen geweest. Er zijn koningen het zijn zeven koningen. Vijf van regeringsvormen van het Romeinse Rijk zijn gevallen. Die zijn alle vijf te noemen. Vijf zijn er gevallen, één was er nog op het moment dat Openbaring werd geschreven.

De andere, laatste is nog niet gekomen en wanneer hij komt moet hij korte tijd blijven. Het beest dat was en niet is, is óók zelf de achtste. Er komt dus een nieuwe regeringsvorm, een nieuwe vorm die we nog nooit gekend hebben. Er zijn allerlei regeringsvormen geweest in de loop van de geschiedenis in het Romeinse Rijk. Maar er komt een vorm, een achtste vorm die nog niet geweest is. Dat is eigenlijk wat hier in **Openbaring 17:8** staat:

*“8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve”.*

De keizers waren er op het moment nog toen dit werd geschreven, dat was dan die zevende vorm.

De achtste moet nog komen.

---

Daarna zal er nog één regeringsvorm komen, het Duizend jarige Rijk van de Heer Jezus.

Bovendien is dat beest op zeven bergen neergezet. Rome is gebouwd op zeven bergen, meer grote heuvels. Tien koningen zullen zich aan deze regering verbinden. Veel Bijbelleraren hebben vroeger gedacht en geleerd, dat dit Europese landen zouden zijn, die zich verbinden zouden tot één grote regering. Hall Lindsey had het voor ons als het ware helemaal pasklaar gemaakt. Hij beschreef de toenmalige EEG als het hersteld Romeinse rijk. Door de jaren heen sloten zich steeds meer landen bij de EEG aan en ontstond de EU. Toch zijn de tien genoemde koningen te traceren, die tien koningen die worden in de psalmen genoemd.

Wij lezen in **Psalm 83:1-9**;

*1 Een lied. Een psalm van Asaf.*

*2 O God, houd U niet stil,  
zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God.*

*3 Want zie, uw vijanden tieren,  
uw haters steken het hoofd op;*

*4 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk  
en beraadslagen tegen uw beschermelingen.*

*5 Zij zeggen: **Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.***

*6 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd,  
tegen U een verbond gesloten:*

*7 de tenten van **Edom** en de **Ismaëlieten**, **Moab** en de **Hagrieten**,*

*8 **Gebal**, **Ammon** en **Amalek**, **Filistea** met de inwoners van **Tyrus**;*

*9 zelfs **Assur** heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun.*

Die “tien koningen” daar rondom Israël, daar in de buurt van Palestina, zullen zich met Europa verbinden. Dit zou de materiële en morele steun van de EU ten opzichte van de Palestijnen kunnen verklaren. De EU legt op deze wijze een gigantische druk op Israël. Dit betekent dat er een “beest” uit de mensenzee, **Europa** komt, dat gezicht krijgt in de vorm van een sterke leider. Hij zal een regeringsvorm leiden die nog niet eerder in de geschiedenis voorgekomen is.

Er komt een **achtste vorm**, vanuit Rome, vanuit Europa wordt er druk uitgeoefend. En de tien koningen die één uur, **dus een bepaalde tijd hun macht geven**, hun kracht, geven aan het beest. En samen met het beest, samen met de politiek, samen met dat beest uit de zee op gaan trekken tegen Israël. Maar uiteindelijk tegen de Here en Zijn gezalfde.

Tegen het Lam en degenen die bij Hem zijn en met Hem zijn. Op de rug van het beest zit een vrouw, en daar gaat het in **Openbaring 17** om. Die vrouw wordt genoemd de moeder van de hoeren, **de grote hoer**.

Ze krijgt ook wel de naam Babylon mee, maar daar spreken wij in **Openbaring 18** het meeste over. De vrouw uit **hoofdstuk 17** heeft haar zetel dus in de stad der zeven bergen, **Rome**, en is **ze rijk**, en bekleed met purper en rijke sieraden. Het **Romeinse Rijk** zal (**Openbaring 17:3**) weer een grote rol spelen in de toekomst en **de stad Rome** verkrijgt wereldmacht.

---

3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens.

**Er is geen geestelijke macht ter wereld** behalve Rome, die zoveel connecties heeft met de regeringen der aarde. Zij zal daarom een sterke **invloed uitoefenen** op de komende Statenbond van tien regeerders, de tien hoornen van het beest. Deze geestelijke, overheersende macht, wordt hier getekend als een vrouw, **gezet** op het beest, **als een ruiter die het paard bestuurt naar zijn wil**:

“3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een **vrouw zitten** op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens”.

### Openbaring 17:3

Zoals eerder opgemerkt is deze vrouw de antichrist niet, en ook de valse profeet niet. **Maar een geestelijke, kerkelijke, religieuze macht**, die de regeringen der aarde naar haar hand zal zetten. Er komt over de tien landen een knellend staatssysteem waarvan Rome **de geestelijke** toonaangeefster zal zijn. Afvallige **protestantse kerken, afgedwaalde evangelische gemeenten, occulte sekten**, enz., en allerlei dwaalleraars, zullen zich aansluiten bij het regime van de vrouw. Ze zullen heulen met de **antichristelijke staat**. Het komende **herstelde Romeinse Rijk** zal zich onder deze **beide grootmachten, het religieuze systeem** en de **dictatoriale staat**, moeten buigen.

In vers **16** van Openbaring 17 lezen wij, dat het rijk van de vrouw **niet van lange duur** zal zijn.

“16 En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen **zullen de hoer haten**, en zij zullen haar berooid maken en naakt, **haar vlees eten** en **haar met vuur verbranden**.”

Berooid en naakt wil zeggen dat het religieuze systeem, de wereldkerk, **alle macht en rijkdommen afgenomen zullen worden**. De antichrist zal als **alleenheerser tenslotte geen kerk naast zich dulden**. Het geld en de bezittingen zal hij vast goed kunnen gebruiken om afhankelijkheid van hem te kopen. Hij zelf wil **zoals Nebukadnessar** als “god” vereert aanbeden worden. Nebukadnessar had een beeld opgesteld van **60 el hoog en 6 el breed** maar de antichrist zal de overtreffende trap van Nebukadnessar zijn, **666, 3 x 6!** Meer kan een mens zich niet toemeten want het volgende getal, 3 maal een 7, **777** staat voor onze Here God. Hier zien wij dat de antichrist zich helemaal overgelaten heeft aan satan **of dat satan persoonlijk in hem gevaren zal zijn in de toekomstige tijd**. **Arme wereld zonder God**, ze dacht zonder de Here God te kunnen **maar dreef zichzelf in de handen van satan**. Opgehitst door deze staatkundige wereldheerser, zullen de tien koningen de religieuze hoer **haten en vernietigen**.

Wij moeten ons bij de studie van dit hoofdstuk niet vergeten, dat **zowel** het komende herstelde **Romeinse Rijk, als ook** de antichrist, in de Bijbel **“Beest”** genoemd worden. Zij vormen **één afschuwelijke** eenheid in slechtheid en terreur. De vrouw wordt een **“ontuchtige”, “hoer”** genoemd in **Openbaring 17: 1 en 5**:

---

*“1 En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren”.*

*“5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: **het grote Babylon**, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde”.*

Zij is **een type** van het **afvallige deel** van gemeente van de Here Jezus Christus die collaboreert met alle wereldreligies. Het is de kerk van alle eeuwen die Christus verloochend heeft. Het **scharlakenrode beest**, dat bedekt was met godslasterlijke namen, waarop de vrouw zat, is niet anders dan het Babylonische - Romeinse Rijk **in zijn laatste vorm**. De zeven koppen duiden op de zeven achtereenvolgende regeringsvormen van het Romeinse Rijk uit vorige eeuwen. In de dagen van Johannes waren **vijf** van deze regeringstijdperken voorbij gegaan, hij leefde in het zesde. Daarna is het Romeinse Rijk ineengestort.

Het zal weer herrijzen in de **zevende vorm** onder een statenbond van tien koningen en slechts korte tijd bestaan (**17: 10**)

Dit is het *"beest dat was en niet is (in Johannes' tijd) en toch zal komen"* (**17: 8**).

Onder haar leiding zal het bloed vloeien van de heiligen en van Jezus' getuigen, zoals het steeds geweest is vanaf de dagen van Christus, en zo zal blijven tot het einde. De **getrouwe** Gemeente des Heren heeft altijd 't meest geleden onder de haat van **"godsdienstige"** mensen. Het Beest tekent ons zowel het Romeinse Keizerrijk in zijn laatste vorm, als zijn **geniale** leider: de antichrist. De vrouw is de toekomstige, wereldkerk, een kerk waarin ieder soort van godsdienst, én satansaanbedding, een onderdak zal vinden. De valse profeet is hoogstwaarschijnlijk de valse messias-koning, die aan de zijde van de staatkundige antichrist de staathuishoudkunde zal leiden (**Openbaring 13:16-17**).

In **Openbaring 17:3** lezen wij verder van het Romeinse Rijk. Hoe de goddelozen zich over zijn herstel verbazen. De **zevende** regeringsvorm vangt dus aan **onder de tien koningen**, nadat het Romeinse Rijk vele eeuwen ontbonden, eigenlijk ondergronds in de Roomse kerk, is geweest. Maar ook die regering zal niet goed zijn in de ogen van het volk. Zij zoeken **een leider naar hun hart** een werelddictator, die, naar zullen verwachten, hun wil zal doen. De wereld zal roepen om de **"sterke"** man waar ze reeds sinds vele jaren om roept en naar uit ziet. Maar de mensheid zal zwaar teleurgesteld worden.

**Daniël 7: 7-8** spreken hier een duidelijke taal:

*“Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, **vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk**; het had grote, ijzeren tanden: het **at en vermaalde**, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. 8 Terwijl ik op die horens lette, zie, **daartussen verhief zich een andere kleine horen**, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren **ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak**”.*

---

Het vierde dier is het harde, meedogenloze Romeinse Rijk in zijn laatste vorm. Er van uitgaande dat dit tien staten rond het huidige Israël zijn verwonderd ons de wreedheid en de hardheid niet. Denk eens aan Psalm 83:

*3 Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; 4 **zij smeden een listige aanslag tegen uw volk** en beraadslagen tegen uw beschermelingen.*

De Arabische volken rondom Israël willen niets liever dat Israël in de zee zou verdwijnen. Voorop in de rij **Iran** dat samen met **Irak** tot het Babylonische en later tot het **Medo-Perzische** koninkrijk behoorde.

*5 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. 6 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten:*

**Hier lezen wij van een verenigde vijand met name genoemd:**

*7 de tenten van **Edom** en de **Ismaëlieten**, **Moab** en de **Hagrieten**, 8 **Gebal**, **Ammon** en **Amalek**, **Filistea** met de inwoners van **Tyrus**; 9 zelfs **Assur** heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun.*

De oude namen van de volken zijn een beetje buiten beeld geraakt door de eeuwen heen maar een aantal volken zijn vrij gemakkelijk te traceren: Voor **Assur kunnen wij Syrië invullen**, de Palestijnen leven op dit moment in het gebied van de **Filistijnen** en de **Ismaëlieten** kunnen wij vereenzelvigen met de moslims in het algemeen. Als wij dan Moab en de Hagrieten op oude kaarten zoeken vinden wij een gebied in Jordanië, ook wel het over-Jordaanse genoemd. Een statenbond van tien koningen, die korte tijd zal aanblijven. Tijdens die korte regering treedt een kleine hoorn op waarschijnlijk een man uit het volk of het **hoofd van een kleine, onbetekenende staat**. Deze "**kleine hoorn**" zal grote woorden spreken tegen de Allerhoogste en de **heiligen** des Allerhoogste zal hij kwellen.

*"25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en **zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd**".*

**Daniël 7: 23-25**

Tijden en wetten zal hij veranderen, **want zij zijn in zijn hand gegeven** (hieruit blijkt dat hij wereldheerser zal zijn). Hij zal regeren **een tijd en tijden en een halve tijd**, d.w.z. **drieëneenhalf jaar**.

Deze geweldige "**kleine hoorn**" zal drie van de koningen verslaan en zichzelf **tot achtste koning** opwerpen. Met hem vangt **de achtste en laatste regeringsvorm** van het Romeinse Rijk aan.

In één uur, misschien tijdens een conferentie, onderwerpt hij deze vorsten en neemt zelf de algehele leiding.

*12 En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. 13 **Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.***



---

## Openbaring 17:12-13

Zij waren waarschijnlijk wel staatshoofden, maar ontvangen vanaf nu (**vers 12**) van de antichrist een nieuwe aanstelling of functie. De **zeven koppen** (vers **9**) wijzen niet slechts zeven regeringsvormen van het Romeinse Rijk, maar ook de zeven bergen waarop de vrouw zit. Omdat de stad Rome op zeven heuvels is gebouwd, wordt hier nogmaals duidelijk aangetoond dat wij met het Romeinse Rijk te doen hebben. Dat Rome, via de wereldkerk en de EU, zeer waarschijnlijk weer als wereldstad zal schitteren. Herhaaldelijk wordt in dit hoofdstuk gesproken van de **vervolgving van de gelovigen**. Dit zijn mensen die tijdens de **grote verdrukking** tot het inzicht gekomen zijn dat Jezus echt de Redder en de Verlosser is, die dan op aarde zullen zijn. De antichrist hen zwaar vervolgen in die korte periode van **3½ jaar**. Deze kleine hoorn is dus de antichrist, hoofd van het komende **Staatsbeest** (Romeinse Rijk). Hij is het beest uit **Openb. 13: 1-10**. Onder zijn regering zal niemand de naam van Jezus meer durven noemen. Hij zal een vreselijke slachting aanrichten onder hen, die zijn merkteken niet willen dragen:

*16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.*

## Openbaring 13:16-17

Dit hoofdstuk besluit met een zegekreet van de zijde der gelovigen in **Openbaring 17: 14**.

*14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.*

Bij het eindgericht te Armageddon zal het Lam nederdalen met al Zijn heiligen:

*“14 Ook over hen heeft Henoeh, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, 15 om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun **goddeloze werken**, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de **harde taal**, die de goddeloze zondaars **tegen Hem gesproken hebben**”.*

## Judas 14-15

De Here komt met zijn heilige tienduizenden om Zijn vijanden **verslaan: Openbaring 19: 19-20**. De antichrist wordt dus **de achtste** koning of keizer **van het Romeinse Rijk**.

*Het getal acht beduidt een nieuw begin, zoals de achtste dag het begin is van een nieuwe week.*

Hij zal **nieuwe wetten maken** in een antichristelijke geest en een geheel nieuwe wereldorde stichten. Bush senior sprak na de eerste Golfoorlog met regelmaat over de **New World Order**, de Nieuwe Wereld Orde die komen zal. Zij zoon George Bush

---

junior doet zijn uiterste best om deze gedachte voort te zetten door oorlog na oorlog op te starten in het Midden Oosten. Vanwege deze oorlogen en de onrust die er uit voortvloeit **trekt de VN met legermachten** naar de landen rondom Israël en komt langzamerhand **Psalm 83** in vervulling. De oude vijanden van Israël voelen zich gesterkt in hun streven, gesteund door de VN en de EU

En staan de **tien koningen** (regeringsleiders) te trappelen om Israël binnen te vallen en het uitverkoren volk te vernietigen. In zijn goddeloze verwatenheid zal hij menen in Christus' plaats te kunnen regeren, maar, zo staat geschreven in **Openbaring 19:20-21**:

*“Het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet.” Beiden werden levend geworpen in de "poel des vuurs die van zwavel brandt", want onze God is een Koning der koningen en een Heer der heren”.*

## **HOOFDSTUK 18 EN 19** **De val van Babylon**

Lezen: **Openbaring 18**

Deze beide hoofdstukken beschrijven de val van Babylon, de **antichristelijke kerk, anders gezegd de komende wereldreligie**, van de laatste dagen. Deze valse religie wordt geleid door **de vrouw op het beest** en de **valse profeet**. Dit **Babylon is de kerk** die heult met de Christusvijandige staat van de antichrist. Ze zal een golf van occultisme, afgoderij en dwaalleer over de mensheid zal doen gaan. De zonden van het occultisme zullen de wereld op grote schaal vergiftigen. In een wereld waar God niet langer erkend wordt, zal de duivel meester zijn:

### **Johannes 8:42-45;**

*42 Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 **Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen.** Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. 45 Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet.*

Mens- en satans-aanbidding, waarvan wij nu de voortekenen van zien in o.a. de verheerlijking van Elvis en andere overleden artiesten, zal er het gevolg van zijn.

Lezen: **Openbaring 16:13-14;**

*13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.*

**Openbaring 16:13-14** laat ons zien dat de aarde straks ten tijde van de Grote Verdrukking vol zal zijn van satanische machten. Mensen welke niets van de Here Jezus willen weten en Hem verwerpen zijn in feite nu al rijp voor de werken van de valse

---

profeet, zolang er maar een religieus tintje aan zit. Paranormale beurzen trekken veel bezoekers, Tv programma's waarin mediums optreden, die naar hun zeggen met doden kunnen spreken, zijn mateloos populair. Dit zijn voorboden, of voorbereidingen, van de occulte golf welke straks over de aarde zal spoelen. Dit is geen wonder want de Heilige Geest zal dan met de Gemeente in de hemel zijn en satan met zijn trawanten op de aarde zijn geworpen:

**Openbaring 12:12;**

*12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.*

De **bekeerde** Joden, heidenen en "dwaze maagden" in die dagen van de Grote Verdrukking worden gewaarschuwd zich af te scheiden.

*"Gaat uit van haar, mijn volk, dat gij niet haar zonden deelt, noch ook mede van haar plagen lijdt."*

Vreselijk zal Gods oordeel zijn over Babylon, de afvallige kerk, die Hem de eer niet geeft en daar voor in de plaats de duivel, in schijnvroomheid en valsheid, eert.

**Openbaring 18: 24;**

*"Door uw toverij werden al de volkeren verleid. En in haar werd bloed gevonden van profeten en heiligen en van allen die op de aarde zijn gedood"*

Er zal een wereldgodsdienst komen die Christus buitensluit. Babylon, het afvallig christendom, wordt in deze beide hoofdstukken uitgebeeld als de vrouw op het beest en een stad, waarschijnlijk Rome.

*"En de vrouw die gij zaagt is de grote stad die koningsmacht heeft over de koningen der aarde" Openbaring 17: 18*

**De Bruiloft van het Lam.**

Lezen: **Openbaring 19.**

**Openbaring 19:6**

Zodra de Gemeente is opgenomen, volgt daar eerst op het beoordeling van de werken die Gods kinderen gedaan hebben. Onze goede in de Geest en tot eer van de Heer verrichte daden worden beloond, **onze verkeerde werken verbrand**. Dit oordeel dus geschiedt over de **werken** van de christenen welke tijdens het aardse leven zijn verricht. Onze zonden zijn vergeven, ze zijn alle **uitgewist door 't bloed van Jezus**, maar het betreft hier **het loon op onze daden** of verwerping van onze werken. Wij kunnen voor het oog der mensen prachtige dingen doen en heel hard roepen dat wij dit tot eer van onze Here doen. Maar op een bepaalde dag zal blijken wat de werkelijke waarde daar van is geweest;

**1 Korinthe 3:12-15;**

*12 Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, 13 van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op*

---

de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. **Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is.** 14 Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. 15 Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; **hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.**

De apostel Paulus maakt ons hier duidelijk dat niet alles wat wij in het aardse leven verricht hebben de smeltkroes kan doorstaan en veel van onze werken zullen verbranden. Maar ondanks dat zullen wij ons in de heerlijkheid van de Here Jezus Christus mogen verblijden en met Hem in eeuwigheid mogen leven. Daarna zag Johannes de hemel geopend en de Koning der koningen in Zijn opstandingskleed, neerdalen op aarde, gezeten op een wit paard.

Dit **witte paard** wijst op de **overwinning** van de Heer Jezus heilige over de machten der duisternis. In voorgaande eeuwen toen legers nog veel gebruik van paarden maakten reed de leider van het leger óók altijd op een wit paard als teken van zijn **waardigheid en leiderschap**.

In dat licht moeten wij **Openbaring 19:11-16** zien:

*11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velst vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, **dat in bloed geverfd was**, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.*

In vers 13 lezen wij: “dat het kleed in bloed **geverfd** was” .

Dit is een onjuiste vertaling want er moet staan “gedoopt was”, ondergedompeld, in het bloed. De Heer Jezus was niet oppervlakkig geverfd maar op het kruishout werd Hij volledig ondergedompeld in de zonde en de nood van de mensheid. Wij zouden de Ruiters op het witte paard, de Heer Jezus, te kort doen als wij alleen zouden denken aan de rode, geverfde kleur van Zijn kleed. De Heer heeft de mensheid volledig vrijgekocht, Hij werd diep in de **(erf)zonde** en zonden gedompeld om de verlossing te bewerken. Veel vertalers hebben het woord “dopen” of “onderdompelen” niet letterlijk durven gebruiken vanwege de macht van de kerk, de Roomse Kerk. Laten wij als voorbeeld de “King James Vertaling” (Te vergelijken met onze Staten Vertaling) eens nemen:

Als we naar het Engelse woord '**baptise**' kijken, zien we dat het, net als het Nederlandse woord '**baptist**', gevormd is van de Griekse werkwoordsvorm '**baptizo**'. Eigenlijk is dit woord dus nooit echt vertaald, maar min of meer letterlijk uit het Grieks overgeschreven. Omdat **Koning Jacobus** wel de macht in het land bezat, maar over religieuze zaken, verantwoording moest af leggen aan de bisschoppen van de Anglicaanse kerk. Hij wilde voorzichtig zijn in de vertaling die op zijn naam zou komen te staan. Hij besloot om een aanvaring met de bisschoppen te voorkomen het woord '**baptizo**' gewoonweg niet te vertalen.

Wij lezen dus in **Openbaringen 19:13**; '*Gehuld was Hij in een kleed, dat in bloed geverfd was.*' Maar deze tekst is zowel in de Leidse als de meeste Engelse en Duitse vertalingen vertaald met '*...een kleed gedoopt in bloed*'

---

14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en **Here der heren**.

Dit is van een heel andere betekenis dan het witte paard van de antichrist uit **Openbaring 6:1-2** waar satan als imitatie van de Heer Jezus ook uitrok om te overwinnen, dit zal een tijdelijke overwinning zijn;

1 Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: 'Kom!' 2 Ik zag dit: een **wit paard met een ruiter, die een boog droeg**. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet.

Terug naar onze Here op Zijn paard in Openbaring 19; Zijn gewaad was met bloed gekleurd en Zijn naam luidde: Het Woord van God.

Hier wordt de Here uitgebeeld die Zijn leven voor ons gaf en op Wiens naam wij in eeuwigheid mogen vertrouwen . **Hij Zelf is "Het Woord "** en woont in ons met een onbegrensde en zelden begrepen kracht, welke volgens **Efeze 1:18-20** groot is en rijk in heerlijkheid:

*“18 verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, **hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen**, 19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, 20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten”.*

### **De tweede komst des Heren.**

Voor de tweede wederkomst des Heren zal éérst de Bruiloft des Lams plaatsvinden en zal Israël die tot het geloof in de Ware Messias gekomen zijn “*huwen*” met Christus. Dit “huwelijk” heeft al vele pennen in beweging gezet en is de oorzaak geweest van felle discussies omdat de christenen zo graag de Bruid willen zijn. Er is een praktisch bezwaar aan de gedachte dat de Gemeente de Bruid zou zijn want de Here heeft zelf gezegd dat de Gemeente Zijn **lichaam** is en Hij het **hoofd**. Het is een onmogelijk voor Hem om met Zichzelf te trouwen dunkt me.

Tijdens het oude verbond heeft de Here God Zijn vrouw, Israël, wegens hoererij verstoten en volgens de Bijbel mag een gescheiden man of vrouw niet eerder weer hertrouwen dan de eerste man of vrouw gestorven is. Dat is ook hier het geval want Christus heeft op het kruishout door Zijn dood het oude verbond vervuld en is als **man van Israël gestorven** en dáárom mag en zal Hij binnen het nieuwe verbond dan ook met Israël trouwen!

En de legerscharen in de hemel, gehuld in blank, rein linnen volgden Hem op witte paarden. Hier worden niet de engelen beschreven, maar wel de kinderen des Heren. Deze ruiters dragen "fijn, wit lijnwaad" en wij lezen in vers **8**: “*de Bruid werd gegeven*

---

*zich te kleden in glanzend, rein linnen*". Het linnen symboliseert namelijk de goede werken der heiligen."

Zij, die 's Heren eigendom zijn, volgen hun Koning, wanneer Hij neerdaalt om Zijn vijand te bestraffen. Het zwaard, dat uitgaat uit 's Heren mond, is geen wapen van ijzer, het is het "Woord Gods", dat als een ijzeren roede de godlozen treffen zal. Wij merken hierbij op dat ook in **2 Thess. 2: 8** het volgende wordt voorspeld: En dan zal de ongerechte (de antichrist) zich openbaren, maar Jezus, de Heer, zal hem doden door de adem Zijns monds en zal hem vernietigen, als Hij verschijnt bij Zijn komst.

Van zichtbare, menselijke wapens is hier geen sprake. De Here daalt met ons neer ten oordeel en Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dat is dus de tweede komst des Heren. De eerste maal verschijnt Hij in de lucht, als het "hoofd" Die Zijn **lichaam** (de Gemeente) komt halen, de tweede maal als Koning en Here, tezamen met Zijn opgenomen Gemeente. De eerste wederkomst staat vlak voor de deur en kan ieder ogenblik plaats vinden de tweede geschiedt eerst aan het eind der Grote Verdrukking.

Op het moment wanneer de 70e Jaarweek van Israël zo goed als voorbij zal zijn. Van de eerste komst leest u zeer duidelijk in **1 Corinthe 15: 50-58** en **1 Thess. 4: 13-18**. Zalig de ziel die de eerste opstanding mag beleven, volgens Gods Woord (**Openb. 20: 6**) en wee de mens die zijn lamp heeft laten uitgaan en daarom de Grote Verdrukking moet meemaken. De tweede komst, als Koning en Here waarvan **Zacharia 14: 4** spreekt, zal in de eerste plaats zijn voor Zijn volk Israël, dat in een vreselijke benauwdheid zal verkeren (**Daniël 12: 1**), ingedrongen als het is tussen al die vijandelijke legers.

### **De slag te Armageddon**

In de verzen **17** en **18** spreekt de engel van een ontzaglijk slagveld. Vergelijk dit eens met **Matth. 24: 18**: *"Want waar het dode lichaam is, zullen de arenden vergaderd worden."* Het aantal doden zal zo groot zijn dat zij niet kunnen begraven worden, de roofvogels zullen de lijken verslinden. Zie ook **Psalm 110**, waar sprake is van de dood van de antichrist en het slagveld te Armageddon.

**Prof. Obbink** vertaalt: *"Hij verbrijzelt koningen ten dage Zijns toorns, Hij richt de heidenen (de niet-Joodse volken), lijken ophopend. Hun vorsten slaat Hij op de wijde vlakte (van Armageddon)"*.

Lees ook: **Jesaja 34: 1-3**; **Job 39: 30-33** in dit verband. De antichristelijke legers zijn van alle zijden gekomen om Israël te vernietigen, maar als zij de Heiland zien neerdalen uit de lucht met de Zijnen, keert hun haat en woede zich tegen de Heer en Zijn Gemeente. (Wij lezen in **Openb. 13: 6** van de haat van de antichrist, ook jegens de gelovigen die reeds zijn opgenomen: *"Het beest opende zijn mond tot lastering tegen God om Zijn naam te lasteren en hen die de hemeltent bewonen."*

Een merkwaardige profetie getuigt in **Richteren 5: 19, 20** hoe deze strijd zal zijn: *"De sterren streden van de hemel. Vanuit haar banen streden zij."* Het zal zijn een aanval uit de lucht. (**1 Kron. 14: 13-16**; **Joël 3: 11** en **Joël 2: 3-11**; **Ezech. 32: 34**; **Jes. 24: 21-23**. Deze teksten verwijzen alle naar Armageddon. **Jes. 13: 4-11**; **29: 20**; **34: 8**; **47: 12-14**). Niet al de aanhangers van de antichrist worden in die slag vernietigd, doch alleen de aanwezige *"koningen der aarde en hun legerscharen"*.

---

Het beest en de valse profeet (het keizerlijk hoofd van het Romeinse Rijk en de valse messias-koning) zullen levend geworpen worden in de hel. Zij zullen geen dood en geen opstanding kennen. Minstens duizend jaar voor het laatste Oordeel voor de Grote Witte troon, zullen zij gestort worden in de gevreesde "poel des vuurs" (**Openb. 19: 20**). Merk op dat voor het **éérst\*** in de Openbaring gesproken wordt van de **hel**.

Voordien was de vuurpoel er nog niet, maar wel het dodenrijk. De plaats waar de rijke man in de vlammen vertoefde, was het "voorportaal" van de hel. **Lucas 16**. (Het woord "Hades" betekent "onzienlijk" **en is de plaats, waar de zielen der gestorvenen zijn tot de dag der opstanding.**)

Evenmin als zij, die in Christus ontslapen zijn, terstond naar het Huis des Vaders gaan, maar in het **Paradijs** wachten op de opneming der Gemeente, gaan de ongelovige doden terstond naar de hel. Zij blijven, totdat de Here Jezus hen uit hun graven opwekt, in de Hades, en zij worden na hun opstanding (na het Duizendjarig Rijk) veroordeeld voor de Grote Witte Troon en daarna in de hel, de "poel des vuurs", geworpen. (J. N. Voorhoeve.)

\* Kerken die leren dat gestorven mensen bij het sterven naar de hemel of de hel gaan stellen de leer in dit geval boven de Heer. De gedachte dat zondaren door de eeuwen heen na hun sterven direkt "ter helle" gaan is zo erg ingesleten dat we maar moeilijk af te brengen zijn van die gedachte. Het is zelfs zo dat "evangelische christenen" verschrikkelijk boos kunnen worden als ze op deze feiten worden gewezen. Evenzo wil men er niet aan dat gestorven gelovigen naar het Paradijs gaan, men ziet liever dat men rechtstreeks naar de 2hemel gaat. Toch verwees de Here Zelf óók naar deze dingen toen Hij aan het kruis hing, één van de moordenaars kwam tot geloof in Hem en Hij zei toen: "*Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn*" (**Lucas 23: 42-43**)

## **HOOFDSTUK 20**

### **Het eindgericht over de volkeren**

**Openbaring 1: 18** De sleutel van de afgrond, de verblijfplaats der demonen, is in de hand des Heren. Op Gods bevel wordt de satan, hij, die miljarden menselijke wezens heeft geketend en van geestelijk licht beroofd, nu zelf met ketenen gebonden. Johannes weet geen woorden om zijn afkeer over deze grote mensenmoordenaar uit te drukken. Hij noemt hem: de draak, de oeroude slang, de duivel en satan.

De put is **niet** de hel. Zij is de strafplaats waarvan we in **Lucas 8: 31** lezen de zo door de demonen gevreesde afgrond. "*Zijt Gij gekomen om ons te pijnigen voor de tijd?*" zo vroegen zij de Here. Hieruit blijkt, dat de boze geesten, die zoveel mensen gepijnigd hebben door ziekte of verzoeking, thans op hun beurt smarten zullen ondergaan. Voordat dit echter geschiedt heeft het eindgericht over de volken plaats, beschreven in **Matth. 25: 31-36**. Ook lezen we hiervan in **Joël 3: 1 en 2**. Aan het eind van de Grote Verdrukking (zie **Jeremia 30: 7**) zal dus in het **dal van Josafat** een oordeelstroon opgericht worden. Deze is niet de grote, witte troon, waar uitsluitend de goddelozen geoordeeld worden - **die ziet men pas duizend jaar later** - zij is evenmin de rechterstoel van Christus voor de Gemeente, neen, het gaat hier om 't oordeel over die volken welke Israël vervolgd hebben in de dagen der Grote Verdrukking (Zoeklicht). Er

---

zijn drie klassen tegenwoordig voor deze oordeelstroom: bokken, schapen en broederen. Dit oordeel geschiedt op de aarde. Het komt er hier op aan hoe de volken hen behandeld hebben, die de Here Jezus "**Zijn broederen**" noemt. Deze "broederen" zijn niets anders dan het **Joodse "overblijfsel"** dat tijdens de Grote Verdrukking het Evangelie zal gepredikt hebben aan alle volken, en de marteldood geleden.

Men neemt aan dat de "*schaap-volken*", die de Joden in die tijd goed behandeld hebben, deel zullen krijgen aan de zegeningen van het voor hen liggende Duizendjarig Rijk en de "*bok-volken*" hun straf zullen ontvangen.

Naar de mening van de beste Schriftverklaarders moet het woord "eeuwig" in **Matth. 25: 46** volgens de Griekse tekst verklaard worden als een zeker tijdvak, zoals men leest in **Exodus 21: 6** van de vrijgemaakte slaaf: "*En deze slaaf zal zijn meester ,eeuwig' dienen.*" Dat is natuurlijk onmogelijk, want de meester van de slaaf is een sterfelijk mens. Vanzelf houdt de dienst van die vrijgemaakte slaaf op. Vergelijk ook **Exodus 12: 14, 17; Leviticus 3: 17; 6: 18, 22**.

Op al deze plaatsen wordt het woord "eeuwig" gebruikt in de zin van een bepaalde tijdruimte, dus niet eindeloos. De "schaap-volken" zullen dus in het Duizendjarig Rijk een gezegende rust genieten, terwijl de bokvolken in het vuur der tuchting zullen gaan, dat de duivel en zijn engelen (niet in de hel, **doch in de afgrond**, put) bereid is. Deze straf zal duizend jaar duren. Daarna wordt de put weer geopend (**Openb. 20: 7**) en worden zij tijdelijk vrijgelaten al naar gelang hun houding zal zijn jegens God. De geringste slechte daad, bedreven jegens een van 's Heren "broeders", zal zwaar gestraft worden. *Het antisemitisme is een gruwel in 's Heren ogen.*

### **Het Duizendjarig Rijk**

Na dit oordeel over de volkeren vangt het Duizendjarig Rijk aan. **Hoofdstuk 20** schetst in korte woorden hoe de toestand in die dagen zijn zal. De "*herleefde*" martelaren uit de Grote Verdrukking zullen in het Duizendjarig Rijk hoge rangen bekleden. Zij behoren inderdaad tot de eerste opstanding, dus tot de Gemeente, die haar woning heeft in '**t Nieuw Jeruzalem**, maar hun arbeid zal op aarde zijn. Zij hebben deelgenomen aan het Bruiloftsmaal en genieten nu de hoge eer om, gezeten op tronen (**Openb. 20: 4**), met Christus te mogen regeren. "*Hij maakt allen die tot de eerste opstanding behoren tot priesters en koningen*" (**vers 6**). Laat ons niet vergeten dat er **twee opstandingen** zijn. De eerste is die van Gods kinderen, bij de wederkomst van Christus - de tweede is de opstanding der godlozen, aan het eind van het Duizendjarig Rijk Het Joodse volk zal in 't Duizendjarig Rijk de wereldmacht bezitten, met Christus als Koning aan het hoofd (**Ezech. 34: 23, 24**).

Tussen het Nieuwe Jeruzalem en de volkeren op aarde zal geregeld verbinding bestaan, hiervan is de Jakobs ladder ( **Gen . 28: 12**) een beeld. 's Heren aardse residentie zal in 't aardse Jeruzalem zijn, Zijn hemelse verblijfplaats in het Nieuwe Jeruzalem. De volken op aarde zullen nog hun gewone menselijke lichamen bezitten, maar zij die tot de eerste opstanding behoren, zullen zich tussen hen bewegen in de gestalte welke de Here Jezus bezat na Zijn opstanding (**Lucas 24: 36 43**). "*Wij zullen Hem gelijk zijn*" (**1 Joh. 3: 2**).

Het Joodse volk zal, na al de strafgerichten, tot grote macht en heerlijkheid komen - daarvan wordt zowel in het Oude als het Nieuwe Testament herhaaldelijk gesproken.



---

De gehele wereld zal duizend jaar achtereenvolgens in vrede en rust verkeren onder de zegenrijke regering van Gods Zoon. Ziekte en dood zullen er echter in dat nog onvolmaakte tijdperk nog zijn, doch slechts de **zondaren** aantasten. Hoewel de duivel gebonden is, neemt de onbekeerde mens toch zijn oude natuur mee.

Het Duizendjarig Rijk biedt nog niet de volmaaktheid van de nieuwe aarde (**Openb. 21: 1**). **Jesaja 65: 20** tekent ons in de nieuwe vertaling hoe de toestand daar op aarde wezen zal:

*"Daar zal men niet meer horen de stem van gewezen en geschreeuwd. Daar zal geen jong kind meer zijn dat niet tot hoge leeftijd komt. De jongste die sterft wordt honderd jaar. Hij, die geen honderd jaren wordt (dus een zondaar) geldt als vervloekt."*

**Vers 22:** *"Want gelijk de levensduur der bomen, is de levensduur Mijns Volks." (Een eikenboom kan zelfs 1500 jaar bereiken.)*

Het Duizendjarig Rijk heet in het Latijn: Millennium. De leer betreffende genoemd Rijk noemt men in 't Grieks: **Chiliasme**.

De dieren zullen in vrede tezamen leven, en in vriendschap met de mensen (**Jesaja 11: 6-9** en **Hosea 2: 17**). De aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. De techniek en verdere wetenschap zal tot 't hoogste zijn ontwikkeld en tot vreedzame doeleinden worden aangewend. Alle natuurproblemen, waarmee de geleerden zich nu nog het hoofd breken, zullen in het Duizendjarig Rijk opgelost worden.

In **Jesaja 65: 17** enz. beschrijft de profeet de heerlijkheid van 'dat tijdperk als prototype van de komende Nieuwe aarde. Het Duizendjarig Rijk is als het voorportaal van de volmaakte Nieuwe aarde, zoals het Paradijs de voorhof is van het Nieuwe Jeruzalem. Er zal dus een persoonlijke regering plaatshebben onder onze Here Jezus Christus, duizend jaar lang, als Koning van Israël en alle volken zullen zich voor Hem buigen. De Joodse natie zal een staat van ongehoorde luister bereiken, als nimmer een volk op aarde gekend heeft. Op deze wijze zal God al Zijn heerlijke beloften aan Zijn arm, vervolgd volk vervullen.

De sterrenhemel en alle atmosferische toestanden zullen veranderd zijn in het Duizendjarig Rijk. Het licht van de maan zal zijn als het licht van de zon, en de zon zal in zeventvoudige kracht de aarde bestralen. Vanzelfsprekend zal dus de ganse natuur op ander en hoger peil gebracht worden (**Jesaja 30: 26**).

### **De tweede dood**

In **Openb. 20: 6** lezen wij, dat zij die deel hebben aan de eerste opstanding (**1Thess. 4: 13-18**; **1 Kor. 15: 51**) vrij zullen zijn van de tweede dood. De **eerste dood** is die van ons **sterfelijk lichaam**, de **tweede** is de **geestelijke dood**, het uitblussen van alle geestelijke leven en liefde in de ziel - niet de ziel zelf zal vergaan, want zij kan niet sterven, doch de levenwekkende Geest, welke haar met God zou kunnen verbinden, zal voor eeuwig van haar geweken zijn. Mensen voor wie het zoenoffer van Christus nooit iets heeft betekend zullen te laat bedenken wat zij verloren hebben daar Jezus alleen onze Redder en middelaar is. Zij lieten hun kans voorbijgaan om het leven aan te grijpen. Even leeg van ziel als zij waren toen zij zich op aarde bevonden zullen zij in de eeuwigheid zijn.

---

Zo als de lichamelijke dood afscheid van het natuurlijke leven beduidt, zal de geestelijke dood in de hel het afscheid betekenen van alles wat tot 't Goddelijk leven behoort en dat voor eeuwig, zonder kans tot behoud. Men ontmoet soms mensen die het stempel van deze tweede dood reeds op 't aangezicht dragen. Iedere poging hen tot Christus te leiden stuit af op hun onwil. Langzaam maar zeker gaan zij een verschrikkelijk einde tegemoet. Hopeloos is de toekomst hiernamaals voor een mens, die tijdens zijn leven de aangeboden hand ter verlossing weigert aan te grijpen.

### **De toestand na het Duizendjarig Rijk**

In **Openb. 20: 7** leest men: "Wanneer de duizend jaren zijn voleindigd, zal satan uit zijn kerker worden vrijgelaten. En hij zal uitgaan om de volkeren te verleiden die aan de vier hoeken van de aarde wonen, **Gog** en **Magog**, om hen ten strijde te verzamelen en hun aantal is gelijk aan het zand der zee." Gods Woord zegt ons alzo, dat satan weer zal worden losgelaten, ter beproeving van de volken, die 't Duizendjarig Rijk hebben doorleefd.

### **Gog en Magog**

**Gog** en **Magog** (Rusland en zijn dictator) in bondgenootschap met **Gomer** (*Germanië, Duitsland*) en vele volken met hen zullen weer oproer verwekken. In **Ezechiël 38** en **39** lezen wij hoe God deze **Gog** en zijn satanische leider **Magog** zal doen omkomen op de bergen Israëls' Zoals 't echter gewoonlijk gaat zal ook hier de verderfelijke antichristelijke geest, die nu reeds de wereld in beroering brengt, voortwoekeren in de geslachten. De geest van hebzucht, opstand, bandeloosheid en ongehoorzaamheid jegens God en de over hen gestelde machten leeft voort onder alle buiten God levende mensen. Onmiddellijk nadat de "*oorsprong van alle kwaad*" (satan) is vrijgelaten begint hij met zijn satellieten de volkeren op te stoken.

### **Het einde van satans rijk**

Zij die slechts in **schijn** Christus als Koning hebben gediend gedurende de duizend vredesjaren, zullen zich weer aansluiten bij de godloochenende oproerlingen en Jeruzalem omsingelen (**8** en **9**). Tot het einde toe keert satan zich tegen het volk des Heren, de Joden. Hij valt de stad **Jeruzalem** weer aan, ditmaal echter vergeefs. God gedooft geen oorlogen meer. Hemelvuur valt neer op de benden en verteert hen, "*en de duivel, hun verleider, werd geslingerd in de poel van vuur en zwavel, alwaar ook het beest is en de valse profeet. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheden*" (**vers 10**). Het rijk van satan, de oude slang, is eindelijk voor altijd ten einde en Christus, de Heer, is geworden alles in al.

### **De grote, witte Troon**

En nu breekt het laatste oordeel aan **voor de grote, witte Troon**. "Groot wegens het Goddelijk oordeel dat over de mensen zal worden uitgesproken, "wit" wegens haar volkomen rechtvaardigheid en heiligheid. Tot in de allerkleinste bijzonderheden zullen de levens der goddelozen aan dit heilig oordeel onderworpen worden. Let wel, onder deze verzamelde mensenmassa voor de troon bevindt zich geen enkel kind van God. Het zijn allen doden die Christus tijdens hun leven niet hebben aangenomen tot redding van hun ziel ondanks duizenden vermaningen van Gods zijde, mensen die de Heilige Geest

---

moedwillig hebben weerstaan en tenslotte geblust. Allen worden veroordeeld tot de hel, doch niet allen ontvangen dezelfde straf.

In **Lucas 12: 47, 48** leest men het volgende: *"De dienaar nu die de wil zijns Heren heeft gekend en zich niet bereid heeft gehouden noch gehandeld heeft naar Zijn wil, die zal met vele slagen geslagen worden. Doch hij die 't niet heeft geweten en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, die zal met weinig slagen geslagen worden."*

Van een ieder, wie veel is gegeven, zal veel worden geëist en wie men veel heeft toevertrouwd, van dien zal men des te meer vragen. Iedereen die willens en wetens dus de doorboorde hand van de Zaligmaker heeft teruggewezen en het ontzaglijke grote offer van Gods Zoon heeft versmaad, zal zwaarder gestraft worden dan heidenen die het Evangelie niet gekend hebben. Deze laatsten worden geoordeeld naar hun geweten. Een ieder zal straf ontvangen overeenkomstig het licht dat hij of zij ontvangen heeft. Voor de grote "**Oordeelstroon**" zullen al de goddelozen vanaf de schepping der aarde verschijnen, allen die de duisternis kozen boven het licht. De gelovigen, die gekomen zijn uit het Duizendjarig Rijk, komen dus niet voor deze troon te staan.

**J. N. Voorhoeve** zegt van hen: *"Ze zijn reeds, zonder geoordeeld te zijn, gevoegd bij de Gemeente en zullen in 't nieuwe kleeid, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bewonen. Voordat het oordeel over hen, die bevend en sidderend voor de grote witte Troon staan, wordt uitgesproken zullen hemel en aarde vergaan hiermee wordt bedoeld de hemelse sferen welke door de gevallen engelen werden verontreinigd. Vanzelfsprekend blijven het Nieuwe Jeruzalem en de plaats waar God woont onaangetast. Men leze de profetieën in **2 Petrus 3: 10-12; Psalm 50: 3vv.**"*

### **Het Boek des Levens**

Het "**Boek des Levens**" (**20: 12**) is slechts bij dat laatste oordeel aanwezig om aan te tonen, dat de namen der ongelovigen niet daarin genoemd worden. Wat een vreselijke ontgoocheling zal dat zijn voor vele farizeïsche christenen, die meenden op grond van hun braafheid en goede werken de hemel te hebben verdiend! Niemand wordt immers zalig die Christus niet ootmoedig erkent als zijn Verlosser en Zaligmaker en afziet van eigen verdienste. Hoe vaak hoort men mensen niet op een toon van aanmatiging zeggen: *"Waarom zou ik mij moeten bekeren? Er is niets op mijn leven te zeggen."* Zij menen dat bekering alleen nodig is voor moordenaars, dieven en overspelers en vergeten dat wij; als zondaar geboren zijn en reiniging behoeven door 't Bloed dat vergoten is aan het kruishout van Golgotha. Al de goddeloze doden, allen die de genade van Christus door Zijn zoenbloed verworpen hebben, worden dus opgewekt uit hun graven. Dat is de tweede opstanding. Gods Woord zegt (**20: 6**): *"Zalig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding (der gelovigen)"*, maar in **Job 14: 12** lezen wij van de godloze doden: *"Totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet."* Inderdaad blijven hun lichamen in het graf tot hemel en aarde vergaan zijn. De doodsmacht in de **Gehenna**, die tot nu toe onder satans beheer stond, komt nu onder Gods heerschappij (zie **13-15**). Alle knie zal zich straks voor Jezus buigen van hen, die boven, op of onder de aarde wonen (**Filipp. 2:10,11**). Satan is afgetreden als vorst der wereld en ligt geketend en machteloos in het hellevuur met het Beest, de valse profeet en al zijn aanhangers! (**14: 9 -11**).

---

Huiveringwekkend zijn de woorden uit het **14e vers**: *"En indien iemand niet gevonden werd, geschreven in het Boek des Levens, zo werd hij in de poel des vuurs geworpen."* Lees dit schriftgedeelte met een biddend hart.

### **De andere boeken**

De "andere boeken" (**Daniel 7:9,10**), die geopend worden voor de grote witte Troon, bevatten de werken der goddelozen. Misschien zijn 't de engelen, die op aarde rondom de mensen zweven, die daar aantekening van houden. Ook wereldlingen en uitgesproken grote zondaars hebben wel enige goede werken in hun leven gedaan. Daar zal rekening mee gehouden worden. Zelfs misdadigers betonen zich soms menselijk en humaan. Niet voor een ieder is de straf even zwaar ofschoon dit aan het feit, dat aller bestemming "*de hel*" is, niet afdoet. Zij, wier zonden niet zijn uitgedelgd door het offer van Golgotha, zullen geoordeeld worden "*naar hun werken*."

Allen die hier staan zijn voor eeuwig verloren maar de mate van straf zal afgangen van hun werken (**Matth 11: 22-24**) en, zoals wij reeds opmerkten: van het licht dat zij ontvangen hebben. Het woord 6 "*Gehenna*" (poel des vuurs of hel) betekent "*pijn*" en *Sjeool* (of dodenrijk), de "*Hades*", beduidt "*onwezenlijk of onzienlijk*". Zij, die voor de witte oordeelstroon verschijnen, komen uit dat deel van het dodenrijk waar de rijke man vertoeft (**Lucas 16: 23-29**) in de vlammen. Hij wacht daar tot het laatste oordeel zal plaatshebben. Gods kinderen die in Christus zijn ontslapen, wachten **tot** de opname der Gemeente in het Paradijs. Zij komen niet in het oordeel, daar hun Heer en Heiland voor hen de straf geboet heeft op 't kruis en Zich voor hen liet oordelen.

### **HOOFDSTUK 21 EN 22**

#### **Het Nieuwe Jeruzalem en de nieuwe aarde**

Zoals wij reeds opmerkten is het Duizendjarig Rijk de voorhof, om 't zo eens uit te drukken, van de nieuwe aarde (**2 Petrus 3: 13**). In het komende Vrederijk zullen nog zonde en dood voorkomen, want ofschoon de duivel gebonden is, neemt de onbekeerde mens toch zijn oude, gevallen Adamsnatuur mee. Op de nieuwe aarde, welke in de plaats zal komen van de thans bestaande planeet, kan geen zonde meer bestaan.

"Zie," spreekt God, "*Ik maak alle dingen nieuw*" (**21: 5**).

Onze God en Vader zal daar wonen, "onder de mensen." Onder al het geschapene neemt de mens bij de Almachtige de hoogste plaats in. Wij zijn *Zijn* kinderen en de anderen zijn *Zijn* schepselen. Door 't geloof in Jezus Christus zijn wij; met de Vader verzoend en worden *Zijn* uitverkorenen genoemd. Op de nieuwe aarde houdt ieder rasverschil op. Geen discriminatie meer. God woont onder de mensen. Ieder ras is Hem dierbaar, indien men *Zijn* Zoon de eer geeft. Ieder volk zal daar zijn persoonlijk karakter, doch geheiligd, behouden, en zijn eigen begaafdheid en energie uitstralen tot heil van de naaste (**vers 26**). De liefde zal op de nieuwe aarde de grondwet zijn; de volmaakte liefde van Christus zal alle harten vervullen.

Het zal een wereld zijn van "volgroeide mensen," een voltooide ordening van al het geschapene, zowel voor de mens als voor het dier, eer, plaats van volmaakte schoonheid. God, Die de aarde schiep als een "*gedicht*", zal Zich dan verlustigen over het herstelde natuurschoon, dat door de zonde verwoest werd.

---

Alles zal daar ongestoord groeien en tot wasdom komen. Gods troon wordt dan verplaatst naar de aarde waar Jezus Zijn hartebloed vergoten heeft voor de mens. Geen enkele andere planeet zal deze eer ontvangen. Het "**Nieuwe Jeruzalem**", voorgesteld als een stad, en tevens als de gemeente van Christus (**21: 2**), zal neerdalen en het centrum vormen van de Godsregering. De Gemeente blijft steeds de ereplaats behouden en de engelen zullen haar die plaats gunnen, daar Christus, hun Heer, voor de mens en niet voor de engelen Zijn leven gaf.

De **verzen 7 en 8** geven ons een zeer ernstige waarschuwing:

"*Wie overwint, zal dit alles beërven,*" maar de lafhartigen en ongelovigen worden in één adem genoemd met moordenaars, ontuchtigen, tovenaars en leugenaars. Niet slechts zij, die openbare zonden bedrijven, maar ook de vreesachtigen, de lauwen, de naamchristenen, die nooit de Naam van Jezus durven belijden, zullen de poorten van het Nieuwe Jeruzalem gesloten vinden. Die poorten staan alleen open voor de eenvoudige en nederige, doch vrijmoedige geloofsgetuigen van Jezus. In **vers 10** lezen wij hoe Johannes een grote, hoge berg werd getoond, waarop het Nieuwe Jeruzalem, de heilige stad, was gebouwd. Zij daalde van God uit de hemel neer, van de luister Gods vervuld. Deze stad is de residentie van onze Heer, reusachtig groot en maakt een verheven indruk met haar twaalf poorten en hoge muren. Zij vormt een kubus (wie de maten zou berekenen komt dan tot de ontdekking dat de ribben van de kubus net zo lang zijn als de afstand van Amsterdam tot Moskou). De muren zijn doorschijnend. Men kan er wel doorheen zien, doch het volle licht, dat van de Goddelijke troon afstraalt, kan ook dan niet door iedere ziel verdragen worden. Dat licht valt op de nieuwe aarde getemperd door de muren. De volken kunnen in dat schijnsel wandelen (**21: 24**).

Hieruit blijkt, dat niet ieder terstond de hoogste trap der volmaking bereikt heeft er zijn er die de volle uitstraling nog niet kunnen dragen. De bladeren aan de Levensboom (**22: 2**), welke gesteld worden ten dienste der volkeren (grondtekst), wijzen op het feit, dal menigeen uit de weliswaar bekeerde volken nog onvatbaar is, d.w.z. in de eerste tijden, voor het volle licht.

Er zal nog, wat kennis van God betreft, ontwikkeling mogelijk zijn op de nieuwe aarde, een geestelijke groei die tot volmaking leidt. Bekering is echter daar uitgesloten. Deze moet hier tijdens het aardse leven plaatsvinden. Overgave van ons gehele wezen moet hier op aarde geschieden. Wij moeten niet vergeten dat slechts de "**overwinnaars**", d.w.z. zij, die in de heiligmaking wandelen en geheel zijn toegewijd, de eerkroon zullen ontvangen na de opname.

Eenmaal, zo geloven wij stellig, zullen ook de muren van het Nieuwe Jeruzalem, waar God woont, wegvallen. Ook al zijn deze muren van doorschijnend edelgesteente, ze vormen toch min of meer een afscheiding; maar de dag zal komen waarop alle mensen, die op de eerste aarde in Jezus als hun Middelaar hebben geloofd, tot volmaakte eenheid komen, en in dezelfde lichtuitstraling zullen wandelen. Hoe dichter wij hier op aarde met Jezus geleefd hebben, des te nauwer verbonden zullen wij met Hem zijn in eeuwigheid. Dan behoeven wij; niet een lange tijd te wachten, eer we het volle licht kunnen verdragen. Voor hen zijn de muren reeds nu gevallen. Het hart van Gods wedergeboren kind verlangt bewust of onbewust naar de innige gemeenschap met Jezus, de Heiland der zielen. Dat verlangen wordt hierboven ten volle bevredigd. Eén lange, volmaakte dag van glorie, geen zonsondergang meer. Door de twaalf poorten stroomt het Water des Levens over de nieuwe aarde en ieder die wil mag drinken, tot verzadigens toe.

---

Als Johannes dat visioen van de hemelse stad wil beschrijven, kan hij geen woorden vinden. Hij spreekt van "gouden straten, als doorzichtig glas." Juwelen, harpen, edelgesteenten, alles is van veel reiner en hoger gehalte dan aardse schatten die 't stempel der zonde dragen. De twaalf fundamenteën, uitbeeldende de twaalf stammen van Israël en de twaalf apostelen verschillen in heerlijkheid, naar de bijzondere gaven aan deze grondlegging verbonden.

Johannes zag slechts één fundament, omvattende de twaalf namen, waaruit blijkt dat men geen tweede groep van twaalf apostelen heeft te verwachten, zoals sommigen dat leren.

Er bestaat slechts één fundament van de geestelijke tempel, gelegd door apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen en er is slechts één geestelijke tempel die daarop gebouwd is, d.i. de Gemeente Gods. Het getal 4 is 't getal der wereld. Het Nieuwe Jeruzalem is vierkant gebouwd en heeft aan de vier hoeken drie poorten, vanwaar de heilsboodschap over de gehele wereld wordt uitgeroepen. Daar het Nieuwe Jeruzalem ook de gemeente voorstelt, wordt hiermede haar roeping duidelijk gemaakt. De Heer roept ons hier op aarde om te getuigen en de heerschappij te verkondigen van Vader, Zoon en Heilige Geest, waarvan de drie engelen een symbool zijn. Het visioen van het Nieuwe Jeruzalem geldt dus in de eerste plaats de Gemeente Gods op aarde en werd ons ten voorbeeld gesteld door Johannes. De Bijbel eindigt met twee allerlaatste waarschuwingen (**21: 27; 22: 15**) en met de heerlijke belofte van 's Heren wederkomst (**22: 12**). **Hoofdstuk 22** toont aan dat er geen vervloeking meer tegen iemand zal zijn. Satan is voor eeuwig verdoemd en glansrijk overwonnen. Het ganse heelal ligt aan de voeten van de Here Jezus. In **vers 7** lezen wij dat zij, die de woorden der profetie in dat boek (Openbaring) bewaren, zalig genoemd worden. Men vergelijk de verzen **18** en **19**. Hoe noodzakelijk is het dus, er naar te trachten dit heilige boek, hetwelk nadrukkelijk voor de Gemeente bestemd is (**Openbaring 1: 11, 19**) te verstaan, onder biddend opzien tot God, inplaats van het gesloten te houden, zoals zo vele kerken doen tot schade der hun toevertrouwde zielen. Inderdaad, de inhoud van dit boek is niet met 't menselijk verstand te vatten, maar heeft God ons niet ter voorlichting Zijn Heilige Geest geschonken, Die ons in al de waarheid leiden wil? *"Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begere, Die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt"* (**Jak. 1: 5**). **Vers 9** toont ons dat men **geen** engelen mag aanbidden, doch God alleen. **Vers 10** waarschuwt Gods kinderen dat de tijd van des Heren komst nabij is.

In Gods oog zijn duizend jaren als één dag, en is één dag als duizend jaren. Onze Heer en Heiland kan elk ogenblik verschijnen. De twee eindgroepen **Hoofdstuk 22: 11** wijst op de twee eindgroepen dezer bedeling, namelijk de onheilige en de geheiligde groep, welke de aarde zullen bevolken wanneer Jezus komt. *"Zie, Ik kom welhaast en breng Mijn loon mee, om aan een ieder te vergelden naar dat zijn werk is."* Niet ieder christen ontvangt hetzelfde loon. Hoewel ieder, die in Christus gelooft en zich tot Hem bekeerd heeft, vergeving van zonden ontvangt en recht heeft op de hemelse zaligheid, zal de beloning op de werken verschillend zijn. De moordenaar aan het kruis o.a., ofschoon hij, gereinigd door 's Heren Bloed, het Paradijs mocht ingaan, zal stellig niet hetzelfde loon ontvangen als b.v. een martelaar, die voor de naam van Jezus zijn leven gaf. Voor de rechterstoel van Christus (**1 Corinthe 3:10-17**) zullen onze daden openbaar worden.

---

Daar zullen de bedoelingen, waarmee wij onze christelijke arbeid verrichtten, aan de dag komen en door het vuur des Geestes beoordeeld worden. De werken door ons gedaan tot verheerlijking van onszelf of uit geldzucht zullen verbrand worden, doch de daden in en voor Christus volbracht, dus die tot Zijn eer strekten, zullen beloond worden. Hoedanig ieders werk is, het vuur zal het op de proef stellen. "De grote dag" zal het uitwijzen. Hoe menig christen zal ontgoocheld en teleurgesteld voor 's Heren rechterstoel staan, na de opname, en wat een schrik, wanneer hij de woorden uit vers 15 op zich hoort toepassen: Indien zijn werk verbranden zal, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden doch als door vuur heen!

Hoe dringt ons dat tot dagelijks gebed om te blijven in de Heilige Geest, Die onze werken kent en bestuurt, opdat wij ootmoedig leren wandelen met onze God, Hem alleen de eer gevende.

### **De laatste Bijbelwoorden**

Het slot van de Bijbel is weergaloos machtig en treffend. De Heilige Auteur van dit Boek, Jezus, de Wortel uit het geslacht van David, noemt Zich op deze laatste bladzijde, waar Hij Zich persoonlijk richt tot Zijn dierbare Gemeente:

*"Jezus, de **"blinkende Morgenster"**. Ik, Jezus, **"de Zoon des mensen"**, de **"Koning der heiligen"**, de **"Goede Herder der schapen"**, **"de Geliefde"** van Gods kinderen, Ik, Jezus, zal tot u wederkomen en u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben" (Joh. 14: 3).*

En dan eindigt dit hoogverheven Boek met de laatste uitnodiging:

*"De Geest en de Bruid, zij zeggen **"Kom"**, En wie het hoort, hij zegge: "Kom!" En wie dorst heeft, kome en wie wil, neme het Water des Levens om niet"*.

Niet alleen de Gemeente, doch ook de Heilige Geest verlangt naar de wederkomst des Heren. De Geest van God trekt met de Gemeente hemelwaarts. Voor de achtergeblevenen zal Hij Zich in de komende 70e jaarweek als de Geest van het Oude Verbond openbaren totdat de volheid der tijden gekomen is. Niemand, zo luidt de laatste waarschuwing, voege iets toe aan dit Boek, noch neme er iets van af, opdat hij niet gestraft worde met een vermindering van de heerlijkheid welke hem daar boven wacht.

**Spreekwoorden 30: 6:** *"Doe niets aan Zijn woorden toe, opdat Hij u niet verwijte en gij voor leugenaar geldt."*

Hij, Die deze dingen getuigt (namelijk de Here Jezus) zegt: *"Ja, Ik kom welhaast" en de Bruid antwoordt: "Amen Ja, kom Here Jezus."*

De genade van Jezus, de Heer, zij met u allen

### **AANHANGSEL**

Kort overzicht van de komende gebeurtenissen:

**1.**

---

De wederkomst des Heren in de lucht (**1 Thess. 4: 13-18; 1 Cor. 15: 51-54**) als het "**Hoofd**" (van het Lichaam dat Gemeente wordt genoemd) tevens de opname der Gemeente, nl. van alle in Christus wedergeboren gelovigen uit alle volken. Daarna de beoordeling van **onze werken** voor de Rechterstoel van Christus (niet over onze zonden, want die zijn weggenomen door 's Heren offer op Golgotha). Tenslotte het Bruiloftsmaal van het Lam (in de hemel).

**2.**

Hier op aarde: **Aanvang** van de **70e Jaarweek**. De staat Israël kiest zich een koning, **de valse profeet** of een van zijn aanhangers, **waarschijnlijk een Jood** (uit de stam Dan?) die zich als de langverwachte Messias laat aanbidden. Een satanische figuur die de wonderen van Christus zal nabootsen en grote macht zal bezitten. De tempel wordt herbouwd en de Joodse eredienst weer ingesteld.

**3. Een verenigd Europa.** Herstel van het voormalige Romeinse keizerrijk, verdeeld in tien koninkrijken. Nauwe samenwerking met de "**Vrouw-op-het-Beest**" (**Openb. 17**): een kerkelijke macht die de wereld zal overheersen, gevestigd te Rome. Afval, in grote mate, van het ware geloof. Verloochening van Christus. Oorlogen in de lucht en op het land. Bloed vuur en tranen. Atoomoorlogen. De Grote Verdrukking (**Openbaring 6**).

**4.** Na korte regering van de 10 koningen treedt het Beest op. De "**antichrist**", welke als keizer van het Romeinse Rijk **3,5 jaar** op gruwelijke wijze zal regeren. Een vierde deel van de mensheid zal uitgeroeid worden. Hij sluit een verbond met de valse koning van Israël.

**5.** Israël zal zich tot de ware Messias bekeren als het volk na de eerste 3,5 jaar van de 70e Jaarweek, welke **zeven jaren** zal duren, bemerken zal, dat hun "Messias" hen bedrogen heeft en een satanisch persoon blijkt te zijn. Ook uit de andere volken zullen **duizenden sterven** omdat zij de antichrist en zijn beeld niet willen aanbidden noch diens teken dragen.

**6.**

Als de ellende in de wereld haar toppunt heeft bereikt, komt de Here ten tweede male, doch nu als Koning met Zijn vele duizenden heiligen (**Judas 15**) om gericht te houden over de antichristelijke volken. De grote eindslag te Armageddon heeft plaats. De godloze legers worden verslagen en het beest en de valse profeet in de hel geworpen.

**7. Satan wordt voor 1000 jaar gebonden.** De martelaren uit de Grote Verdrukking zijn uit de dood verreezen en gevoegd bij de Gemeente. Zij zullen op tronen zitten en grote eer genieten tijdens het komende Vrederijk op aarde.

**8.** Het oordeel over de nog levende volken heeft plaats ná de slag van Armageddon. Een deel van de mensen wordt naar de hel verwezen, een ander deel beërft het Koninkrijk (**Duizendjarig rijk**).

**9.** Het **Duizendjarig Vrederijk**, waar de Here Jezus Christus de wereldregering in handen zal hebben en het volk van Israël tot herstel zal komen.



---

**10. Na afloop daarvan wordt satan weer losgelaten.** Gods oude vijand verzamelt de onbekeerden uit het Duizendjarig Rijk, **Gog** en **Magog**, en begint een nieuwe opstand gelukkig tevergeefs. Hun aanval op Jeruzalem wordt door God afgewend.

**11. Hemel en aarde vergaan.** De duivel wordt in de poel des vuurs geworpen.

**12. De tweede opstanding** (die van de godlozen) heeft plaats. Het laatste oordeel over hen, die Christus verwerpen, volgt hierop. De gelovigen uit het Duizendjarig Rijk worden gevoegd bij de Gemeente. Zij komen niet voor de grote witte Troon maar bewonen straks met de ganse Godsgemeente de nieuwe aarde.

**13. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde** op welke gerechtigheid woont. De Godsstad, het Nieuwe Jeruzalem, zal nederdalen op aarde, en zal worden de woonplaats van God Zelve. Eeuwige gelukzaligheid voor allen, die in Jezus hebben geloofd (**Johannes 3: 18**).

**14.** De Here Jezus geeft het Koninkrijk aan Zijn Vader over en God is alles in al.

***. . . en zij zullen Zijn gelaat aanschouwen en Zijn Naam zal op hun voorhoofd staan. Er zal geen nacht meer zijn, en zij hebben niet van node het licht der lamp en het licht der zon, want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen koning zijn tot in alle eeuwigheden...***