

# De “Noorse Profetie” van Emanuel Minos

Alle rechten 2015 © Stg. BTO Yarah <http://www.yarah.nl>

---

Er is op dit moment veel aandacht voor het onderstaande verhaal, in de wereld gebracht door Emanuel Minos (1925-2014), een Evangelist. Wij kregen het ook een aantal malen toegestuurd van mensen en er wordt enthousiast over geschreven op veel websites. Onderstaande geven we het verhaal en het visioen weer om daarna het een en ander te bespreken.

## ***De inleiding van het verhaal..***

*Bijna veertig jaar geleden, in 1968, kreeg een oude vrouw in het Noorse Valdres een visioen over de eindtijd. Ze vertelde erover aan de inmiddels bejaarde evangelist Emanuel Minos, die op dat moment bij haar in de buurt een bijeenkomst had. Minos wordt wel de Billy Graham van Noorwegen genoemd.*

*Vorig jaar vertelde Minos voor het eerst over het visioen. Het ‘Noorse visioen’ heeft de afgelopen tijd nogal wat aandacht getrokken. In Nederland bracht Alpha-Online het in de publiciteit, nadat eerst contact was gezocht met Minos, die vertelde dat hij het visioen in eerste instantie zo ongeloofwaardig vond dat hij het opborg en er niets van wilde weten. Maar nu was Minos tot de conclusie gekomen dat veel van wat destijds onbegrijpelijk en onmogelijk leek, inmiddels heel ‘normaal’ was geworden.*

## ***Het Visioen***

- 1. Kort voordat Jezus terugkomt, komt er een ontspanning, zoals wij nooit eerder hebben meegemaakt. Er komt vrede tussen de grootmachten uit Oost en West.*
- 2. Er zal een lauwe houding, zonder weerga, ontstaan onder christenen. Een afval van het ware, levende christendom. Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het Evangelie. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en Evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een ‘geluksevangelie’. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen.*
- 3. Er komt een moreel verval. Mensen gaan leven als getrouwen zonder getrouwd te zijn. Grote onreinheid vóór het huwelijk, en veel ontrouw in het huwelijk, zullen heel normaal worden. Dit zal ook gebeuren in christelijke kringen. Er zullen televisie-uitzendingen komen die mensen nog nooit eerder meegemaakt hebben. De televisie zal vol zijn van geweld. Geweld zal steeds meer worden gezien als vermaak. Wij zullen vreselijke scènes van moord en vernieling zien. Er zullen ook bedscènes te zien zijn. De meest intieme dingen, die alleen gebeuren in het huwelijk, zullen te zien zijn op het scherm.*
- 4. Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen. Er zullen er zoveel komen dat mensen het vervelend beginnen te vinden en hen hard zullen behandelen. Ze zullen net zo behandeld worden als de Joden voor de oorlog. Dan is de maat van de zonde vol.*

*‘Dan, ineens,’ besloot de oude vrouw haar relaas, terwijl de tranen over haar wangen stroomden, ‘breekt de Derde Wereldoorlog uit en komt Jezus terug. Het wordt een korte oorlog. Degenen wiens zonden vergeven zijn en die Jezus als Verlosser en Heer kennen, zijn veilig.’*

## Analyse

Wanneer er sprake is van een visioen of 'gezicht' is er sprake van profetie. Profetie heeft één kenmerk dat vooropstaat: het “ziet in de toekomst”.

Het eerste wat opvalt is dat deze claim, het “zien in de toekomst”, **achteraf** gedaan wordt. Emanuel Minos stelt dat hij deze profetie op schrift heeft gesteld nadat een vrouw van 90 jaar hem deze in 1968 heeft verteld en nu pas heeft teruggevonden. Teruggevonden op het moment dat wat er geschreven is **grotendeels al geschiedenis** is.

### *Een aantal essentiële zaken ontbreken:*

1. bewijs van de originaliteit  
Wie is de vrouw? Wat is haar naam? Waarom anoniem? Waar is het originele geschrift? Er is voor niemand ook maar enige mogelijkheid tot verificatie. We moeten Minos dus “geloven op zijn woord”..
2. Waarom bewaard  
Waarom wel bewaren als je een dergelijk verhaal ongeloofwaardig vindt? Minos wilde er immers geen aandacht aan geven maar nu het feit zich voordoet dat de 'profetie' inmiddels niet meer is dan een stukje beschrijving van de afgelopen decennia komt hij er wel mee naar buiten?

De redenen voor het naar buiten brengen en de bewijzen dat het een origineel verhaal is zijn dus op zijn minst méér dan zwak te noemen.

### *Kloppen de feiten wel?*

1. lauwe houding  
de “voorspelde” lauwe houding onder Christenen was al decennia lang, zo niet langer, gaande. Net als het nalopen van de welvaartstheologie<sup>1</sup>. Dit is dus niet voorspellend maar concluderend zelfs als het in 1968 op schrift zou zijn gesteld. Immers, ware dat niet zo dan was bijvoorbeeld het opstellen van de “Fundamentals” in begin vorige eeuw niet nodig geweest en ook de “moderne theologie” en dergelijke had al ruimschoots haar intreden gedaan;
2. moreel verval  
de claim dat mensen zouden gaan samenwonen zonder te trouwen is lachwekkend. Dat gebeurde toen al overal, volgens het CBS was één op de 10 stellen eind jaren '60 samenwonend. Intieme zaken op “beeld” (TV)? Wie even google gebruikt weet dat de eerste pornografische afbeeldingen al duizenden jaren geleden gemaakt werden, en de eerste films op dat gebied al van voor WO II dateerden. Als dit al een originele profetie was, was dit voorzien niet erg moeilijk geweest.
3. vrede tussen de grootmachten  
Dirk van Genderen schreef in 2010 al over deze 'Noorse Profetie'. Hij schreef toen *“Er is ontspanning tussen de grootmachten. De NAVO/VS en Rusland werken steeds vaker samen. Dat was in 1968 wel anders. Het was de tijd van de Koude Oorlog.”*<sup>2</sup>  
Echter, we zijn nu vijf jaar verder en de wereld staat in brand. In het Midden Oosten staat alles op scherp en de vrede tussen de grootmachten is verder weg dan ooit zo lijkt het.

---

1 [https://en.wikipedia.org/wiki/Prosperity\\_theology](https://en.wikipedia.org/wiki/Prosperity_theology)

2 <http://www.dirkvangenderen.nl/2010/11/26/een-bijzonder-visioen/>

Tot slot de 'vluchtelingenstroom'. Vluchtelingenstromen zijn er altijd geweest en zullen ook blijven komen. Had deze vrouw dat voorzien? Dat zou kunnen. Maar laten we de feiten eerdergenoemd op ons inwerken dan zien we mijns inziens iets anders: er is sprake van een 'gefabriceerde' profetie van de hand van dhr. Minos. Alles wijst er op dat hij het verhaal achteraf zélf heeft bedacht en het doet voorkomen als een 'oude' profetie die hem overhandigd is indertijd.

Mocht dat niet zo zijn, dan wordt het hoog tijd dat hij met bewijs komt dat deze profetie origineel is. Dat lijkt mij niet zo moeilijk. En analyse van papier waarop het staat zal snel kunnen aantonen dat het daadwerkelijk origineel was. Helaas leeft Minos niet meer maar wellicht zullen zijn nabestaanden bereid zijn deze toetsing toe te staan?

Tot die tijd moeten we er helaas van uit gaan dat het verhaal niet waar is. Christenen moeten met deze verhalen nuchter en waakzaam zijn. Want, zelfs als zou de profetie 'origineel' zijn, klopt het dan inhoudelijk met de Bijbelse feiten? Ook hier kunnen vraagtekens bij geplaatst worden!

Daarnaast: wat is de toegevoegde waarde van deze 'profetie'? Niets van wat er in staat is ons eigenlijk onbekend immers? Dus, .. waarom zo'n aandacht er voor?

## Emanuel Minos

Tot slot, wie is deze Emanuel Minos? Dr. Emmanuel Minos, afgestudeerd in ondermeer theologie aan de universiteit van Oxford, was een pinkstervoorganger die leefde van 1925-2014. Hij wordt de 'Noorse Billy Graham' genoemd in veel artikeltjes op internet, maar die referentie zien we verder niet onderbouwd.

Minos was bijna zijn hele leven actief in de Noorse pinksterbeweging. Hij was oecumenisch en had goede vrienden in de verschillende kerken en denominaties, en hij verscheen ook als predikant en spreker in verschillende kerken en denominaties<sup>3</sup>. Over zijn opvattingen is weinig te vinden. Een prediker met de naam Jan Kåre Christensen verklaart op zijn blog dat hij Minos publiek en privaat heeft terechtgewezen over zijn gedrag en leringen en dat Minos weigert te luisteren daar naar.

Zijn claim is:

*Emanuel Minos had gone from being a God preaches to a cowardly man who no longer dare to proclaim to stand for God's holy, infallible word and the biblical teachings.*

Met andere woorden: Minos is vervallen van een prediker die God's Woord onversneden bracht naar een lafaard die niet meer durft te staan voor God's onfeilbare woord en het zuivere Bijbelse onderwijs. Hij staft dit met een aantal feitelijkheden<sup>4</sup>. Zoals profetieën die door Minos zouden zijn uitgesproken en nooit uitgekomen zijn, samenwerken met "ultra-extreme" predikers, het steunen van dwaalleer. Wij laten dit verder aan u om te beoordelen, zie de link in de voetnoot.

---

3 [https://sv.wikipedia.org/wiki/Emanuel\\_Minos](https://sv.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Minos)

4 <http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2011/10/nr-71-emanuel-minos-had-gone-from-being.html>

## Conclusie

Christenen zijn helaas vaak erg goedgelovig.  
Té goedgelovig als u het mij vraagt.

1 Joh. 4:1 zegt

*“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn”*

Wanneer we het schrijven van Minos toetsen op basis van een aantal (eenvoudige) criteria, moeten we mijns inziens concluderen dat deze profetie op zijn minst de schijn tegen heeft. En de man die dit laat circuleren daarmee ook, helemaal als we de feitelijkheden rondom zijn achtergrond en opvattingen er in mee willen laten wegen.

En zoals eerder gezegd: ***er is geen enkele toegevoegde waarde***. De profetie brengt geen informatie die we al niet kenden.

Was de profetie inderdaad in 1968 uitgesproken én gepubliceerd dan had deze de Gemeente van Christus mogelijk wakker kunnen schudden.

Nu is het, plat gezegd, een gevalletje “mosterd na de maaltijd”.



(R.B. 9-11-2015)