

# Elke dwaling valideert zichzelf: Torben Søndergaard

De laatste tijd is er weer enorm veel aandacht voor 'wonderen, tekenen en demonen uitdrijven'. Online platform CIP manifesteert zich bijvoorbeeld al een tijdje als een spreekbuis van "Kingdom Now"-leraar Martin Koornstra en de omstrede Deense christelijke organisatie 'The Last Reformation' timmert wereldwijd aan de weg met een leer over genezing en demonen uitdrijven die door veel mensen als schokkend wordt ervaren. Zeker als het gaat om het uitdrijven van 'demonen' bij kinderen, claims als 'genezing van autisme bij een negenjarig kind' en andere 'wonderen en tekenen'.

Leider van de beweging, Torben Søndergaard, is in Denemarken in opspraak geraakt door zijn extreme opvattingen en 'genezingspraktijken'. Maar ook in Nederland. Want, uit onderzoek van KRO-NCRV's Pointer blijkt dat ook in Nederland er sprake is van 'demonen uitdrijven' door Torben Søndergaard en in het bijzonder bij kinderen.

Er rijzen bij veel mensen bezwaren hier tegen. Zo [zegt emeritus hoogleraar ontwikkelingspsychologie Willem Koops van de Universiteit Utrecht](#): "Een kind wijsmaken dat het bezeten is lijkt me evidente kindermishandeling".

Toch zijn ook heel veel mensen enorm enthousiast over wat hij doet en leert. Zo schrijven mensen op Facebook enthousiast over zijn werk. Ik geef een aantal reacties (namen geanonimiseerd ondanks dat zij publiek reageren vind ik het beter dit zo weer te geven) weer:

*JdB - Idd Glorie. Dit is wat Jezus ook deed en wat wij ook behoren te doen. Hier zie je duidelijk dat Gods geest over de kinderen komt en ze bevrijdt van boze machten.*

*JK - Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer! Naam boven alle namen! Hoogste Heer!*

*MH - Of Thorben de uitdrijving op een juiste manier doet valt te betwisten. Maar dat een boze geest in een kind kan komen is weldegelijk waar helaas.*

*RMJCRW - Geweldig dit is de kerk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

En vele andere zeer positieve, juichende, reacties op de "uitdrijving van demonen bij een stotterende jongen". Want: stotteren werd als "demonische bezetenheid" beschouwd door Søndergaard. En dus, op camping de Betteld, ging hij bij deze jongen exorcisme (demon-uitdrijving) toepassen.

## Wie is Torben Søndergaard?

Søndergaard is kerkelijk opgevoed (doop, belijdenis) echter noemt hij het gezin van zijn ouders "ongelovig" (niet praktiserend). Via een vriend kwam hij tot geloof. Na enkele jaren gelovig te zijn geweest ontwikkelde hij zijn eigen opvattingen, naar eigen zeggen door God aan hem geopenbaard (zie verder).

## Wat leert Torben Søndergaard?

Søndergaard onderwijst in feite de klassieke leer van de pinksterbeweging, aangevuld met hedendaagse opvattingen uit de 4e charismatische golf en de kingdom now-beweging met een flinke nadruk op genezing, uitwerpen van demonen en het spreken in tongen.



Het spreken in tongen wordt door hem extreem benadrukt. Op Youtube plaatste hij onder andere een video van een 'gebedsgenezing' van een kind in een ziekenhuis waarin hij het doodzieke kind, met medewerking van de ouders, onder druk zet om "in tongen te spreken" (<https://youtu.be/XJY12UaKb3c?t=84>). Je ziet in de video duidelijk dat hij maar wat klanken uitstoot en het kindje die klanken nadoet. Weet zij veel.. ze is (dood)ziek, heeft pijn en is niet opgewassen tegen een volwassen man die zo dwingend doet.

Het kind wordt gepresenteerd als 'genezen door hem' in de video. Echter, hoe denkt de behandelend arts of het ziekenhuis hier over? Zij komen niet aan het woord in de video. Na een tijdje te zijn behandeld is het kind immers uit het ziekenhuis ontslagen en het is niet meer dan logisch te verwachten dat zij genezen is als gevolg van de behandeling en niet van de in de video vastgelegde 'gebedsgenezing'. We zien dit ook helemaal niet in de video immers? Het enige wat we zien is een kind, een peuter nog nota bene, dat ziek in bed ligt en geforceerd "in tongen bidt".

Hij gelooft tevens dat hij *zondeloos* is. Uit zijn biografie: "Wow, I am free, free not to sin!". In een video op Youtube claimt hij daarom ook dat wat Paulus schrijft over de zonde, in Romeinen 7:14-26, "niet het normale Christelijke leven" is en daarmee zegt hij, aangezien hij in de video claimt "vrij van zonde te zijn" niet alleen in leer maar ook in leven boven Paulus te staan (<https://www.youtube.com/watch?v=P6Fo3BN1m7M>) en ontkent de dagelijkse realiteit die ook wij, als Christenen, elke dag ervaren namelijk: dat wij leven in een lichaam dat onderworpen is aan de zonde (immers: het feit dat ons lichaam zal sterven en wij een nieuw lichaam nodig hebben om het Koninkrijk van God binnen te gaan toont dit aan).

## Openbaringen

Hij beweert diverse 'openbaringen' te hebben ontvangen en dat God rechtstreeks tot hem spreekt:

- Tijdens een christelijk concert zou hem door God's stem geopenbaard zijn dat het meisje dat achter hem stond zijn vrouw zou worden. Later is hij ook met haar getrouwd. Of God dit werkelijk aan hem geopenbaard heeft valt niet te bewijzen noch te ontkennen; het is het woord van Søndergaard tegen degenen die dit ontkent;
- God zou tot hem gesproken hebben en geopenbaard dat ze naar Aalborg moesten verhuizen en daar gaan wonen, later werd een andere verhuizing aan hem 'geopenbaard';
- God zou hem hebben geopenbaard dat ze 'een rijke zakenman' zouden ontmoeten die zijn bediening zou steunen. Deze rijke en volgens hem beroemde zakenman, waarvan de naam niet bekend is voorzover ik kan nagaan, steunt hem nog steeds hierin zegt hij.

Bron: <https://thelastreformation.com/about-torben-sondergaard/>

Hij ontving echter, naar eigen zeggen, nog meer openbaringen:

*Hierop besluit Søndergaard om 40 dagen te vasten. In deze periode spreekt God tot hem en geeft hem dat hij een boek zal gaan schrijven. Het boek wat Søndergaard geopenbaard krijgt door 'God' heet: "The sound doctrine" (De betrouwbare leer). Hij krijgt iedere dag een hoofdstuk van het boek. Nadat hij het boek af heeft moet hij wachten met publiceren totdat God hem bijna 3 jaar later de opdracht geeft het te publiceren. Tijdens zijn vastenperiode spreekt God meerdere malen tot Søndergaard, ontvangt hij meerdere openbaringen en een profetische boodschap van God voor hemzelf.*

*Sondergaard ontving de opdracht om nogmaals een boek te schrijven, deze keer met de titel: 'The Last Reformation' en te starten met The Pioneer School. Hierna kwam alles in een stroomversnelling. Sondergaard schrijft op zijn site dat Luther de eerste Reformatie in gang heeft gezet, het afscheiden van de katholieke kerk, nu is het tijd voor de laatste reformatie. The Last Reformation is gebaseerd op het ware evangelie, discipelschap en een vernieuwing van de kerk.*

Terecht concludeert de auteur vervolgens:

*Als wat Sondergaard hier zegt klopt, dan betekent dit dat, wanneer we de boeken The sound Doctrine en The Last Reformation die Sondergaard schreef en The Pioneer School afwijzen, we een gebod van God zelf naast ons neerleggen en Hem ongehoorzaam zijn.*

<https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlthe-last-reformation-torben-sondergaard/>

Samengevat leert hij ondermeer:

- Dat hij een door God gezonden Reformator is;
- Dat zijn boodschap door God geopenbaard is;
- Dat hij zonder zonde is;
- Dat hij de dingen doet die Jezus ook deed;
- Dat zijn boodschap in leer en leven groter is dan wat Paulus onderwijst;
- Hij onderwijst daarnaast het welvaarts-evangelie: als je geld geeft aan zijn bediening, zul je financieel gezegend worden;
- Hij claimt niet alleen autisme te kunnen genezen maar ook homosexualiteit
- tevens meent hij dat hij mensen kan bevrijden van demonie door de doop (door hem uitgevoerd), enzovoorts.

Met andere woorden: hij stelt zichzelf (nagenoeg) gelijk aan Christus..

### **Gedreven door geld**

Dat hij het welvaarts-evangelie brengt legt ook meteen, naar mijn oordeel, één van zijn drijfveren bloot: geld. "Koop mijn boeken", "Geef mij geld en je wordt rijk". Geld is de wortel van alle kwaad! De niet met name genoemde zakenman heeft, als hij al bestaat, kennelijk in deze Sondergaard een goed *investeringsobject* gezien die hem een snelle en zekere "return on investment" zou opleveren. Goedgelovige christenen zijn nu eenmaal een zekere en makkelijke melkkoe!

### **Vrij van zonde?**

Terwijl Sondergaard zegt dat hij vrij van zonde is bedreigt hij tegenstanders met de dood, zoals een schrijfster die over sekten in Denemarken schrijft moest ervaren:

Danish Author Sekter Birger Langkjær wrote in her book, Sects in Denmark, that "Many who have dared to criticize a charismatic leader have experienced threats and getting warned that God would let them drop dead like Ananias and Sapphira in Acts 5. This also happened to me when I dared to ask critical questions about the notorious Danish evangelist Torben Sondergaard." (Birger Langkjær, Sekter i Danmark).

Ook diverse predikanten hebben ervaren dat weerleggen van zijn opvattingen hen komt te staan op belachelijk gemaakt worden door hem en valse beschuldigingen aan hun adres in diensten en in zijn videos op youtube, zelfs hen die óók geloven in gebedsgenezing en wonderen ([zie deze video](#)). Hij schuwt daarbij de leugen (is dat géén zonde?) niet.

## DWALING VALIDEERT ZICHZELF

Dwalingen valideren zichzelf. Iemand die een dwaling verkondigt zal *nooit* zeggen: "Ik denk dat de Bijbel zus-en-zo onderwijst". Nee, hij of zij zal zich beroepen op bijzondere openbaringen of inzichten die God gegeven heeft, zoals ook Torben Søndergaard dat doet.

Een heel bekend voorbeeld hiervan is de sekte van de Mormonen; zij beroepen zich voor hun opvattingen op het Boek van Mormon. Een boek dat zou zijn geopenbaard aan de stichter van de beweging, Joseph Smith, Jr. (1805-1844). Dit zien we dus ook in dit geval: Søndergaard heeft "bijzondere openbaringen" gehad en dat is dan de waarheid. Immers, het is door God Zelf geopenbaard (volgens hem)? Wie zich daar niet aan wil conformeren is een 'tegenstander van God'. Hem tegenspreken staat dan gelijk aan God tegenspreken. Dat is een bijzonder ernstige vorm van manipulatie.

Kritiek op zijn opvattingen beschouwt hij als een soort van 'martelaarschap', althans zo doet hij voorkomen in de kerkdiensten waar hij voorgaat. Ook dit is een vorm van manipulatie; door oprechte, vaak zelfs bezorgde, kritiek van ondermeer mede-voorgangers als vervolging(!) "om Christus wil" neer te zetten voor zijn volgelingen manipuleert hij hen en verstevigt hij zijn positie als "door God gezonden" leider.

## ONDERKEN DWALING

Er zijn in deze tijd ontzettend veel dwalingen en leringen die onbijbels zijn. Ze kunnen gek genoeg op veel enthousiasme rekenen bij Christenen. Paulus schreef in zijn brief aan de Galaten het volgende:

6 Het verbaast me dat u God, die u in zijn genade geroepen heeft door Jezus Christus, zo vlug de rug hebt toegekeerd en een ander evangelie gelooft, dat helemaal geen evangelie is. 7 U bent van de wijs gebracht door bepaalde personen die een verkeerd beeld van Christus geven. 8 Als iemand iets anders verkondigt dan het goede nieuws dat u van mij gehoord hebt, moet u hem uit de weg gaan als een vervloekte, zelfs al zou ik het zijn of een engel uit de hemel. (Gal. 1:6-8).

Een Evangelie dat niet Bijbels is, niet conform de leer zoals die door de Apostelen, waaronder Paulus, is onderwezen is 'een vloek'. Een vloek voor de mens, een vloek voor de Gemeente van Jezus Christus.

Die verbazing van Paulus! Hij viel bijna van zijn stoel. Ik voel met hem mee. Het is niet te bevatten bijna hoe snel en makkelijk mensen allerlei "wind van leer" achterna lopen en zich zowel geestelijk van allerlei zegeningen laten beroven (om er surrogaat-zegenen voor terug te ontvangen) alswel ook nog eens financieel zich te laten plunderen. Alsof God één of andere **gokkast** is die **altijd uitkeert** gooien ze hun geld in de collecte en verwachten materiële zegen, voorspoed en geluk in ruil hiervoor.



Beste mensen, als dat zo was dan zouden er héél wat mensen op deze wereld in een enorme welstand moeten leven inmiddels maar: het tegendeel is waar! Er is aan de Christenen immers helemaal geen materiële zegen beloofd op deze aarde? In Efeze 3:1 lezen we:

Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is.

Wat hebben we aan geld en goederen? Aan de "schatten op aarde"? Zei de Here Jezus dat we ons daar op moesten richten? Integendeel!

Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen.  
(Mattheüs 6:19)

David Wilkerson schreef in 1991 het volgende:

Nieuwe leringen, nieuwe openbaringen en nieuwe evangeliën komen bijna dagelijks op. En het wordt nog veel erger. De Bijbel waarschuwt ons duidelijk dat er in de laatste dagen vreemde leringen zullen komen, die een andere Jezus introduceren, een andere geest, een ander evangelie!

De apostel Paulus riep de oudsten samen van de kerk in Efeze, en zijn laatste woorden aan deze geliefde heiligen waren: "Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. (Hand. 20:29-30).  
<https://worldchallenge.org/nl/newsletter/een-andere-jezus-een-andere-geest-een-ander-evangelie>

Wilkerson leeft inmiddels niet meer maar als we het hebben over iemand die profetisch gesproken heeft was hij dat absoluut, zo mogen we (achteraf) vaststellen. Meerdere malen heeft hij dingen voorzien, geleid door Gods Heilige Geest, en de gemeente gewaarschuwd voor wat ging komen.

### **Hoe herkennen wij dwaling?**

1. de **oorsprong** van de leer. Bijbelse leer heeft een Bijbelse grond, niet een **menselijke** oorsprong (als in: "door God geopenbaarde boeken" buiten de Bijbel!);
2. **Autoriteit**. Bijbelse leer ontleent haar autoriteit aan de Bijbel en niet buiten de Bijbel om ("openbaringen");
3. **Consistentie**. Bijbelse leer is consistent en in overeenstemming met de **hele** Bijbel. Leerstellingen die conflicteren met (gedeelten van) de Bijbel zijn géén Bijbelse leer;
4. **Geestelijke groei**. Geestelijk gezond onderwijs leidt tot geestelijke groei. Als gelovigen door de prediking van een lering "zuigelingen in het geloof" blijven of zelfs vruchten dragen die niet in overeenstemming zijn met God's Woord dan is het .. een dwaling;

5. **Leven naar God's Wil.** Bijbelse leer vormt mensen, stuurt ze aan, laat ze leven naar hoe God wil dat ze leven. Onbijbelse leer wakkert zonde aan (denk aan: anderen belasteren en zelfs met de dood bedreigen!).

Paulus is volstrekt helder over de dwalingen die zouden komen "in de laatste dagen". Hij waarschuwt in 2 Timoteüs 3:1-5 dat wij deze leraren op afstand moeten houden.

1 Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen. 2 Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden, ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn, ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn, ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn. 3 Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruziemaken en een lage moraal hebben. Ze zullen brutaal en wreedaard zijn en met goede mensen spotten. 4 Ze zullen hun vrienden verraden, ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. 5 Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op een afstand.

## CONCLUSIE

Natuurlijk is het onmogelijk op alles in te gaan wat Torben Søndergaard onderwijst. Maar het is overduidelijk dat hij, zich beroepend op 'bijzondere openbaringen', zich verheft boven de zuivere Bijbelse leer, zich verheft boven de Apostelen en zelfs probeert zich op zijn minst (bijna) gelijk te maken aan de Here Jezus. Hij is een man die een toonbeeld is van iemand die een valse, onbijbelse, leer brengt. Zoals Paulus dan ook schrijft: "Houd zulke mensen op een afstand".

----

Bijbelvertaling: Het Boek  
Bronnen: zie vermeldingen in tekst.